

Nadat ik een discipel van Jezus werd, ging ik op zoek naar wie ik nu eigenlijk echt was. In mijn zoektocht merkte ik een grote worsteling met gebeurtenissen uit het verleden. Gebeurtenissen die mijn idee over hoe God de Vader mij ziet vertroebelden. Toen ik in de loop van de tijd meer en meer begon te ontdekken wie God werkelijk was, werden mijn gedachten over mijzelf ook drastisch veranderd, maar daar bleef het niet bij. Tegelijkertijd ging ik de wereld om mij heen ook heel anders bekijken. Mijn onverschilligheid, kritiek, oordeel en afwijzing maakten steeds meer plaats voor bewogenheid. Mijn 'vijanden' werden mensen of volken waar ik oprecht van ging houden.

Ik zag die worsteling met het verleden niet alleen bij mijzelf, maar ook bij veel mensen om mij heen. Dit is de belangrijkste reden dat ik iedereen om me heen wil laten weten hoe God over hen denkt; Hij heeft de mensen lief en Hij heeft een plan met deze wereld! Jarenlang heb ik in verschillende landen rondgetrokken en heb ik gezien hoe mensen elkaar verachten, elkaar bevechten en zelfs doden. Hoe triest! Ik merkte dat aan al deze kwesties vaak de pijn en diepe onzekerheid over hun eigen identiteit ten grondslag lag. Dat moet toch anders kunnen? Als God je identiteit bevestigt kan het anders!

Ik wil je met dit boek een andere kijk geven op wie jij werkelijk bent. En vooral hoe je kunt veranderen, zodat je de persoon wordt die God de Vader in gedachten had, nog voordat je werd verwekt. Ben je bereid om sommige gedachten over jezelf los te laten en erachter te komen wat Gods gedachten over je zijn? Iemand die geliefd, waardevol en goed is en voorbestemd is om anderen te dienen met de talenten en gaven die de Vader in jou heeft geschapen.

Dit boek heet *ik ben*. Ik bedoel dat op twee manieren. Allereerst: wie ben *ik*? En vul je naam maar in... Wie denk je wel (of niet) dat je bent? Goed zicht op je ware identiteit is belangrijk om echt tot bloei te komen. En dat wens ik je toe. Maar ook: wie is 'IK BEN' voor jou? Welk idee heeft God over jou? Dat is een voorwaarde om echt mens te zijn en is onlosmakelijk met het eerste 'ik ben' verbonden.

Ik heb dit boek in tweeën geknipt. *ik ben* begint in het eerste deel met drie principes die bepalend zijn voor hoe je over jezelf denkt. Drie principes die wezenlijk zijn om te kunnen groeien. Deze drie principes gebruikt God om onze kijk op onszelf en de wereld om ons heen om te vormen naar Zijn kijk op de zaken. In het tweede deel ga ik meer in op hoe God naar je kijkt en hoe je vanuit jouw nieuwe identiteit in deze wereld mag staan en bewegen. Dat doe ik aan de hand van vijf kernwoorden die wezenlijk zijn om Gods visie op onszelf te ontdekken.

Elk hoofdstuk begint met mijn persoonlijke verhaal, een stukje van mijn levensreis. Daarna volgt een korte studie over het thema van het hoofdstuk. Ik stel je aan het eind van de studie telkens een paar vragen. Die kunnen je helpen om concreet te maken wat je hebt gelezen. Ten slotte vertelt iemand zijn of haar ervaringen, een persoonlijk verhaal als illustratie bij het thema van dat hoofdstuk. Deze opbouw helpt je om even wat langer stil te staan bij ieder hoofdstuk en dat eens van verschillende kanten te bekijken. Daardoor is het ook geschikt om in een groep te bespreken.