



Nieuw leven

Dokter Christiaan Barnard was de eerste arts die in december 1967 een harttransplantatie verrichtte in Kaapstad, Zuid-Afrika. Ik herinner me dat die dag de journaallezer vertelde dat de eerste persoon ter wereld een harttransplantatie had ondergaan. Deze persoon had een slecht functionerend hart, waardoor hij erg ziek was. Hij zou spoedig sterven als hij geen ander hart zou krijgen. In het journaal werd verteld dat er met succes een ander hart was getransplanteerd in deze persoon en hij maakte het goed.

Nieuwe identiteit

Wat gebeurt er als wij in Christus zijn?

2 Cor 5:17

Wat zijn wij voor God geworden?

2 Cor 5:21

Weet je nog dat we in de vorige les spraken over de diesel in de benzineauto? Zodra wij geloven dat Christus Jezus ons rechtvaardig maakt, dan verandert onze identiteit. Denk daarbij aan een benzineauto die een dieselmotor krijgt. De motor heeft nu andere brandstof nodig, namelijk diesel. Als Jezus ons hart verandert, kunnen wij niet meer leven onder het oordeel van de wet. We gaan leven op een andere brandstof, namelijk genade. Onze zondige natuur wordt vervangen door de natuur van Jezus Christus die in ons is gekomen. Zijn gerechtigheid zorgt ervoor dat we altijd aanvaardbaar zijn voor God. Hij kijkt nooit meer naar ons door de ogen van de wet, maar hij kijkt naar Jezus die in ons woont. Het is net als met de persoon die een nieuw hart heeft gekregen. Ons oude hart is ingeleverd en Jezus heeft ons een nieuw hart gegeven. Dit is vergelijkbaar met de transplantatie die dokter Barnard toepaste. De dokter had een gezond hart nodig van iemand die niet meer leefde. Hierdoor kon hij de zieke weer leven geven. Wij komen geestelijk weer tot leven, doordat Jezus Christus in onze plaats is gestorven.

Wat is het eerste wat we doen als nieuwe schepping?

Rom 8:9-11

Wat moet voortdurend vernieuwd worden?

Ef 4:23,24

Wat doen we om steeds vernieuwd te worden?

Col 3:10,16a

Net als een baby veel dingen leert van zijn ouders, zo leren wij om in die nieuwe natuur te wandelen door één met Jezus te zijn. Hij woont nu in je en hij wil graag dat je hem leert kennen. Ga luisteren naar zijn woorden die hij tegen je spreekt. Leer door het lezen van de bijbel, woorden van God te horen die iets vertellen over Jezus. Onze aandacht gaat niet meer uit naar wat we niet goed doen, onze slechte gewoonten en onze mislukkingen. Onze aandacht gaat nu uit naar Jezus in ons.





Hij is goed, hij is onze wijsheid, hij is onze voorziening. Als we hem leren kennen, dan gaan we op hem lijken.

Dit betekent wel dat we heel anders zullen gaan denken. Met Jezus in ons komen we zijn koninkrijk binnen en gaan we leven in zijn gerechtigheid (naar de wil van de Vader). In zijn koninkrijk gelden heel andere principes dan in het werelds koninkrijk. Jezus dwingt ons niet om dat te doen. Het is een vrije keuze! Onze gevoelens en verlangens worden vervolgens vervuld met zijn gevoelens en verlangens.

Anders denken

Toen ik de tienerleeftijd bereikte, vond ik het heel moeilijk om van mijzelf te houden. Ik dacht heel negatief over mijzelf. Het liefst wilde ik niet meer leven. Toen ik Jezus in mijn hart toeliet, werden mijn gedachten veranderd. Ik begon al heel snel te geloven dat God van mij hield. Omdat Jezus de liefde van de Vader is, veranderde hij mijn gedachten over mijzelf. Daarna ging ik ook anders over mijzelf denken.

Vlinder

Denk eens aan een rups, een cocon van een vlinder. De rups eet bijna de hele dag, vooral bladeren. Na een poosje verandert de rups in een cocon, waar uiteindelijk een prachtige vlinder uit komt. De rups is niet meer wie hij was. Alles is anders. De vlinder kan vliegen, maar ook veranderen de eetgewoonten. De vlinder kan alleen maar vloeistof op zuigen. Stel je nu eens voor dat de rups, die nu een vlinder is, alleen maar denkt aan eten en over takken kruipen. Snel zou het diertje sterven. Alles is anders nu de vlinder kan vliegen. Het dier gaat totaal anders functioneren.

Zo is het ook met ons innerlijk, als Jezus in ons komt wonen. Wij worden helemaal anders en nemen ander geestelijk voedsel tot ons. We leven niet meer onder de wet, maar we leven nu in relatie met Jezus. Zijn woorden en gedachten worden nu ons geestelijk voedsel.

OPDRACHT:



Je hebt nu veel geleerd over wat wij in Jezus ontvangen hebben. Neem even tijd om Jezus te danken voor wat hij heeft gedaan voor jou.

Je hebt geleerd over de nieuwe identiteit die de Vader je wil geven. Dit kan een belangrijk moment voor je zijn: Wil je die keuze maken en geloven wat Christus heeft gedaan voor jou? Je bent gerechtvaardigd in hem als je in Jezus gelooft. Dat betekent dat God jou onschuldig, onberispelijk en zonder schuld ziet. Denk na over wat dit betekent voor de rest van je leven.



Bespreek met je mentor wat je hebt ontdekt over het woord: gerechtvaardigd.

Nu is het ook de tijd om het oude achter je te laten en je nieuwe identiteit te omarmen. Bid samen voor deze belangrijke stap.