



b. Nieuwe autoriteit

Wat geeft Jezus aan de discipelen?

Luk 9:1,2

1

Wat is de opdracht die de discipelen meekrijgen?

Matt 28:18-20

1

Wat heeft God ons allen toevertrouwd?

2 Cor 5:18-20

1

Dezelfde autoriteit die Jezus had toen hij op aarde was, geeft hij aan de discipelen en aan ons. Hij kwam om het koninkrijk van God te verkondigen en te demonstreren. Hij heeft autoriteit over satan en zijn demonen, over ziekte en dood, over de natuur en over de omstandigheden. Die autoriteit om het koninkrijk te verkondigen en te demonstreren, geeft hij aan ons. Doordat wij nu gerechtvaardigd zijn in Christus, werkt God met zijn kracht in ons en door ons.

Verzoening heeft ook gevolgen voor onze relaties thuis, op het werk en in de kerk. Verzoening leidt tot herstel in autoriteit. Wij mogen in onze relaties de autoriteit die door God gegeven is gaan gebruiken zoals God het bedoeld heeft: om anderen te dienen.

c. Nieuwe verantwoordelijkheid

Wat is de taak van de kerk, van ons?

Ef 3:10-12

1

Wat is de weg die Christus ging en die wij ook mogen gaan?

Ef 5:1,2,8,9

1

Wat is de verantwoordelijkheid van de vrouw en man?

Ef 5:22-28

1

In deze teksten zien we dat de autoriteit gepaard gaat met verantwoordelijkheid. In de hof van Eden mochten Adam en Eva met de autoriteit van God zorgen voor de tuin en deze beschermen. De autoriteit werd niet gebruikt om de ander te overheersen, maar juist om de ander te dienen.

Eén van onze regioleiders geeft op scholen schermles. Op een school kwam er een hele drukke groep kinderen binnen. De lerares vertelde dat haar kinderen soms wel op beesten leken, heel druk waren en niet lief. Onze regioleider gebruikte zijn door God gegeven autoriteit om deze kinderen te helpen zich anders te gedragen. Hij vertelde dat hij geloofde dat deze kinderen lief waren, heel slim en hard hadden gewerkt. Nu was het tijd om even iets leuks te doen. Na 10 minuten kwam een leerling vragen of ze nog les kregen in schermen. De les verliep heel leuk en de kinderen wilden graag meehelpen met opruimen.





Heb lief

In ons huwelijk hebben mijn vrouw en ik deze strijd van heel dichtbij meegemaakt. Ik had altijd geleerd dat de man boven de vrouw stond. De man was het hoofd. Dat betekende zoiets als dat hij alles te vertellen had. De vrouw moest in mijn ogen onderdanig zijn en luisteren. Gelukkig heeft God in ons huwelijk gewerkt en is mijn kijk naar haar helemaal veranderd. In plaats van haar de wet op te leggen, probeer ik haar vanuit mijn hele hart lief te hebben. Op deze manier merkte ik dat er veel meer respect kwam, dan deze van haar te eisen. Wij begonnen te ontdekken dat autoriteit te maken heeft met zorgen en beschermen, met liefhebben en de ander op de plaats van bestemming brengen. Ik ging zien dat God mijn vrouw een plaats naast mij heeft gegeven om mee te regeren.

d. Nieuwe vriendschap

1 Petr 3:7,8 en Gal 3:28

Hier lezen we dat de vrouw en man beiden delen in de genade en één in Christus zijn. Er is in Christus geen onderscheid tussen man en vrouw. Petrus benadrukt hier hoe Christus in ons de genade heeft gegeven. Laat deze genade dan ook doorwerken in de relatie met je partner en je relatie met je geestelijke broers en zussen. Overal waar je bent.

In plaats van in positie te denken - wie is de baas, wie is het best, wie heeft de meeste kennis enzovoorts - kunnen we elkaar accepteren zoals Jezus ons accepteert. Jezus geeft het voorbeeld hoe juist in zijn dienstbaarheid naar anderen toe, zijn autoriteit zichtbaar wordt. Laten wij dat ook doen.

e. Nieuwe relatie met God

Wat scheurde er toen Jezus stierf aan het kruis?

Matt 27:51

In het OT gingen Joden naar de tempel om God te aanbidden. Dit gebeurde in een groot gebouw dat uit drie delen bestond: de tempel. Het derde deel heette het heilige der heiligen, daar stond de ark van het verbond. Hier was de aanwezigheid van God. Niemand mocht daar ooit komen, behalve één keer per jaar de hogepriester. Er hing een heel dik gordijn tussen dit deel en het andere deel, waar de offers werden gebracht. Dit gordijn stond symbolisch voor de relatie tussen God en mens. Er was een duidelijke barrière. Toen Jezus stierf, scheurde dit gordijn. Hierdoor is de toegang tot God de Vader weer helemaal mogelijk.

Wat worden wij in Christus genoemd?

Ef 2:17,18,19

OPDRACHT



Schrijf voor jezelf op waar je verantwoordelijkheid hebt in je leven. Bijvoorbeeld je bent vader en zorgt voor je vrouw en kind, of je bent moeder en zorgt voor je man en kind. Of je bent directeur en hebt 20 mensen in je bedrijf. Misschien ben je onderwijzer en heb je 25 kinderen in de klas. Of ben je teamleider van een groep mensen aan de lopende band.

Schrijf op waar je jouw autoriteit gebruikt zoals Jezus het bedoeld heeft.

Vraag de Heilige Geest of hij je wil laten zien hoe je mensen onder jouw verantwoording kunt stimuleren, bemoedigen of helpen.

Vraag de Heilige Geest je te helpen om in je vriendenkring de liefde van God te laten zien. Neem tijd in gebed om stil te zijn en te luisteren naar wat de Heilige Geest je vertelt over je vrienden of familie. Hij geeft je soms gedachten om die liefde heel praktisch te laten zien.



Bespreek met je mentor over welke gebieden je verantwoordelijk bent in je leven. Bespreek samen hoe je kunt groeien in die gebieden van verantwoordelijkheid. Praat ook samen over hoe je over autoriteit denkt. Vind je het moeilijk om te luisteren of juist niet? Vind je het moeilijk om anderen te dienen met de autoriteit die God je heeft gegeven?

PRINCIPE 20

In Jezus krijgen wij een nieuwe identiteit en autoriteit. Het is belangrijk om ons denken regelmatig te vernieuwen zodat we als erfgenamen gaan leven.

