



Weten wie je bent.

Nu je een zoon of dochter bent van God de Vader, weet je ook dat je geschapen bent naar zijn beeld. In les 1 van deel 4 hebben we geleerd dat God de mens gemaakt heeft om lief te hebben. Hij heeft de mens waarde en bestemming gegeven. In Christus worden al die belangrijke kenmerken hersteld. Wat er ook in je verleden is gebeurd, God herstelt het oorspronkelijke beeld.

Kijk niet langer naar wat misgegaan is, maar richt je focus op wat God voor je heeft!

a. Onvoorwaardelijke liefde, wij horen erbij

Wat kan ons scheiden van de liefde van Christus?

Rom 8:38,39

Wie heeft ons uitgekozen?

Joh 15:16

Aan wie zijn wij gelijk?

1 Joh 3:1,2; 1 Joh 4:17;

Ef 4:24

Wat onze geest betreft zijn wij nu al (in deze wereld) net als Jezus. Onze nieuwe geest, oftewel onze nieuwe mens, die wij ontvangen als we Jezus' offer aannemen, is namelijk geschapen in ware heiligheid en gerechtigheid. Geestelijke groei bestaat dus strikt genomen niet; onze geest kan niet heiliger worden dan die al is. Wel kunnen we groeien in het ontdekken en beseffen van wie God is, wie wij zijn en wat we in Christus ontvangen hebben. De Bijbel noemt dat vernieuwing van ons denken. We gaan steeds meer leven zoals Jezus, naarmate we meer gaan beseffen wie we nu al zijn in Hem!

Waar woont de Geest? Wie zijn wij?

Ef 2:19-22

b. Onze waarde is hersteld

Jezus heeft ons opnieuw waardig gemaakt, ondanks vernedering, afwijzing en teleurstelling in ons oude leven

Wat is er met onze zonde gebeurd?

Joh 2:12

Waarom zijn we nu waardig?

Rom 3:22-24

1 Joh 2:1

In deze tekst zien we dat we vergeven zijn, maar dat als het toch weer eens mis gaat, we een voorspraak bij de Vader hebben, namelijk Jezus, de rechtvaardige.

Je bent nu zijn kind, net zoals in het natuurlijke tussen een vader en een zoon. Als het op een dag even niet goed gaat, blijf je zijn kind. God is getrouw en wat hij begonnen is gaat hij niet loslaten. Zelfs als wij even loslaten, hij doet het niet. Want je hoort er nu bij! Je bent het helemaal waard.

c. Bekwaam gemaakt

In het leven met Jezus zal het doel van ons bestaan duidelijk worden. Jezus heeft ons met een bestemming gemaakt en hij zal er alles aan doen om je op de plaats te brengen die bij jouw past.

Begin vanaf vandaag God te zoeken en te vragen hoe hij over je toekomst denkt en of hij je wil leiden naar die bestemming.

2 Cor 3:4-6

We lezen hier dat het Gods werk is en dat hij ons bekwaam heeft gemaakt.

In het dagelijkse leven weten we heel goed wat we moeten doen als bijvoorbeeld onze laptop het niet goed doet. Je gaat naar de winkel en laat het nakijken door de experts van de fabriek. Zij zijn namelijk gespecialiseerd om het apparaat goed te laten werken. Zo is het ook met jou en God. God is specialist om ons datgene te laten zien waar we voor gemaakt zijn. Het eerste is liefhebben en geven. In ons werk is dit een belangrijke factor. God is een gever. Er is iets in ons wat we aan anderen kunnen geven.

Bijvoorbeeld kennis, iets wat we graag maken of herstellen, klussen voor een ander, bemoedigingen en ga zo maar door. Vaak als je gaat leren geven, krijg je dat gevoel van volaanheid. Want liefde geven en anderen dienen, hoort bij God en dus bij ons.

De erfenis van Abraham

Abraham werd een vriend van God genoemd. Hij werd ook door God als rechtvaardig beschouwd, dit kwam doordat hij afhankelijk van God was en hem vertrouwde. Elke keer als God tot Abraham sprak geloofde Abraham God. Het gevolg was dat God Abraham vele zegeningen beloofde. Sommige zegeningen werden al tijdens het leven van Abraham vervuld, andere pas veel later.

Welke zegeningen beloofde God aan Abraham?

Gen 12:1-3

Gen 15:1

Gen 17:1-9

Gen 22:16,17

Zorg ervoor dat deze beloften aan Abraham goed zijn opgeschreven en ook makkelijk terug te vinden zijn. Deze beloften zijn namelijk ook voor jou!

De erfenis voor ons die geloven.

We zien Abraham steeds als een geloofsvoorbeeld terugkomen in vele verhalen in de Bijbel. God heeft een eeuwig verbond gesloten met Abraham en allen die net als hij, God vertrouwen en in afhankelijkheid van hem willen leven.

Gal 3:6,7, Gal 3:14

Wie zijn de erfgenamen van de wereld?

Gal 3:29

Rom 4:13

Is deze belofte zo belangrijk?

Doordat God zich voor eeuwig verbonden heeft met Abraham en allen die geloven en daardoor rechtvaardig zijn, zal God nooit loslaten wat hij is begonnen. God noemt zichzelf de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Hij is de God van de generaties.

Dit betekent dat als jij tot geloof komt, de zegen in je leven gaat komen. Gods gunst! Maar niet alleen voor jou, deze zegen gaat verder; onder andere naar je familie.

Door het besluit van Adam en Eva kwam er een vloek over de aarde, met grote gevolgen voor hun nageslacht. Jouw besluit om te geloven in God de Vader en Jezus Christus zijn Zoon, heeft nog veel grotere gevolgen dan het besluit van Adam en Eva. Door jouw besluit gaat de zegen stromen in je leven en dat van je familie en omgeving.

De Heilige Geest wordt speciaal aan jou gegeven als voorschot op de erfenis. Ef 1:13,14



OPDRACHT:

Vraag God jou te laten zien voor wie je zou kunnen bidden in jouw omgeving of in je familie. Vraag God wiens hart open is voor het evangelie van Jezus Christus.

Dank God voor de erfenis die je in Jezus hebt ontvangen.

Ga regelmatig bidden voor de mensen die God op je hart heeft gelegd.

Ga voor jezelf jouw verhaal met Jezus opschrijven. Bedenk wat waardevol zou kunnen zijn voor anderen om te horen van jouw verhaal. Vraag de Heilige Geest om je daarmee te helpen.

Vertel aan je mentor je verhaal met Jezus. Vraag je mentor om te helpen op de punten waar het moeilijk voor je is om dat verhaal goed te vertellen.

PRINCIPE 22

Wij zijn wat onze geest betreft nu al net als Jezus. Onze nieuwe geest, oftewel onze nieuwe mens, die wij ontvangen als we Jezus' offer aannemen, is namelijk geschapen in ware heiligheid en gerechtigheid. Wij zijn gezegend en zullen die zegen doorgeven. Wij zijn erfgenamen in de lijn van Abraham.

Zegeningen via de lijn van Abraham onze vader in het geloof

Gen 12:1-3

Groot volk, zegenen, aanzien, jij bent een bron van zegen, God zegent wie Abraham zegent, wie jou bespot zal God vervloeken

Gen 15:1

Bescherming, schild zijn

Gen 17:1-9

Veel nakomelingen, stamvader van menigte volken, koninklijke nazaten, eeuwigdurend verbond, Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen

Gen 22:16,17

Zoveel nakomelingen als de sterren aan de hemel, steden van de vijand in bezit krijgen



--