



OPDRACHT:

Lees de drie tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen.

Luk 19:1-10

Joh 4:7-30,39-42

Luk 7:36-49

Wat is bekering? Hoe komen mensen tot geloof?

Lees de drie verhalen en schrijf op over welke mensen het verhaal iets vertelt.



Vertel iets over de personen. Wat weet je van hun leven?

Wordt er iets gezegd over hun hart?

Wat is de reactie van Jezus op de mensen uit de verhalen?

Is hij veroordelend of juist niet?



Hoe spreekt hij over de zonde van de mensen die hij ontmoet?

Kiest Jezus voor de mensen, of kiezen de mensen zelf voor Jezus?

Welke beslissingen nemen deze mensen?



Waarom nemen ze die beslissing denk je?

Wat is het gevolg van de beslissingen die mensen nemen voor de anderen om hen heen.

bijvoorbeeld familie, vrienden, burens, klanten?

Lees het verhaal van de zaaier, Matt 13:1-8,18-23 en pas het op je eigen hart toe.

Stel jezelf vier vragen:

Vind ik in deze tekst een woord van God voor mij persoonlijk?

Staat er een belofte van de Vader in voor mijn leven?

Vraagt Jezus iets aan mij om te doen?

Neem een besluit om er iets mee te doen en vraag Jezus je hierbij te helpen.

