



### VERDIEPING

#### **Wat betekent de doop?**

*Matt 28:18,19*

Jezus zegt eerst: "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde." Hij spreekt hier dus over zijn koningschap. Als Jezus de discipelen leert dat mensen in zijn koninkrijk kunnen komen, leert hij dat mensen gedoopt worden en dat ze alles gaan onderhouden wat hij geleerd heeft. Ze kiezen dan duidelijk tegen het rijk van satan en willen in het koninkrijk van Jezus gaan leven.

Het is een keuze van vertrouwen hebben in Jezus' woorden en gehoorzaam de weg inslaan die hij laat zien. De doop brengt mensen in het koninkrijk van God, waar Jezus de koning is en waar zijn principes gevolgd worden.

Jezus geeft zelf het voorbeeld als hij zich laat dopen. Hij werd niet gedoopt vanwege zijn zonde, maar deed gewoon wat God de Vader van hem vroeg.

*Matt 3:13-15*

#### **Wat gebeurt er in het water?**

*Kol 2:11-15*

De doop wordt hier niet alleen voorgesteld als een symbolische gebeurtenis, maar ook als een levens veranderend besluit die je keuze om Jezus aan te nemen en hem te volgen, bevestigt. Je kiest net als de Israëlieten om Egypte te verlaten en door de rode zee op weg te gaan naar het beloofde land.

Jezus stond weer op uit de dood en leeft voor eeuwig. Dit gebeurt met ons als we opnieuw geboren worden; we bevestigen het symbolisch in de doop. We laten het oude leven achter ons en gaan leven in het nieuwe koninkrijk, waar we dood zijn voor onze oude natuur, de zonde.

#### **Wat zeggen we door ons te laten dopen?**

*Hand 2:38*

1

Jezus wordt jouw Christus, dat betekent de gezalfde koning en redder. Jezus als koning mag nu in jouw leven regeren. Door de doop zeg je: "Ik geloof met mijn hele hart dat Jezus mij redt van de macht van satan en zijn rijk."

*Rom 10:10*

Bij de doop gaat het dus niet om het symbool alleen. Het gaat erom dat je erkent dat Jezus je Heer en redder wordt. Het gaat erom dat je gelooft met je hele hart, dat Jezus voor jou persoonlijk is gestorven, als offer voor jouw zonden. En dat je door deze daad van gehoorzaamheid ook werkelijk vergeving ontvangt.

Daarom vindt de doop plaats in de gemeente. Het is namelijk een openbare geloofsverklaring dat je in het koninkrijk van Jezus wilt gaan leven. Het is een belijdenis: "Ik ben gerechtvaardigd!" Het is heel krachtig, ook voor jezelf, deze belijdenis uit te spreken.





## Wat is het gevolg van de doop?

*Gal 3:7-9,27-29*

1

*Hand 2:37-39*

1

De doop met water wordt gevolgd door de vervulling met de Heilige Geest. Dit zagen we in de tekst toen Jezus werd gedoopt. De Heilige Geest kwam op hem toen hij uit het water kwam. De praktijk laat zien dat de doop in de Heilige Geest ook voor de doop met water kan gebeuren!

*Hand 10:44-47*

Deel 2 les 12 ging over de Heilige Geest. Als het nodig is bestudeer die les nog een keer en stel je open om de Heilige Geest in je hart te ontvangen. De Heilige Geest is dus voor iedereen die zich bekeert.

*Ef 2:19-22*

Door de wedergeboorte worden we ook deel van de familie van God. God is onze Vader, onze medechristenen worden onze broers en zussen.

## **OPDRACHT:**



*Je hebt door deze studie gekozen om discipel te zijn. Dat betekent heel eenvoudig: kijken naar Jezus en doen wat hij heeft voorgeleefd. Deze stap is belangrijk om te nemen. Bereken nu de kosten en kies.*



*Vraag aan je mentor wat er allemaal in zijn/haar leven is gebeurd rondom de doop. Bespreek samen hoe je het beste bekendheid kunt geven aan familie en vrienden dat je deze stap gaat nemen.*

## **PRINCIPE 24**

***Jezus wordt jouw Christus, dat betekent de gezalfde koning en redder. Jezus als koning mag nu in mijn leven regeren. Door de doop zeg je: "Ik geloof met mijn hele hart dat Jezus mij redt van de macht van satan en zijn rijk."***