



*Het is vanaf deel 2 de bedoeling dat je student zelf gaat ontdekken hoe te wandelen met God. Vanaf deel 2 worden de lessen anders. Alle 11 lessen beginnen met een werkblad. Het is de bedoeling dat je het eerste blad van de les ruim van tevoren aan je student geeft, zodat hij/zij tijd heeft de teksten te lezen en te beantwoorden. Het tweede gedeelte is een verdieping om te onderbouwen wat de student heeft ontdekt. Begin steeds eerst met het werkblad en dan pas met de studie. In deel 1 hebben we gesproken over identiteit. Vraag aan je student wat er nu in zijn denken begint te veranderen. Is je student beter in staat om gericht te zijn op Jezus in zijn dagelijks leven? Zo ja, waarin zijn die veranderingen te merken?*

### **Wat is het belangrijkste wat Jezus de discipelen leert?**

Jezus laat vanaf het begin van zijn werk de discipelen meekijken in zijn leven. Hij wil dat ze met hem optrekken. Relatie met zijn volgelingen is een belangrijk onderdeel van de training. Jezus leert de discipelen dat als ze Jezus kennen, ze automatisch de Vader kennen.

Wat Jezus laat zien, is dat hij onder de mensen wil zijn: hij praat met ze, hij eet met ze, hij gaat naar ze toe. Vooral tijdens de vele maaltijden worden er belangrijke lessen geleerd. Jezus laat zien dat mensen heel belangrijk zijn voor God. Niet je aan religieuze regels houden is belangrijk voor hem, maar samen zijn en samen leren. Jezus laat zijn liefde voor de Vader zien en de Vaders liefde voor de mensen.

De discipelen kregen te zien en te horen hoe je in dat koninkrijk van God kunt wandelen. Jezus gaf opdrachten om gericht te zijn op de God van het koninkrijk, hoe je met hem in contact kunt zijn en met hem kunt leven.

### **Mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.**

*Joh 14:23*

In deze tekst zien we de kern van discipelschap. De Vader en Jezus hebben de discipel lief en willen in hem wonen. Deze liefdesrelatie heeft tot gevolg dat de discipel dit laat zien door te vertrouwen op de Vader en te doen wat de Vader van hem vraagt. De Vader vertrouwt de discipel zijn geheimen toe, hij laat aan de discipel zien wat hij wil doen. De Vader kiest ervoor om samen te werken met de discipel. Hij rust de discipel ook toe met zijn Geest, zodat hij kan uitvoeren wat de Vader laat zien. In de volgende 11 lessen gaan we in op hoe je God beter kan leren kennen, hoe je samen met hem kan wandelen en dat wat je ontvangen hebt weer kan doorgeven.

De lessen zullen heel praktisch zijn en er wordt van je gevraagd om er regelmatig mee bezig te zijn. Alleen als je bereid bent de geleerde principes toe te passen in je dagelijkse leven, zal het je relatie met God vruchtbaar maken.

Laten we samen de onderwerpen uitzoeken, lees de tekst en beantwoord dan de vraag.

Wat doen we als we Jezus liefhebben?

*Joh 14:15,23 Joh 15:10*





## Welke 8 opdrachten geeft Jezus ons en vraagt hij te volgen?

Mark 1:15  
Matt 28:19 Hand 2:38  
Joh 13:34 Luk 10:27  
Matt 7:24  
Luk 11:2,9  
Matt 10:8  
Matt 28:18,19  
Matt 26:26-28

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8

## Vergelijk deze 8 punten met het leven van de eerste gemeente, zie je overeenkomsten?

Hand 2:37-47



*Schrijf op welke punten er wel in de eerste gemeente plaats vonden en welke niet.*



*In de komende 11 lessen gaan we met deze 8 opdrachten aan het werk. Veel succes. Tijdens het bestuderen van deel 2, lezen we het boek Handelingen. Let vooral op hoe de eerste gemeenten wandelden in het Koninkrijk van God.*