



## VERDIEPING

In Matt 5:3 geeft Jezus een belangrijk zaad voor de cultuur van het koninkrijk van God. Hij zegt tegen zijn discipelen dat ze nederig van hart moeten zijn, zoals hij dat zelf ook is. Dit is de cultuur waarin het koninkrijk vrucht draagt.

### Wat bedoelt Jezus met nederigheid?

*Fil 2:5-11*

*Matt 11:29*

- 1
- 2

De nederigheid die Jezus hier voorstelt is een vrije keuze om iets wat je hebt en bezit, op te geven. Jezus erkent de Almacht van God. Hij kiest ervoor om het plan dat God heeft te dienen. Hij kiest niet voor zijn eigen ambities die hij misschien heeft. Zijn goddelijke macht legt hij af, omdat hij geen belang hecht aan eigen macht, maar aan het belang van de ander. Dit is de kern van zijn dienstbaarheid.

De ander belangrijker achten dan jezelf, is de cultuur die Jezus zijn discipelen leert.

*Zach 9:9* vertelt dat Jezus op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. In dit plaatje zien we dat Jezus, die eigenlijk God is en koning van het koninkrijk, niet met pracht en praal komt. Hij komt heel gewoon als een mens. Nederig op de rug van een ezelsveulen.

### Wat is hoogmoed?

*Luk 18:10-12*

- 1

De Farizeeër denkt bij zichzelf dat hij veel rechtvaardiger leeft dan de tollenaar.

Hoogmoed is een houding van het hart, het zorgt ervoor dat je jezelf beter voelt dan de anderen. Je gaat uit van je eigen inzichten en kracht en kijkt dan vervolgens met minachting neer op anderen.

### Nederigheid, weten wie je bent

*Joh 6:37-39 7:28,29*

Jezus laat er geen enkele twijfel over bestaan wie hij is. Hij zegt heel duidelijk dat hij gezonden is door de Vader. Ook is hij heel duidelijk over zijn opdracht, waarom hij gekomen is. Hij is gekomen om niemand verloren te laten gaan.

Dit klinkt nogal hoogmoedig. Maar zoals we net hebben gelezen komt hoogmoed voort uit eigen kracht. Nederigheid kijkt naar degene die de kracht en macht geeft. Nederigheid vertrouwt op de zender en wil afhankelijk blijven van de zender om te handelen vanuit diens macht en kracht.

Daarmee dient hij vervolgens de mensen.

### Voorbeeld

Het gebeurde op mijn eerste reis naar Rusland. In het vliegtuig ervoer ik dat God mij riep voor een groot werk in dit immense land. Toen ik voor de tweede maal naar Rusland vloog, liepen de tranen over mijn wangen. Hoe zou dit gaan, wat kon ik nu doen? Ik voelde me absoluut niet in staat om iets nuttigs te doen. Ik wist alleen dat God me stuurde.

Dit was genoeg, want God liet me elke keer weer zien wie ik moest ontmoeten. Telkens zag ik hoe zijn liefde mensen aanraakte en mensen veranderde. Dan weet je heel zeker dat God het doet en niet jijzelf! Het is verbazingwekkend om te zien dat God, ondanks zijn Almacht, er toch voor kiest om met mensen zoals wij, samen te werken.





## Testen van God

1 Kron 28:9, 29:17

Gen 39,40

Jozef kreeg dromen, waarin hij zag wat zijn rol in de toekomst zou worden. Hij zou een leider worden voor zijn familie. Jozef wordt daarna getest om te zien wat er in zijn hart is. Tot twee keer toe wordt Jozef ten onrechte benadeeld. Eerst wordt hij verkocht als slaaf en daarna gevangen gezet voor een delict dat hij niet heeft gedaan.

Jozef wordt in beide situaties als slaaf en als gevangene toch gezegend door God, zodat ieder het kan zien. Hier zien we een bijzondere houding van Jozef die past bij de cultuur van het koninkrijk. Jozef raakt niet gebroken door de situaties, maar hij kiest er wel voor om zich te schikken in zijn rol als slaaf en als gevangene. Dit is ware nederigheid. Vanuit die positie gaat hij dienen. Jozef is een slaaf, maar in zijn hart een koning. Hij is een gevangene, maar in zijn hart een vrij man. Door vergeving en vertrouwen op God kan hij deze test doorstaan.

## Wat zegt Jesaja over de nederige?

Jes 57:15

1

Jozef wordt door zijn broers en door de vrouw van Potifar vernederd. Maar God blijft bij Jozef en verhoogt hem uiteindelijk tot onderkoning. Jozef blijft nederig omdat hij net als Jezus op God vertrouwt en mensen dient, ondanks de vernedering die hij moet ondergaan.

Jac 4:6

*(verschil tussen nederig zijn (vrijwillig) en vernederd worden (gedaan door mensen))*

God geeft genade aan de nederige en vervolgens verhoogt hij hem op een wonderbaarlijke manier. Dat is nu Gods weg. Een weg die menselijk gesproken niet kan, maar bij God is alles mogelijk. Dat is een principe van zijn koninkrijk!

1 Petr. 5:5,6

## Vrijwillige dienstbaarheid

Joh 13:12-17

Jezus wast de voeten van zijn leerlingen en geeft daarmee het voorbeeld. Als Heer laat hij zien wat dienstbaarheid en nederigheid is. Er verandert niets in het respect van zijn discipelen. Integendeel, het respect groeit juist door de houding die ze zien in hun meester.

Jezus gaf zijn positie als koning op om dienaar te zijn. Hij heerst niet, maar dient. Zijn doel is om te doen wat God van hem verlangt. Jezus heeft een duidelijke visie. Niet voor zichzelf, maar voor anderen. Hij ziet de nood van anderen en geeft zijn leven om hen te redden.

Nederigheid is gericht op de ander en niet op jezelf. Je wilt graag dat de ander beter wordt, groeit, eer krijgt, gelukkig is.

Toch was Jezus een man van gezag en autoriteit. Hij is de zoon van God. Hij versloeg satan. Hij gebruikte zijn macht en gezag over satan om de mensen om hem heen vrij te maken.

Nooit heeft hij één persoon gedwongen om hem te volgen. Hij misbruikte nooit zijn macht om anderen te dwingen het koninkrijk binnen te gaan, maar gaf wel de gelegenheid om hem te volgen. Het ging niet om zijn eigen rijk, maar om Gods koninkrijk.

## Nederigheid en leiderschap

Waarom herken je een dienaar van God?

1 Tim 4:12

2 Tim 2:24,25

1

2

Ook Paulus vindt dit zaad voor de cultuur van het koninkrijk belangrijk. Hij onderwijst zijn discipel Timotheüs om sterk te staan in het weten wie hij is, maar met een nederige en dienstbare houding. Deze vorm van leiderschap begint in het hart. Hij weet wie hijzelf is, maar bovenal wie God is.

### **OPDRACHT:**



*Bespreek met je mentor wat je geleerd hebt van het leven van Jozef.  
Laat God weten wat je besluit is naar aanleiding van deze les.*



*Vraag of de Heilige Geest je dezelfde innerlijke houding wil geven die Jezus ook had.*

### **PRINCIPE 31**

***Nederigheid kijkt naar de Gever van macht en kracht. Nederigheid vertrouwt op Degene die zendt en wil afhankelijk blijven van Degene die zendt, om vanuit Zijn macht en kracht te leven. Met deze kracht zijn we dan in staat de mensen te dienen.***

