



VERDIEPING

In Matt 5:6 legt Jezus een belangrijk zaad neer voor de cultuur van het koninkrijk van God. Hij zegt tegen zijn discipelen dat zij die verlangen naar gerechtigheid, verzadigd zullen worden, zoals hij dat zelf ook is.

Dit is de cultuur waarin het koninkrijk vrucht draagt.

Rechtvaardigheid

Volgens het woordenboek betekent rechtvaardigheid: eerlijk, volgens de wet of je gevoel.

Een mooi spreekwoord zegt: "de slaap der rechtvaardigen slapen". Het betekent een schoon geweten hebben. Eén van de kenmerken van Gods karakter is dat Hij een rechtvaardig God is.

Ex 9:27 Hier zegt de farao dat God rechtvaardig is en dat betekent dat Hij het recht aan zijn kant heeft. Wettelijk in je recht staan.

Welke kenmerken van Gods karakter worden hier genoemd?

Deut 32:4

Wat wordt er bedoeld met de rechtvaardigheid van Abraham?

Rom 4:13-17

Gal 3:6-9,14

Jak 2:18-24

Abraham heeft God een aantal keren horen spreken en vervolgens nam hij stappen om de aanwijzingen op te volgen.

Twee opmerkelijke verhalen uit het leven van Abraham. Het verhaal van de keuze die Abraham zijn neef Lot laat maken. Lot koos de weelde van Sodom. Abraham vertrouwde God en ging in de woestijn wonen; hij geloofde dat de zegen van God daar zou komen.

In het tweede verhaal, als de beloofde zoon Izaäk is geboren, twijfelt Abraham niet om Izaäk te gaan offeren als hij ongeveer 13 jaar oud is. Hij vertrouwde God en voerde uit wat hij had begrepen.

Het koninkrijk van God en gerechtigheid

Als we het Koninkrijk bestuderen, zien we dat God een Koninkrijk heeft bedoeld waarin rechtvaardigheid, rechtvaardig leven en het Koninkrijk aan elkaar gekoppeld zijn.

Wat moeten we zoeken?

Matt 6:33

Let goed op het woordje "zijn". In het Koninkrijk van God gaat het niet om jouw gerechtigheid en wat jij daarbij denkt of voelt, maar om Gods gerechtigheid. Hij bepaalt de cultuur van dat koninkrijk. De leefregels zijn er zodat ieder in dat koninkrijk in vrede en blijdschap kan leven. Dat men in liefde met God en elkaar kan leven.

Jezus, de rechtvaardige

Rechtvaardigheid is het karakter van God en zijn Koninkrijk. Dit zien we ook terug bij Jezus.

Waarom is Jezus gezalfd met vreugdeolie?

Hebr. 1:8,9

Jezus heeft in zijn leven laten zien wat het betekent om rechtvaardig te leven.





Hoe oordeelt Jezus?

Joh 5:30

1

Hier zien we dat rechtvaardigheid voor Jezus betekent dat God de Vader boven alles staat en dat Jezus doet wat hij de Vader hoort spreken.

De praktische uitwerking lezen we in de toespraak op de berg. Jezus onderwijst een aantal thema's aan zijn discipelen.

Wraak versus vergeven

Matt 5:21,22 Wees vrij van persoonlijke wraakgevoelens of bitterheid, want de gesteldheid van het hart in het Koninkrijk is liefde. Dit kan betekenen dat je soms je rechten op je gelijk moet opgeven. Net zoals Jezus toen Hij onschuldig werd veroordeeld.

Matt 5:23-25, 44,45 Het gaat in Gods Koninkrijk om vergeven. Ook hen die je kwaad hebben gedaan. Hier gaat het om je hart, laat het gemotiveerd zijn door vergevende liefde voor hen die je kwaad doen. Een hart dat vrij is van persoonlijke revanche.

Onrein versus rein

Matt 5:27-29 Reinheid begint in je hart. De wet zegt dat we géén overspel mogen plegen, maar Jezus gaat veel verder, hij heeft het hier over wat er in ons hart gebeurt. Als we allerlei onreine gedachten toelaten in ons hart, de plek die niemand kan zien, dan is het net zo slecht met ons gesteld als hen die in overspel leven. Gerechtigheid betekent hier dat je ervoor kiest om in je hart rein te zijn. Wie je bent in je hart is belangrijk.

Bedrog versus eerlijk zijn

Matt 5:37

Laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Met andere woorden wees eerlijk en betrouwbaar.

Buitenkant versus binnenkant

Matt 6:1-4 Jezus laat hier zien dat het er niet toe doet hoe mooi je kunt bidden, of welke gift je geeft. Het gaat erom wat je met je hart tegen God zegt en wat je met je hart geeft.

In het evangelie zien we dat Jezus deze lessen geeft, maar ze zelf ook zo uitvoert. Hij leeft vanuit een hart dat op zijn Vader gericht is. Hij is eerlijk, rein, vergevingsgezind, vol liefde. In Hem zijn de wetten vervuld.

Nu jij

Vaak hebben we te worstelen met de reacties van ons hart. Het is namelijk niet makkelijk om te vergeven of rein te leven. In de wereld waarin je leeft zijn er steeds uitdagingen, moeilijke of verleidelijke momenten. Hoe is het dan mogelijk om zo'n karakter als Jezus te krijgen?

Wie maakt ons rein en hoe kunnen we rein blijven?

Joh 15:3-7

1

Hoe ben ik gerechtvaardigd – Hoe sta ik recht voor God?

Rom 1:17, 4:5, 8:10, 10:4,10

Het antwoord is niet zo moeilijk. Het is alleen door geloof en niet door je eigen werk.

Je kijkt niet langer meer naar wat je verkeerd doet (een gevolg van leven volgens de wet), maar je kijkt naar wat Jezus voor jou heeft gedaan.

Hoef ik er niets voor te doen om rechtvaardig voor God te zijn?

Behalve geloven, kun je er niets aan doen. Door geloof ben je helemaal gerechtvaardigd voor God. Je staat recht voor God. Je kunt nooit rechtvaardiger worden dan je nu al bent!

Dit komt doordat Jezus in je woont. Hij is heilig, hij zal je gaan leiden en zijn rechtvaardig leven zal dan vanuit je hart door je hele wezen naar buiten komen. Het zal doorwerken in je daden.

Wat zegt Jacobus over geloof?

Jac 2:18-26

Er staat dat door ons geloof Jezus in ons komt met zijn Geest. Hierdoor zijn wij gerechtvaardigd. Je hebt gekozen dat Jezus Heer over je leven mag zijn en het gevolg is dat je bereid bent om zoals Jezus te gaan leven. Net zo radicaal als hij, luisteren naar de Vader en doen wat hij je laat zien.

OPDRACHT:



Vraag aan God de Vader of Hij je wil laten zien wat er in je hart is. Vraag Hem om de diepste gedachten over deze onderwerpen te openbaren.



Ga voor jezelf na of je eerlijk, rein, vol liefde en vergevend leeft. Zo niet, schrijf op waar je op dit moment nog mee worstelt en beslis welk gebied je door Gods Geest gaat aanpakken.



Besprek met je mentor waar je mee worstelt, vraag je mentor hoe hij/zij overwinning heeft gehad over deze gebieden. Praat samen over Rom 7 en 8. Vraag de Heilige Geest in het gebied waar je mee worstelt.

Lees opdracht: de Romeinenbrief – bestudeer het woord gerechtigheid en rechtvaardigheid.

PRINCIPE 33

Net als Jezus bereiken de zachtmoedigen het einde van hun eigen bekwaamheid, maar kunnen dan voor alles wat ze nodig hebben naar de Vader kijken. Ze lossen hun problemen niet op uit eigen kracht. Dit leidt ertoe dat ze de aarde beërven.

