



## **OPDRACHT:**

**Bestudeer het leven en karakter van Abraham.**

*hoofdstuk Gen 12, 13*

*hoofdstukken Gen 15,16*

*hoofdstukken Gen 17,20,21*

*hoofdstukken Gen 22*

**Wat leer je van de persoon Abraham.**

Lees de verhalen over het leven van Abraham. Hoe leefde Abraham met God? Beschrijf dit.

Wat kun je leren van het verhaal over de beloften van God en de vervulling ervan? Hoe ging Abraham met die beloften om? Kijk vooral naar het verhaal over Ismaël en Izaäk.

Welke altaren bouwde Abraham en vooral waar en wat was de gebeurtenis?

Wat zijn de zegeningen die Abraham tijdens zijn leven van God heeft ontvangen? Zijn er ook zegeningen die niet in vervulling zijn gegaan?

**Wat leer je van Abraham voor je eigen leven?**

Rom 4:13-25 Lees de tekst over het leven van Abraham en pas het nu op je eigen leven toe. Stel jezelf vier vragen:

Vind ik in deze tekst een woord van God voor mij persoonlijk?

Staat er een belofte van de Vader voor mijn leven?

Vraagt Jezus iets aan mij om toe te passen?

Neem een besluit om er iets mee te doen en vraag Jezus je hierbij te helpen.

