

Getuigenis

Negen maanden was ik nu bezig om deze studies te schrijven. Rond kerst 2011 merkte ik dat het haperde. Het schrijven en vooral de ideeën kwamen maar niet op gang. Ik was aangekomen bij dit hoofdstuk: treurende worden getroost. Terwijl ik nadacht over treurende mensen en al een paar losse gedachten had opgeschreven, werd ik plotseling zes weken lang in een diep dal getrokken.

Het begon met een telefoontje dat mijn vader was gevallen en naar het ziekenhuis moest voor een röntgenfoto. Op de foto bleek alles normaal te zijn, de pijn van mijn vader was waarschijnlijk een behoorlijke kneuzing.

Toch ging het sinds die dag heel hard achteruit met zijn gezondheid. Hij zag er niet goed uit. Na de Kerst hebben we hem opgehaald en naar ons huis gebracht. Dit was niet echt een goed idee. Hij had erg veel pijn en was vaak afwezig. Aangezien hij al acht jaar niet kon praten door een hersenbloeding, was het moeilijk te begrijpen wat er nu aan de hand was.

Twee dagen later besloten we hem toch maar weer naar het ziekenhuis te brengen voor verder onderzoek. Nu bleek dat hij toch een gebroken heup had en twee in elkaar gedrukte wervels. Wat een pijn moest deze man hebben. Tijdens het nemen van de röntgenfoto werd de pijn zo erg dat hij me vastgreep en het uitriep van de pijn. Ik kon niets doen, voelde me machteloos. Een stil gebed kwam uit mijn hart. "God waar bent u, help deze man toch!"

Terwijl we zo omarmd waren, kwam er een beeld dat me later zoveel troost gaf. God liet me zien hoe mijn vader zijn hele leven trouw was geweest.

Trouw aan zijn ouders toen zijn vader ziek werd en niet langer het bedrijf kon leiden. Mijn vader was nog heel jong, maar nam de zaak over zodat ieder verzorgd kon blijven.

Trouw toen mijn moeder jarenlang zwaar depressief was. Hij is al die jaren aan haar zijde gebleven en verdroeg de moeilijkste momenten.

Ook toen hij ziek werd, tot aan het moment dat hij hier in dit ziekenhuis zo moest lijden, bleef hij trouw aan God. Altijd zal ik zijn handen zien die hij voor elke maaltijd samenvouwde om te bidden tot die God. Zelfs in dit lijden bleef hij trouw en wilde graag naar zijn God toe.

Tijdens de laatste dagen van zijn ziekbed was het op verschillende momenten heel moeilijk. Ik was soms diepbedroefd en wilde wel helpen, troosten, de pijn verzachten, maar dat viel niet mee. Toch kwam er zo'n bijzonder moment. Ruim een uur kon ik mijn gedachten delen met mijn vader. Ik kon hem vertellen waarom hij mijn held is en zal blijven. Een held is iemand die een geweldige prestatie heeft geleverd of iets belangrijks heeft gedaan voor zijn volk. Ik kon mijn vader vertellen dat hij in mij iets moois heeft gezaaid; trouw en volharding! Op dat moment troostte God ons. Samen zaten we daar, het werd stil, heel stil. De diepe troost van God stroomde door ons heen, het was goed. Er was verdriet, maar ook iets wat zo bijzonder troostvol was.

Vrij snel daarna stierf mijn vader.

De dagen na zijn begrafenis kwam de leegte soms op mij af. Steeds weer waren er die momenten dat Gods troost zo dichtbij kwam. Op die momenten moest ik denken aan de tijd dat mijn kinderen klein waren en soms verdrietig. Dan kwamen ze naar mij toe, kropen op mijn schoot en pakten me vast. Na de troost die ik kon geven, liepen ze vaak na een half uur alweer te rennen en te lachen.

In één van die momenten van leegte, zat ik in een gemeentesamenkomst. We zongen liederen die mij heel diep in mijn binnenste raakten. De Trooster zelf kwam om mijn leegte te vullen.

God wat bent U lief!

In Matt 5:4 legt Jezus een belangrijk zaad neer voor de cultuur van het koninkrijk van God. Hij zegt tegen zijn discipelen dat de treurenden getroost zullen worden.

Dit is de cultuur waarin het koninkrijk vrucht draagt.



Wat bedoelt Jezus met de treurenden?

Jes 58:6-10

Jes 61: 1-3

Matt 25:35

Het koninkrijk komt voor de treurenden!

Luk 4:14-19

Jezus maakt het direct heel helder voor wie hij is gekomen. Hij kwam voor armen, gevangenen (ook hen die gevangen zijn in hun ziel/geest), blinden en onderdrukten. Jezus weet heel goed dat de vijand van God het tegenovergestelde heeft bewerkt op deze wereld. Satan heeft verdriet, rouw, bitterheid, angst, haat en nog veel meer ellende gebracht.

Rom 14:17

Jezus laat de mensen zien dat het koninkrijk van God gerechtigheid, vrede en vreugde brengt.

Hij spreekt allereerst over herstel dat de Geest van God door hem zal gaan brengen. Hij vertelt de mensen dat het genadejaar is aangekondigd. Dit is een groot verschil met wat Jesaja schrijft over dezelfde woorden.

Wat is het verschil tussen de woorden van Jesaja en de woorden van Jezus?

Jes 61:2

Luk 4:19

Jesaja spreekt over genade en de dag van wraak. Jezus laat dat laatste weg. De nadruk ligt op genade. Je krijgt iets wat je niet verdient. Jezus nam het oordeel dat over de mensen ligt weg en brengt woorden van genade in plaats van oordeel en wraak.

Mensen die jarenlang onder het oordeel van de wet hebben geleefd, mensen die arm zijn geworden, gevangen zijn of een vreemdeling, horen nu de woorden van genade. Zo troost Jezus deze mensen.

Welke troost brengt Jezus?

Joh 14:1-3

Joh 15:26, 16:1-7

Joh 19:25-27

Jezus begrijpt heel goed hoe zijn discipelen zich voelen en steeds bemoedigt en troost hij hen. Zelfs als hijzelf lijdt, denkt hij nog aan zijn moeder Maria. God geeft ons een familie om elkaar terzijde te staan, elkaar te bemoedigen, te vertroosten. Hierin zien we iets moois van Gods karakter.

Geheim van het koninkrijk.

Hebr 12:2

Jezus boekte de grootste overwinning aller tijden. Niet door vertoon van macht en kracht, maar van totale overgave aan het kruis. Hoewel Jezus al eerder vele aanslagen of doodsb bedreigingen had ondervonden, kon niemand hem iets doen. God de Vader stond dat niet toe!

Maar toen het Gods tijd was liet hij zich als een gewillig lam dat zich niet verzette, pakken en veroordelen tot het kruis. Hij leed gruwelijke pijnen door de foltering en stierf uiteindelijk aan het kruis. Door deze daad werd satan verslagen en is de overwinning op de dood gehaald en de macht van de zonde verbroken. Dit lijden van Jezus had grote gevolgen. Velen kunnen nu in het koninkrijk komen.

Jezus kon deze taak volbrengen, omdat zijn blik niet gericht was op het lijden, maar op wat achter het lijden lag: de vreugde van de overwinning. Het geheim van het koninkrijk ligt niet in het verkrijgen van overwinning door eigen inspanning en eigen kracht, maar in het uitvoeren van Gods wil. Dit gaat gepaard met verbrokenheid. die weg geeft vervolgens vrede en vreugde.

Paulus

2 Kor 12:9,10

2 Kor 4:7-11

Paulus ging door veel verdriet en lijden heen. Toch kende hij de troost van de Heilige Geest. Paulus wist als geen ander wat verdrukking is. Maar daardoor werd het leven van Jezus door hem heen duidelijk zichtbaar. Vele gemeenten werden gesticht en velen werden genezen, bevrijd en vergeven.

Onze opdracht

De cultuur van het koninkrijk is een cultuur van troost; omzien naar de zwakken in de samenleving, maar ook omzien naar mensen om je heen die troost nodig hebben. De Heilige Geest is de Trooster. Hij woont in ons en zal graag door ons die troost willen doorgeven aan anderen.

Matt 25:35

Want ik heb hongergeleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest.

Matt 25:38-40

Matt 25:43

Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht.

Matt 25:44,45

In Ps 84:6-8 staat dit heel mooi beschreven. "Ook al gaan wij door een dal van dorheid (lees moeilijke omstandigheden, een plaats waar geen vreugde en leven is), mensen die met hun hele hart op God vertrouwen zullen het maken tot een oase, zegen zal neerdalen".

Moeilijkheden drijven hen juist dichterbij God toe, die hun rouw of verdriet verandert in vreugde.



OPDRACHT:

Hoe sta jij in het leven? Wat gebeurt er met je als je door moeilijke tijden gaat? Richt je oog op je Hemelse Vader. Zoek juist in die tijden naar zijn troost.

Bespreek met je mentor hoe je mensen kunt helpen, kijk samen of er anderen zijn die het moeilijk hebben en je hulp kunnen gebruiken. Kijk met je mentor wat een goede manier is die bij jouw persoonlijkheid past.

PRINCIPE 32

De cultuur van het Koninkrijk is een cultuur van comfort; uitkijken naar de zwakken in de samenleving, maar ook zorgen voor de mensen om ons heen die troost nodig hebben. De Heilige Geest is de Trooster. Hij leeft in ons en wil door ons troost bieden aan anderen.

