

In Matt 5:5 geeft Jezus een belangrijk zaad voor de cultuur van het koninkrijk van God. Hij zegt tegen zijn discipelen dat zachtmoedigen van hart de aarde beërven, zoals hij dat zelf ook voorleefde. Zachtmoedigheid is de cultuur waarin het koninkrijk van God vrucht draagt.



Mozes, de zachtmoedigste man op aarde

Num 12:3
Ex 2:11-15

In het leven van Mozes zien we twee fases. De eerste fase is dat hij macht kreeg, omdat hij als koningszoon aan het hof van de Egyptische farao opgroeide. Hij gebruikte zijn macht echter nogal onbezonnen. Hij doodde een Egyptische slavendrijver, om zijn volksgenoot te redden. Dit werd hem echter niet in dank afgenomen en het leidde ertoe dat hij moest vluchten uit Egypte. Hij was daardoor niet in staat om zijn volk te helpen. Mozes wilde aan het lijden van zijn volk een eind maken, maar deed dit naar eigen inzicht en in eigen kracht.

Ex 2:23-25
Ex 3:1-10

De tweede fase begon nadat Mozes 40 jaar in de woestijn was geweest. God riep Mozes. Hij wilde zijn volk bevrijden uit hun slavernij en koos Mozes voor die taak uit. Mozes wist dat hij hiervoor niet geschikt was, het was immers al eens mislukt. Maar nu was het niet Mozes zijn tijd, maar Gods tijd. Mozes moest volledig op God vertrouwen en niet op zijn eigen kracht, om op te komen voor zijn volk en hen te verdedigen tegen onrecht.

Hoe komt tot uiting dat Mozes op God vertrouwt?

Ex 14:1-4, 9-18, 26, 27
Ex 24:1-3, 9-11
Num 12:1-13

Vriendelijkheid of zachtmoedigheid is het tegenovergestelde van zelfbevestiging en eigenbelang. Het komt voort uit vertrouwen op Gods goedheid en weten dat Hij regeert over de situatie. De vriendelijke mens is helemaal niet gericht op zichzelf.

Petrus, de discipel die Jezus koos

Matt 16:15-19
Matt 16:23
Matt 26:69-74
Joh 21:15-19

Petrus is een man die snel van handelen en spreken is. Hij spreekt als eerste dat Jezus de zoon van God is, maar even zo snel vertelt hij Jezus niet naar het kruis te gaan. Als het hem te benauwd wordt, zegt hij Jezus niet eens te kennen.

Petrus is een man van eigen kracht, maar ook een gepassioneerd volger van Jezus. Petrus wordt door zijn verloochening een 'zachte' man. Hij loopt niet van Jezus weg, als Jezus na zijn opstanding op het strand verschijnt. Petrus gaat dan direct naar hem toe, ondanks zijn schaamte over de verloochening.

Hand 2:14, 37

We zien dat Petrus juist na die moeilijke en vernederende ervaring door God gebruikt wordt om het evangelie te verkondigen. Iets wat sterk was in eigen kracht, zijn spreken, had hem in de problemen gebracht. Maar nadat hij verbroken was, werd diezelfde mond een zegen voor veel mensen. Petrus werd een zachtmoedig mens.

Vergelijk de adviezen van Petrus en Jezus. Wat zijn de overeenkomsten?

1 Petr 3:13-17

Matt 5:3-10

Wat zegt Jezus over zachtmoedigheid?

Matt 11:29

Matt 21:5

De zachtmoedigheid die Jezus naar God laat zien, is dat hij God als goed aanvaardt en hem niet tegenspreekt. Hij is niet van zijn stuk te brengen, ook als er tegenstand, tegenspraak of sterke weerstand komt. Jezus wordt niet snel boos en verdraagt geduldig zijn lijden. Om deze weg te gaan is moed nodig.

De Heilige Geest in ons.

Gal 5:22, 23

Zoals we in voorgaande lessen over de Heilige Geest hebben geleerd, geeft deze ons de natuur van God. Bij de negen vruchten van de Geest staat ook zachtmoedigheid.

Gal 5:16-18

Om die vrucht in je leven te ontwikkelen is net als bij Petrus en Mozes een keuze nodig. De keuze om je te laten leiden door de Heilige Geest. Niet langer doen wat je zelf wil, maar wat de Heilige Geest je laat zien in het woord van God. Dat maakt je vrij en het brengt die zachtmoedigheid van God in je.

Jezus cultuur

Jezus was zachtmoedig. Hij liet ons dat voorbeeld na. Jezus ging Gods weg en na het kruis kreeg hij zijn erfenis. Eeuwig leven en een toegang voor allen die hem volgen naar dat eeuwig leven. Wat een erfenis.

Net als Jezus komen de zachtmoedigen aan het eind van hun eigen kracht, maar blijven het juist dan van de Vader verwachten. Zij lossen hun problemen niet in eigen kracht op. Hierdoor zullen zij de aarde beërven.

Ps 37:11, 22, 29, 34

Hand 1:8

Jezus gaf het voorbeeld in Israël. Vele mensen in Israël volgden zijn voorbeeld. De opdracht voor de discipelen ging veel verder dan Israël. De opdracht gaat tot het einde der aarde.

Weet je nog dat het koninkrijk van God niet een land is, maar een geestelijk rijk? Het rijk waar mensen op God vertrouwen.

Zachtmoedige discipelen zijn nodig om over de hele aarde mensen te winnen voor dit koninkrijk.



OPDRACHT:

Probeer naar jezelf te kijken en onderzoek welk gebied door eigen kracht wordt aangestuurd. Probeer te ontdekken of er gebieden zijn waar je zelf de controle over wilt houden.

Bespreek met je mentor welke gebieden sterk onder je controle zijn en welke stappen je wilt ondernemen om dit over te geven aan God. Bid samen om de werking van de Heilige Geest in deze gebieden.

PRINCIPE 33

Net als Jezus bereiken de zachtmoedigen het einde van hun eigen bekwaamheid, maar kunnen voor alles wat ze nodig hebben naar de Vader kijken. Ze lossen hun problemen niet op eigen kracht op. Dit leidt ertoe dat ze de aarde erven.

