



## Een zuiver en volmaakt hart, kan dat?

**Ps 101:1,2**

**Matt 5:48**

**Kol 4:12**

In de Engelse vertaling staat bij al deze teksten “perfect” oftewel volmaakt. De lessen over: wie wij zijn in Christus, hebben ons geleerd dat wij in Christus gereinigd, geheiligd en gerechtvaardigd zijn. Met andere woorden, je kunt niet heiliger of rechtvaardiger worden dan je al bent. Het offer van Jezus was een perfect offer. Voor altijd was dit offer genoeg. Toch lezen we de opdracht om volmaakt te zijn. Kan dat?

## Kunnen wij zuiver en volmaakt zijn?

**Hebr 7:18,19**

**Hebr 9:9,10**

Deze twee teksten vertellen ons dat de wet en het uitvoeren van offers ter verzoening van onze zonden ons uiteindelijk niet zuiver en volmaakt kunnen maken. Het blijkt dat het houden van de wet van God voor ons mensen eigenlijk niet uitvoerbaar is. Daarom moesten de priesters in de tempel elke keer weer offers brengen om zuiver en rein te worden.

## Wat is dan nu de oplossing die nodig is om zuiver en volmaakt te worden?

**Hebr 7:28**

**Hebr 10:14**

**Col 1:28**

Jezus heeft iets gedaan wat niemand van ons mensen ooit heeft gedaan. Hij heeft namelijk perfect, volkomen, volgens de wetten van God geleefd. Maar dat niet alleen. Hij leefde in relatie met God, hoorde wat de Vader tegen Hem zei en deed ook wat de Vader van Hem vroeg. Jezus ging zover dat Hij het perfecte en volmaakte offer bracht om de zonde, satan en de dood te overwinnen.

Nooit was dat offer nu meer nodig.

Jezus was volmaakt en bracht het volmaakte offer. Eens en voor altijd.

## Wat kunnen wij daar nu mee?

**Col 2:8,9,10**

**Hebr 10:14**

Jezus is ons voorgegaan naar volmaaktheid. Nu woont Hij in ons en dus ook die volmaaktheid. Wij hebben dat nooit volbracht, maar Hij in ons wel. In Hem is alle wijsheid en kennis. Door in Hem te leven, zal die wijsheid en kennis zich ook in ons ontwikkelen. Er is een Jezus cultuur in ons gekomen.

## Voorbeeld

De wereld waar ik in leefde was heel klein. Ik kende Nederland en af en toe kwam ik met de auto in een ander land en zag daar andere culturen die nog enigszins leken op Nederland. God had een ander plan met mijn leven, namelijk reizen naar werelddelen met volledig andere culturen. Van deze culturen had ik door boeken en een paar films alleen wat informatie. Ik kon

daar nooit komen tenzij ik in een vliegtuig durfde te stappen. Ik moest iets doen waar ik veel moeite mee had; mijn leven in de handen leggen van piloten en technici. Mensen die ontdekt hadden dat je kon vliegen. Mensen die veel wijsheid hadden om zo'n machine de lucht in te krijgen, het te besturen naar de juiste locatie en ook nog eens veilig te laten landen. Wat een kennis en wat een wijsheid is er voor nodig om dit te ontwikkelen. Maar wat te denken van de offers die sommige pioniers hebben gemaakt. Mensen die verongelukten bij de eerste vliegpogingen.

Mijn vrouw was heel wat dapperder dan ik. Maar uiteindelijk besloot ik om te gaan. Door deze beslissing kwam ik in Afrika. Wat een verschil van cultuur, wat een andere wereld. Het vliegtuig had mij daar gebracht zonder dat ik kennis had van de techniek en de bekwaamheid om zo'n vliegtuig te besturen. Het bracht mij een rijkdom die ik nog nooit had waargenomen. De rijkdom van andere culturen en volkeren die wij in het westen niet kennen. Zo gaat dat ook met Jezus. In Hem zijn, betekent leren vertrouwen op Hem. Hem het stuur van je leven in handen geven. Zijn volmaakte offer maakt ons ook volmaakt voor God. Hierdoor komen we in Gods koninkrijk, een wereld die alleen te betreden is door te vertrouwen op Jezus en zijn offer.

In Matt 5:8,48 legt Jezus een belangrijk zaad neer voor de cultuur van het koninkrijk van God. Hij zegt tegen zijn discipelen dat ze zuiver en volmaakt moeten zijn, zoals de hemelse Vader dat ook is.

Dit is de cultuur waarin het koninkrijk vrucht draagt.

De grote vraag is. Kun je volmaakt zijn? Wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld?

**Col 1:28, 3:14 en 4:12**

Hier zien we dat Paulus spreekt over het tot volmaaktheid brengen. Hier krijgen we met één van de vele tegenstellingen van het koninkrijk van God te maken. We zijn in Christus volmaakt en toch worden we aangemoedigd om volmaakt te zijn.

In het leven van David zien we dat God hem kiest om zijn hart gesteldheid. We weten door de studie dat David niet perfect was, niet zuiver of volmaakt. Toch lezen we dat God David steeds weer verkoos. We leren uit het leven van David dat God 3 kenmerken belangrijk vindt. Dit zijn levenswaarden die helpen om in die volmaaktheid te leven.

### **3 kenmerken van een volmaakt hart**

**transparant**

**Wat zegt het woord over Davids hart?**

**Ps 139:23,24**

**1 Kron 28:9**

**Wat zegt Paulus over de taak van de Heilige Geest**

**1 Cor 2:10**

In deze drie teksten zien we iets van Gods wezen. God kent ons door en door. Speciaal ons hart, daar waar onze diepste verlangens en gedachten zijn, kent hij. We zien in het leven van David dat hij ondanks zijn tekorten de Geest van God vraagt om in de diepten van zijn hart te kijken of er wegen zijn die niet Gods wegen zijn. Dit vraagt hij, omdat hij verlangt Gods wil te doen.

Doorgrond mijn hart, Heilige Geest, is een gebed dat past bij het koninkrijk. Eerlijk zijn naar jezelf, eerlijk zijn naar God en de mensen om je heen, komt voort uit het durven toelaten van een blik in je eigen hart. David zag zijn fouten onder ogen, hij reageerde direct op het spreken van de profeet.

### **1 Joh 1:5-9**

Een volmaakt hart betekent niet dat je 100% zonder zonden verder leeft als christen. Het betekent dat je het direct in het licht brengt als je gezondigd hebt. Dit is een keuze van je hart.

Tijdens de discipelschapstraining hebben we ontmoetingsweekenden met God. In deze weekenden is er altijd een moment dat mensen de gelegenheid krijgen om naar het kruis te gaan met hun pijn, verdriet, maar ook met oude zonden. Telkens weer ben ik verbaasd hoe mannen en vrouwen heel open hun zonden belijden. Soms zijn het zonden van 10, 20 jaar geleden. Maar zodra deze dingen in het licht komen, zie je de genade van God op deze mensen komen. Een wonder geschiedt, vergeving en genade komen in de harten. Vaak huilend, maar ook lachend, zie je hoe deze zware onzichtbare lasten bij hen verdwijnen, door eerlijk en transparant voor God en mensen te worden. Wel gezondigd, maar nu vergeven.

### **vertrouwen**

#### **Wat doet David in moeilijke situaties?**

**Ps 25:2**

**2 Sam 5:17-23**

**Joh 14:1**

**Gal 3:6**

Jezus laat de discipelen steeds weer zien, dat hij, net als David, een rotsvast vertrouwen in God de Vader heeft. Jezus kiest ervoor om in elke situatie, hoe gevaarlijk ook, te vertrouwen op wat God hem laat zien. Als Jezus bijvoorbeeld een zieke man ziet liggen, spreekt hij vol vertrouwen dat God de Vader kracht geeft om te genezen.

Ook aan het eind van zijn leven, zegt hij tegen de discipelen dat de tijd om te sterven gekomen is. Jezus weet wat hem te wachten staat in Jeruzalem. Hij vlucht niet, hij gaat zijn lijden tegemoet. Hij blijft God vertrouwen in elke omstandigheid.

#### **Wat doen de discipelen met het voorbeeld van Jezus?**

**Hand 4:13-31**

Jezus heeft een cultuur van op God vertrouwen neergelegd. Hij blijft doorgaan tot zijn dood. Je ziet bij de discipelen precies hetzelfde vertrouwen op God.

Jaren geleden begon ik met reizen te maken naar Rusland en vooral naar Kazachstan. Daar ontmoette ik een man genaamd Baikal. Direct deed hij mij aan de vrijmoedigheid van de eerste discipelen denken. De politie was zeer actief om christenen op te pakken in die tijd. Maar Baikal met zijn team van jonge mensen ging vol vertrouwen de straat op om openlijk het evangelie bekend te maken. Verschillende keren moest hij mee naar het politiebureau, maar toch ging hij gewoon door met wat Gods Geest hem liet zien.

### **verbrokenheid**

## Wat is voor God belangrijker dan offers?

Ps 51:18,19

David heeft gezondigd; overspel en moord. Vlak na de geboorte van het kind dat door overspel is verwekt, schrijft David deze psalm. Hij rouwt om zijn daden. Hij beseft dat hij God verdriet heeft gedaan.

David huilt om de zonde, maar gaat er vervolgens ook wat aan doen. Een verbroken hart ziet de schade, maar ook de God van hoop, genezing en herstel. Het is de totale verbreking van eigen kracht en de mogelijkheid iets te herstellen. Vertrouwen op de genade van God en de verantwoordelijkheid nemen voor eigen falen.

Een paar jaar geleden ontmoette ik een man die in overspel had geleefd. De Geest van God greep hem aan en leidde hem in vergeving en herstel. Toen hij voor het eerst vertelde wat er was gebeurd, zat er een verbroken man voor mij. Het leek wel of zijn zekere wereld was ingestort. Maar ook zag ik de hoop daarna in zijn ogen, toen er werd gesproken over vergeving en genade.

Ik zag de man twijfelen om transparant naar zijn vrouw te zijn, maar de Geest bleef hem aandringen om alles te belijden. Dit was een proces van weken. Deze man had een jong vertrouwen op God. Maar hij wilde niet dat zijn vrouw bij hem weg zou gaan. Als hij het verhaal zou vertellen, zou ze hem zeker verlaten. Dit had ze hem ooit verteld. Toch vertrouwde hij op God en de aanwijzingen die hij had gekregen.

Nu jaren later zijn ze nog steeds bij elkaar en houden ze nog heel veel van elkaar.

### OPDRACHT:

Vraag de Heilige Geest, na het bestuderen van deze les, wat hij jou te zeggen heeft. Zijn er bepaalde gedachten die in je opkomen?

Neem de tijd om op te schrijven welke gedachten over zuiver en volmaakt zijn in je naar boven komen. Volmaaktheid komt dus niet door jouw actie, maar het vertrouwen dat je zuiver en volmaakt bent in Christus. Het leven met Hem en in Hem, helpt je dus in de volmaaktheid te leven. Vraag de Heilige Geest je daarbij te helpen.

Bespreek met je mentor het eerste deel van de les. De vragen over de vier verhalen. Kijk ook samen wat je uit de tekst van Matt 5:48 hebt opgeschreven en wat je hebt besloten er mee te doen.

Bestudeer tijdens het lezen over het leven van David zijn hartsgesteldheid. Zijn er momenten geweest die de Heilige Geest heeft gebruikt om je iets te leren over je eigen hart. Bespreek dat met je mentor.

### PRINCIPE 36

**Jezus ging ons voor om volmaakt te worden. Hij leeft nu in ons en dat geldt ook voor Zijn volmaaktheid. Dit hebben we niet zelf bereikt, maar Hem in ons. Een volmaakt hart kan vertrouwen, is transparant en gebroken voor God.**



A large, empty rectangular box with a thin brown border, intended for writing or drawing.