

# VREDESTICHTERS, KINDEREN VAN GOD

Disciple 3 | principe 37

**Bestudeer het leven en het 'hart' van Jezus, de vredevorst (Jes 9:5)**

**Lukas 10, 12**

**Johannes 14, 16 en 20**



**Jezus spreekt in al deze hoofdstukken over vrede.**

Lees de hoofdstukken en schrijf op wat de omstandigheden van Jezus en zijn discipelen zijn.

In hoofdstuk 10 en 12 van Lukas is er een tegenstelling als het gaat over vrede, wat zijn de tegenstellingen?

Lees Johannes 20. Nadat Jezus is gestorven verschijnt Hij plotseling weer. Wat bedoelt Jezus met de vrede waar Hij op dat moment over spreekt?

Vrede komt door het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid. Beschrijf voor jezelf hoe jij die vrede in je persoonlijke leven ervaart. Is deze vrede anders dan toen je Jezus Christus niet als je Koning erkende?

**Wat leer je van Jezus de vredevorst voor je eigen leven?**

Efeze 2:13-18. Lees de instructies van Paulus en pas het nu op je eigen leven toe.

Stel jezelf vier vragen:

Vind ik in deze tekst een woord van God voor mij persoonlijk?

Staat er een belofte van de Vader in voor mijn leven?

Vraagt Jezus iets aan mij om te doen?

Neem een besluit om er iets mee te doen en vraag Jezus je hierbij te helpen.

