



In Matt 5:10,11 legt Jezus een belangrijk zaad neer voor de cultuur van het koninkrijk van God. Hij zegt tegen zijn discipelen dat vervolging zal komen. Dit is de cultuur waarin het koninkrijk vrucht draagt.

Wat bedoelt Jezus met vervolging vanwege de gerechtigheid?

1 Kor 4:11-15

Paulus heeft de opdracht gekregen het evangelie te brengen. Hij voert dit uit, maar daardoor krijgt hij veel lijden, honger en armoede te verduren.

Hand 8:1-4

Er breekt vervolging uit tegen de gemeente van Jezus.

De eerste gemeente staat bekend om zijn goede werken. Er wordt voor de armen, de weduwen en wezen gezorgd. Ook wordt het goede nieuws gebracht. Toch lezen we in alle brieven van de apostelen dat hen vervolging, verdrukking en moeilijkheden staat te wachten.

Zegen

Als volgeling van Jezus komen we onder de zegen van God, net als Abraham. Toch lezen we dat de apostelen de gelovigen vertellen dat er moeilijke tijden zullen gaan komen.

Joh 16:33

Jezus

1 Tess 3:2-4

Paulus

Jak 1:2-4

Jacobus

1 Petr 4:12-16

Petrus

Jezus, ons voorbeeld in vervolging

Joh 15:18-21

Jezus wijst de discipelen erop dat mensen in de wereld Jezus zullen blijven haten. Dus ook de boodschappers van Jezus. Net zoals Hij is vervolgd, zullen ze hen vervolgen.

Tegenstelling: vervolging, acht dit als vreugde.

1 Tess 3:2-4

Het woord tegenspoed –“thlipsis”, betekent uitgeperst, gestampt, uitgeknepen en geplet worden. Dit staat de gelovigen te wachten. Het vreemde is, dat Paulus en de anderen, de gelovigen bemoedigen om tegenovergesteld te reageren; niet op je eigen rechten gaan staan, je gelijk halen, maar geduldig het lijden verdragen en bovendien ook nog dit lijden als vreugde te beleven.

Vervolging werkt iets positiefs uit.

Jak 1:2-4

2 Kor 1:8-10

Als wij de cultuur van het koninkrijk leren, zien we dat juist de verdrukking het beste uit de discipelen haalt, namelijk een afhankelijk karakter. Het leven van de discipel is dan veel meer op God gericht en veel minder op eigen kracht. Soms betekende het dat er wonderen gebeurden, bijvoorbeeld Petrus die door een engel uit de gevangenis wordt bevrijd, Paulus die een scheepsramp overleefd, Tabitha die uit de dood wordt opgewekt. Maar soms loopt het helemaal verkeerd af: de gemeente van Jeruzalem wordt

zwaar vervolgd, Stefanus wordt gestenigd, velen moeten vluchten. Er breekt een zware hongersnood uit.

Vreugde, vrede?

Vreugde is niet de afwezigheid van problemen en moeilijkheden, maar de aanwezigheid van Jezus in die problemen en moeilijkheden. Hij is het die ons kracht, vrede en vreugde geeft.

De houding van de discipelen is anders dan van de mensen om hen heen, in plaats van mopperen, zeuren en klagen, roepen ze God om hulp.

Hand 16:19-35 In deze tekst lezen we dat Paulus gevangen wordt genomen. In plaats van te klagen vanwege zijn onschuld gaat hij zingen en God loven. Het gevolg is een aardbeving, daardoor uiteindelijk vrijheid en een hele familie die tot geloof komt.

Maar niet altijd loopt het zo goed af.

Hand 17:1-9

Hebr 11:32-36

Geén straf

De reactie van sommige mensen op moeilijkheden is vaak niet goed. Ze denken direct dat ze straf krijgen van God of dat God niet meer van ze houdt. Een andere reactie is dat ze boos worden op God en zich zelfs afkeren van God. Zelfbeklag of depressie kunnen dan een gevolg zijn.

Wat is dan een goede reactie op lijden?

1 Petr 4:12-14

Dit is een geheimenis in het Koninkrijk. Ondanks moeite en lijden toch in staat zijn om in de moeilijke omstandigheden jezelf te verheugen in God. Juist dan wil God zijn heerlijkheid geven. Petrus zegt dat in die situatie de Geest van God op je zal rusten.

Maryam

Zelden heb ik iemand zo zien lijden. Haar man was gevangen genomen en moest een straf van een aantal jaren uitzitten. In haar eentje moest ze drie kinderen onderhouden en verzorgen. Haar inkomen was minimaal. Ze is meerdere malen uit huis geplaatst. Zelfs twee keer het land uitgezet. Dit is slechts een kleine opsomming van alle ellende die ze mee moest maken. Toch bleef deze vrouw een voorbeeld van hoop op God. Bij elke beproeving kwam ze er sterker uit. Soms zag je een glans op haar gezicht. Vaak werden de omstandigheden moeilijker, maar Maryam bleef positief uitspreken dat ze God vertrouwde.



OPDRACHT:

Bedenk wat jouw reactie is als er moeilijkheden op je pad komen. Sta je God toe om je te helpen, of ga je mopperen, klagen, zeuren?

Vraag God om je te helpen in de moeilijke situatie en verwacht dat God je vreugde zal geven in plaats van rouw.

Besprek met je mentor wat je reacties zijn in moeilijkheden en bid samen voor een sterk karakter om erdoor heen te gaan en juist anderen te ondersteunen

PRINCIPE 38

Vreugde is niet de afwezigheid van problemen en moeilijkheden, maar de aanwezigheid van Jezus in die problemen en moeilijkheden. Hij is degene die ons kracht, vrede en vreugde geeft.

