



De boodschap

In de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament (Mattheüs, Marcus, Lukas en Johannes) zien we aan het begin van ieder boek hetzelfde verhaal. Een man, Jezus, vertelde de mensen dat het koninkrijk van God dichtbij was gekomen.

Jezus zegt over het Koninkrijk

Mark 1:15
Luk 4:43

- 1
- 2

Basileia

In de teksten wordt het woord koninkrijk van God genoemd door Jezus. Het Griekse (NT) woord Basileia, wordt vertaald met koninkrijk. Basileia betekent het beoefenen van koninklijk regeren. In de betekenis gaat het dus niet om een land of de bewoners van het land, maar om een actie van de koning van dat koninkrijk. We gaan kijken naar die actie!

Goed nieuws

Als Jezus zegt dat hij gekomen is om het koninkrijk van God te verkondigen, zegt hij dat dit goed nieuws is.

Welk goed nieuws demonstreert Jezus in het Koninkrijk?

Matt 12:28,
Matt 4:23,24
Luk 5:20,21,
24,25

- 1
- 2
- 3

Jezus zegt niet alleen mooie woorden, maar hij demonstreert ook het koninkrijk op aarde. Hij maakt mensen vrij van boze machten die hen gevangenhouden, hij geneest en vergeeft hen.

Wat is het goede nieuws dat Jezus verkondigde?

Luk 19:5-10
Luk 7:47,48

- 1
- 2

God wilde altijd dat de mensen met hem zouden samenleven. De mensen zijn vervreemd van God en kunnen hem niet ervaren. In deze verhalen zien we dat God, in de persoon van Jezus, naar de mensen toekomt. Hij wil bij hen zijn. Hij wil hen vergeven, zodat zij vrij worden om met God te leven.





OPDRACHT:

Wat kan ik doen om in het koninkrijk te komen?



Matt 6:33 en Mark 10:15



*Ga bidden dat Gods koninkrijk in je leven komt.
Open je hart en geloof wat je nu hebt geleerd.*



*Bespreek met je mentor wat je gelooft en wat je hebt geleerd.
Vertel dit zo gedetailleerd mogelijk.*

PRINCIPE 1

*Het Koninkrijk van God is goed nieuws
redding, vergeving, bevrijding en genezing worden zichtbaar op aarde.*

Mark 1:15

Dit was wat hij zei: 'De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.'

Luk 4:43

Maar hij zei tegen hen: 'Ook in de andere steden moet ik het goede nieuws over het koninkrijk van God brengen, want daarvoor ben ik gezonden.'

Mat 12:28

Maar als ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen.

Mat 4:23,24

23 Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.

24 Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij hem gebracht, en hij genas hen.

Luk 5:20,21,24,25

20 Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem: 'Uw zonden zijn u vergeven.'

21 De Schriftgeleerden en de Farizeeën begonnen zich af te vragen: Wie is die man dat hij deze godslasterlijke taal spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen?

22 Maar Jezus begreep wat ze dachten en zei tegen hen: 'Vanwaar toch al die bedenkingen?

23 Wat is gemakkelijker, te zeggen: "Uw zonden zijn u vergeven" of: "Sta op en loop"?

24 Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.' En hij zei tegen de verlamde: 'Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.'

25 En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, pakte het bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis, terwijl hij God loofde.

Luk 19:5-10

5 Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: 'Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.'

6 Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis.

7 Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: 'Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.'

8 Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: 'Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.'

9 Jezus zei tegen hem: 'Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham.'

10 De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.'

Luk 7:47,48

47 Daarom zeg ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.'

48 Toen zei hij tegen haar: 'Uw zonden zijn u vergeven'

Mat 6:33

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

Mark 10:15

Ik verzeker jullie: 'wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.'

