



De Koning

Een koning is in Bijbelse begrippen soeverein en regeert.

Soeverein: de macht is aan de koning. De koning bepaalt zelf wat de regels zijn en wat er gebeurt.

Regeren: het uitoefenen van macht.

Een goede koning zal zijn macht gebruiken om de onderdanen een leven te geven in gerechtigheid, vrede en blijdschap. (*Rom 14:1*)

Een slechte koning zal zijn macht gebruiken om er zelf beter van te worden. Zo'n machthebber wil door zijn onderdanen vereerd en aanbeden worden.

Wat zegt de bijbel over satan?

1 Joh 5:19
Luk 4:6
Openb 12:9

- 1
- 2
- 3

Deze teksten vertellen dat satan macht heeft. Deze kwade macht gebruikt hij om mensen te verblinden, te misleiden, te kwellen en aan zich vast te binden. Hij houdt mensen in de greep van angsten, ziekten, nachtmerries. Laten we kijken wie de werkelijke macht heeft en hoe je onder de kwade macht van satan vandaan kunt komen. Want satans macht is beperkt.

Joh 14:30
Joh 16:11

- 1
- 2

God maakt zich aan Abraham bekend als:

Gen 17:1

- 1

God is almachtig

God is dus almachtig, maar satan kan op aarde toch over macht beschikken. De mens is verblind geraakt door satan en heeft de macht, die God hem gaf, verloren door naar satan te luisteren. Satan kreeg daardoor macht over de mens. Voordat dit gebeurde, had God zijn plan al klaar om hier iets aan te doen.

Welke beloften vind je in het OT over het komende koninkrijk?

Ps 45:7,8
Dan 7:14

- 1
- 2





In deze 2 beloften lezen we dat Gods koninkrijk er altijd zal zijn. Het is sterker dan het rijk van satan.
Jes 9:1,2,5,6

1

Deze belofte spreekt over een komend vrede-rijk. Er zal licht in de duisternis schijnen en de macht van satan zal verbroken worden. Ook wordt hier over een koning gesproken, die als kind naar de aarde zal komen. Recht en gerechtigheid zullen de bouwstenen van zijn koninkrijk zijn.

Wie is de koning?

Luk 1:30,33

Luk 1:35

Mat 1:23

1

2

3

Het gevolg van de komst van Jezus is dat we zonder angst in Gods nabijheid mogen leven. God bevestigt op een bijzondere manier dat Jezus de koning is:

Luk 2:11

Mat 2:2

Luk 2:27-32

1

2

3

We lezen in het Oude Testament (OT) dat een rijk van vrede wordt voorspeld. Dit rijk heeft een koning. God heeft zijn macht aan die koning gegeven. Christus of Messias (wat betekent: de gezalfde koning) is die koning. (*Mat 28:18*)

Jezus luistert steeds naar God, de Vader. Hij doet niet zijn eigen wil, maar de wil van God, de Vader. Een prins wordt jarenlang voorbereid op het koningschap. Hij moet veel leren, maar ook aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dan pas zal hij tot koning gekroond worden. Jezus werd ook voorbereid en leefde in gehoorzaamheid aan God. Daarom werd hij door God gezalfd met de Heilige Geest. Jezus kon het werk van satan vernietigen, omdat hij vrij van zonde was en nooit gezondigd heeft. Satan heeft geen macht over Jezus, omdat Jezus rechtvaardig (zuiver) leefde. Jezus liet zien hoe het is om in volkomen afhankelijkheid van God de Vader te leven. Wij kunnen zijn voorbeeld volgen en in afhankelijkheid van hem gaan leven. De grote vraag is: Wie is jouw koning en in welk koninkrijk wil je leven?

OPDRACHT:



Wil jij dat Jezus koning is over je leven? Dat begint met eerst te geloven dat Jezus werkelijk bestaat en nu vandaag leeft! Hij wil graag jouw koning zijn, wil jij zijn volgeling zijn?

Wil je dat? Denk goed na over deze vraag. Het betekent dat veel dingen in je leven zullen gaan veranderen.



Als je weet dat je Jezus als koning voor je leven wilt kiezen, bid dan het volgende gebed. Maar als je het niet zeker weet, wacht dan en leer meer over Jezus als koning of wie God is. Dit zal in de volgende studie 'Ontmoeting met de God van het koninkrijk' worden uitgelegd.

'Jezus, dank u dat u in mijn leven wilt komen. Ik erken u als koning van het koninkrijk van God. U houdt van mij en u wilt mij vrijmaken. Ik wil uw gezag erkennen. Ik vraag u om koning over mijn leven te zijn. Help mij om te ontdekken wat het betekent om in uw koninkrijk te leven.



Bespreek met je mentor welke praktische stappen je kunt maken om deze les toe te passen.

PRINCIPE 3

Jezus is gekomen om het Koninkrijk uit de hemel op aarde te vestigen. Hij is een Goede Koning. Zijn Koninkrijk zal eeuwig zijn.





Rom 14:17

Want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest.

1 Joh 5:19

We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is.

Luk 4:6

De duivel zei tegen hem: 'Ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil;

Openb 12:9

De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid.

Joh 14:30

Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij,

Joh 16:11

Oordeel dat de heerser over deze wereld is veroordeeld.

Gen 17:1

Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HERE aan Abram en zeiden tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht, en wees onberispelijk. (NBG vertaling)

Ps 45:7,8

Uw troon is voor eeuwig en altijd, o God, de scepter van het recht is uw koningscepter, u hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken.

Dan 7:14

Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.

Jes 9:1,2,5,6

^(9:1) Het volk dat in duisternis ronddoelt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.
^(9:5) Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen

zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

^{7(9:6)} Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van de hemelse machten.

Luk 1:30,33

Maar de engel zei tegen haar: 'Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken.

³¹ Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen.

³² Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven.

³³ Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.'

Luk 1:35

De engel antwoordde: 'De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.

Mat 1:23

'De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven, 'wat in onze taal betekent 'God met ons'.

Luk 2:11

Want u is heden de Heiland geboren, die Christus, de Heer, is, in de stad van David.

Mat 2:2

Ze vroegen: "Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen"

Luk 2:27-32

Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is,²⁸ nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: ²⁹ 'Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd.

³⁰ Want met eigen ogen heb ik de redding gezien

³¹ die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:

³² een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.'

Mat 28:18

Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.