



Wat betekent het dat Jezus de verlosser is?

2 Cor 5:21

Jezus maakt ons vrij van de macht van zonde.

Hoe worden wij gerechtvaardigd voor God? Met andere woorden, hoe kunnen we voor God verschijnen alsof we nooit iets slechts hebben gedaan?

Voorbeeld: tegenwoordig hebben we op onze computers een virusscanner nodig. Er zijn mensen die onze computers willen vervuilen en kapot willen maken. Als er eenmaal een ernstig virus op de computer zit, loopt alles in de war. Het ergste wat er kan gebeuren, is dat de hele computer onbruikbaar wordt. Als de harde schijf het niet meer doet, dan moet er een complete transformatie plaatsvinden. Alles wordt gewist en moet opnieuw geïnstalleerd worden.

Dit is wat er in ons leven gebeurt als wij in zonde leven: ons hart wordt besmet. Jezus geeft ons een heel nieuw hart, ofwel een nieuwe harde schijf.

De volgende punten geven aan hoe dat is gebeurd ruim 2000 jaar geleden. Jezus stierf aan het kruis. Aan het kruis vond een omwisseling plaats tussen Jezus en ons. Jezus nam het slechte van ons af en gaf daarvoor het goede terug.

1. Jezus nam onze zonden en gaf ons zijn rechtvaardigheid

1 Petr 2:24

Jezus vraagt aan zijn Vader of hij de beker niet hoeft te drinken. De beker staat symbool voor de boosheid van God tegen zonde en voor de straf die daarop staat. Jezus weet dat hij is gekomen om de beker te drinken. Jezus staat op het punt om de zonde van de wereld op zich te nemen. Wij verdienen die straf, maar Jezus is bereid om de straf voor onze zonden te dragen. Hij gaat in onze plaats sterven aan het kruis.

Tijdens het verhoor, de geseling en aan het kruis, bloedt Jezus. Het bloed dat Jezus liet vloeien, heeft een reinigende werking voor onze geest, ziel en lichaam. Het offer van Jezus betaalt de prijs van onze veroordeling.

Als we deze daad van Jezus in ons hart geloven, dan ziet God ons als volkomen rein. We staan recht voor hem (rechtvaardig). Jezus neemt onze zonde en geeft daarvoor zijn rechtvaardigheid terug: we ontvangen zijn goddelijke natuur, zijn identiteit. Dit is genade, een vrije gift. Het is niet onze rechtvaardigheid, maar zijn rechtvaardigheid. *Rom 3:24, Rom 5:8,9*

2. Jezus nam onze straf en geeft totale kwijtschelding

Jes 53:5 Jer 31:34

In de rechtbank worden veroordelingen uitgesproken als iemand schuldig wordt bevonden. In sommige landen geldt dat als je iemand hebt vermoord, jij veroordeeld wordt met de doodstraf. Zo is het ook met ons. Door onze zonden worden wij veroordeeld tot de dood.

Jezus heeft de straf die wij zouden krijgen helemaal vrijwillig op zich genomen. Hij is in onze plaats gekruisigd en gedood.

Stel je eens voor dat jij in die rechtbank veroordeeld zou worden tot de doodstraf. Aan het eind van de zitting komt de zoon van de rechter naar voren. Hij zegt dat hij zoveel van je houdt, dat hij in jouw plaats de straf wil ondergaan. Als je later op straat wordt aangehouden en de aanklager je herkent, vertelt hij dat je de straf nog moet ondergaan. Uit het dossier blijkt echter dat de straf is voldaan. Je bent vrij. Er staat niets meer in de boeken. Jezus heeft je straf aan het kruis op zich genomen en je totale kwijtschelding gegeven.





3. Jezus nam onze geestelijke dood en geeft ons eeuwig leven

Rom 6:23

Jezus stierf aan het kruis. In de drie dagen van zijn lichamelijke dood overwon Jezus de dood! Hier was hij voor op aarde gekomen. Niemand kon hetzelfde doen als Jezus. Alleen hij die leven is, kon opstaan uit de dood. De geest van leven komt terug in Jezus. Voor ieder die dit gelooft, komt er eeuwig leven in je menselijke geest. We zijn niet langer geestelijk dood, maar onze menselijke geest gaat leven, eeuwig met God.

4. Jezus nam onze ziekte en pijn en geeft ons genezing en gezondheid

Jes 53:4,5 Matt 8:17

Wanneer Jezus begint met de verkondiging van het koninkrijk, zien we dat er mensen worden genezen. We lezen veel verhalen over hoe mensen gezond worden als Jezus hen aanraakt of toespreekt.

Jezus is tot bloedens toe gegeseld. Hij nam onze ziekten en pijn en wisselt dat om voor genezing en gezondheid.

5. Jezus werd arm en geeft ons overvloed

2 Cor 8:9 2 Cor 9:8

Vanaf Jezus' geboorte zien we niet dat hij de rijke zoon van God op aarde is. Aan het kruis verloor hij letterlijk alles. Alles werd hem afgenomen. Hij had honger, dorst en was naakt. Alle behoeften die we als mens hebben, werden hem ontnomen.

Jezus wilde dit ondergaan, zodat wij overvloedig zouden kunnen ontvangen. Dit is altijd de wil van God geweest. Hij wil zegenen, zodat wij in staat zijn de taak die hij ons geeft te volbrengen.

Jezus nam onze armoede en geeft ons zijn overvloed.

6. Jezus werd afgewezen, zodat wij geaccepteerd zijn in Gods familie

Ef 2:19-21

Jezus hing totaal hulpeloos aan het kruis. Op het moeilijke moment aan het kruis ervoer Jezus dat zelfs God hem verliet. De enige keer dat Jezus God niet Vader noemde maar God, was aan het kruis. Dit is een gevoel dat wij kennen als wij falen of zondigen. Het lijkt dan wel of God ver te zoeken is. Ook Jezus heeft dat ervaren.

We weten dat God er altijd is, en juist in moeilijke tijden. Na de dood van Jezus wekt God hem op uit de dood en verhoogt Jezus door hem aan zijn rechterhand te plaatsen. Dit geldt ook voor jou. Jezus neemt jouw afwijzing, door wie je ook bent afgewezen. God geeft je een plaats in zijn familie en hij wordt jouw Vader.

7. Jezus nam onze schaamte en geeft ons zijn heerlijkheid

Hebr 12:2

Vaak voel je je erg beroerd, als het helemaal mis gaat in je leven; als je dingen doet die niemand mag weten of als je verkeerde dingen doet onder groepsdruk. Op een later moment, als je alleen bent, kan je geweten gaan spreken en dan kan er een schuldgevoel of een gevoel van schaamte over je heen komen. Toch is dat gevoel vaak maar voor even en voor je het weet, gebeurt hetzelfde opnieuw.

Jezus ging zijn weg als een onschuldig lam. Toch droeg hij alle schuld en schande zonder iets te zeggen. Hij droeg niet alleen onze schuld, maar wil ook de schaamte en schande van ons afnemen. Hij wisselt het in voor zijn heerlijkheid. In zijn heerlijkheid of tegenwoordigheid word je helemaal hersteld.

8. Jezus werd een vloek en geeft ons zijn zegen

Gal 3:13,14

In de tijd van de Joden werden mensen die tot de dood veroordeeld waren, gestenigd. De Romeinen kwamen en kruisigden veroordeelde mensen. In het OT staat dat ieder die aan een hout hangt, vervloekt is.

Jezus koos ervoor om zich te laten veroordelen door de geestelijke leiders van de Joden, maar ook door de politieke leider, Pilatus. Hierdoor kwam hij aan het kruis. De doornenkroon op zijn hoofd veroorzaakte bloedingen. Beide tekenen - kruis en doornenkroon - vertellen dat Jezus vervloekt was. De doornenkroon betekent overheersing door de macht van satan die pijnigt. Jezus droeg het kruis en de doornenkroon, zodat wij verlost kunnen worden. We zien hier dat Jezus bij de verkondiging van het koninkrijk direct in actie komt en veel mensen bevrijdt van demonen. Jezus neemt onze vloek en geeft ons zijn zegen.

OPDRACHT:



Bedenk voor jezelf welke van deze punten betrekking op jou hebben. Schrijf bij elk punt op wat jij bij het kruis van Jezus wil omwisselen. Kijk bij elk punt wat er in je hart naar boven komt. Waar moet je aan denken?



Is het vandaag tijd om vergeving, genezing van je ziel te ontvangen? Ben je toe aan een verandering in je hart? Ga met je mentor na wat je nu gelooft en belijd de dingen die fout gegaan zijn. (Doe dit alleen als je denkt dat je eraan toe bent en het vertrouwen hebt dat het goed is. Niemand dwingt je om dit te doen.)

Belijden kan heel genezend werken. Het maakt ons nederig en open om te ontvangen wat God voor ons heeft. Wel is het heel belangrijk dat er vertrouwen is tussen jou en de mentor. Spreek met je mentor af dat je alleen zelf dingen vertelt tegen anderen als dat nodig is en als je dat echt wilt.



Pak of maak een kruis. Kijk er even naar en leg dan een brief bij dit kruis met daarin alles wat je aan God wil geven. Bid hardop uit wat je in de brief geschreven hebt. Dank God dat hij je vergeeft, geneest, bevrijdt en wat er nog meer in je opkomt.

PRINCIPE 10

Jezus heeft zijn leven voor jou gegeven. Hij maakt het mogelijk, door zijn offer aan het kruis, om als zoon of dochter van God de Vader te leven. Je bent door Zijn dood gered, gereinigd, bevrijdt en erfgenaam van Zijn zegen.





TEKSTEN LES 10

2 Cor 5:21

21 God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.

1Petr 2:24

24 Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.

Rom 3:24

24 en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.

25 Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft.

Rom 5:8,9

8 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

9 Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld.

Jes 53:5

5 Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken.

Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.

Jer 31:34

34 en zij zullen niet meer de een den ander noch de ene broeder den anderen vermanen, zeggende: Erken den Heer; maar zij zullen mij allen kennen, beiden klein en groot, spreekt de Heer, want Ik zal hun hunne misdaad vergeven en hunne zonde nooit meer gedenken.

Rom 6:23

23 Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

Jes 53:4,5

4 Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam.

Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd.

5 Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken.

Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.

Matt 8:17

17 opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: 'Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.'

2 Cor 8:9

9 Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden.

2 Cor 9:8

8 En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn,

Ef 1:20

20 Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand,

Hebr 12:2

2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooiër van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiep lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.

Gal 3:13,14

13 Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: 'Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.'

14 Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de Geest ontvangen.