



Vergeving ontvangen en geven

Jezus vertelt aan zijn discipelen dat er een relatie is tussen het koninkrijk en vergeving.

Op welke twee momenten speelt vergeving een rol in het volgende verhaal?

Matt 18:23-35

In ons verhaal zien we dat de knecht van de koning een zeer grote schuld moest betalen aan de koning. Men schat dat dit bedrag enkele miljoenen euro's bedroeg. De knecht kon dit niet betalen en stond op het punt om door zijn heer in de gevangenis gezet te worden. De knecht besloot genade te vragen. De koning was er niet op uit om zijn knecht te kwellen of hem kwaad te doen. Hij besloot de schuld kwijt te schelden en de gevraagde genade te geven.

In deze les gaan we in op vergeving van jezelf en op vergeving van anderen.

Genade

Herken je in dit verhaal iets van de schulden die jij bij God hebt? Hoe komen we eigenlijk aan schulden bij God?

Een ander woord dat de bijbel voor schulden gebruikt, is zonde. Zonde is eigenlijk niets meer dan buiten de wil van God leven. Niet op God vertrouwen en niet afhankelijk van hem willen zijn. Je gaat zelf bepalen wat goed en slecht is. Jij bepaalt voor je eigen leven wat nog wel en wat niet kan. Een beetje liegen kan bijvoorbeeld wel, maar een grote leugen van je vriend kan niet. Een bank beroven is fout, maar oneerlijk zijn tegen je ouders en iets achterhouden gaat nog wel. Het maakt echter niet uit welke zonde we doen, groot of klein; zelfs als we op één puntje Gods leefregels overtreden, zijn we al schuldig.

God geeft ons leefregels om rechtvaardig te leven. Dit doet hij uit liefde. Zijn liefde spreekt door die regels. Hij wil namelijk niet dat we iemand kwaad doen. Iedereen is door hem gemaakt. Overtreden we zijn regels, dan kwetsen we niet alleen mensen om ons heen, maar ook hun maker. Er ontstaat een schuld. Schulden bij God die zo groot zijn, dat we die nooit in ons leven terug kunnen betalen. Het gevolg van zonde is de dood. We kunnen de dood niet voorkomen door heel hard te werken en te proberen het goede te doen.

Lees hoe je die genade krijgt.

Jak 2:10

Rom 3:23

Col 1:13,14

1

2

3

Wat zeggen deze teksten over vergeving, hoe ontvangen we die vergeving?

Hand 26:18

Mat 26:26-28

1

2

Vergeving is dus iets ontvangen wat je niet hebt verdiend. Jezus heeft een offer gebracht voor de schuld die jij bij God hebt. Genade is een geschenk zonder dat je het verdient.





De prijs is betaald

Rom 5:12

Hier lezen we dat de zonde bestraft wordt met de dood. In het OT was het mogelijk om een bloedoffer te brengen in de tempel. Zo kon er verzoening tussen God en mens komen. Maar dat moest elke keer weer opnieuw gebeuren, want mensen zondigden steeds opnieuw.

We zien dat God door zijn zoon Jezus, de prijs van onze schuld voor altijd betaald heeft. Jezus gaf zijn leven als zo'n offerlam en loste op die manier onze schuld af. God vraagt van ons of we dit geloven. Door ons geloof zullen we in zijn koninkrijk komen. Door geloof ontvangen we bevrijding van de schuld die we hebben. Hierdoor zijn we vrij!

Hij nam onze plaats in

In de tweede wereldoorlog werd er een hoge Duitse officier gedood door iemand van de verzetsbeweging. De Duitsers waren zo boos dat ze heel veel mannen uit het dorp, waar de aanslag had plaatsgevonden, verzamelden op het dorpsplein. Er werd een lange rij gevormd en alle mannen die op een even nummer stonden, moesten een stap naar voren zetten. In de rij stond een jonge vader van twee kinderen. Hij had een even nummer. Er werd door de Duitse bevelhebber gezegd dat de mannen met een oneven nummer naar huis mochten. De anderen zouden gefusilleerd worden. Achter de jonge vader stond zijn oude buurman. Hij trok de jonge vader op zijn plaats en nam zijn plaats in. Met grote ogen keek de jongeman zijn buurman aan. Wat moest hij doen? Wat gebeurde er? Hij moest dood en niet zijn buurman. Uiteindelijk besloot hij het gebaar te accepteren. Hij had het niet verdiend, maar toch besloot hij dit geschenk te ontvangen. Deze dag zou hij nooit vergeten. De buurman werd enige minuten later door de kogels geveld die voor hem waren bestemd.

Helemaal schoon

Dit is het hart van de Vader. Hij wil dat zijn kinderen weer helemaal vrij zijn van schuld. De schuldgevoelens en schaamte die binnen in je hart zijn, zullen verdwijnen. Het gevolg is een schoon gevoel van binnen.

Jaren geleden ging ik met een groep wadlopen. Urenlang liepen we door ondiep water. Alles wat ik aan had, kwam onder de modder, zelfs mijn haren. Toen we eindelijk weer aan vaste grond kwamen, was er geen stukje op mijn lichaam dat niet vies was. Je zult begrijpen dat ik behoefte had aan een warme douche. De organisatie van deze wadloop had daar rekening mee gehouden. Na vijf minuten stond ik onder de warme douche. Wat een heerlijk gevoel, schoon water, dat al het vuil wegspoelde. Na een paar minuten stond ik weer brandschoon buiten.

Dit is wat er binnen in je ziel gebeurt als je vergeving ontvangt. Het offer van Jezus maakt je helemaal schoon van binnen. Er is niets van de zonde meer te vinden. Alle schuld is weg. Het bloedoffer van Jezus zal je helemaal schoonmaken als je gelooft dat Jezus dit voor jou gedaan heeft.

OPDRACHT:



Wil je vandaag besluiten en geloven dat God, door zijn Zoon Jezus, je wil vergeven? Open dan je hart en ontvang die vergeving.

Neem de tijd om in alle rust bij God te zijn. Vraag hem je hart te laten zien en schrijf voor jezelf op wat God je laat zien en waar je vergeving voor nodig hebt. Schrijf in detail de gebeurtenissen op en schrijf de hoofdpunten op de bijgevoegde cheque van kwijtschelding. Vertel dit vervolgens aan God de Vader en vraag vergeving. Vraag Jezus door zijn bloed je schoon te maken en dank hem voor zijn vergeving.



Lees samen met je mentor 1 Joh 1:7-9. Als je ervaart dat God wil dat je bepaalde zonden aan je mentor vertelt en deze samen naar het kruis brengt, doe dat dan. Laat je mentor vergeving uitspreken.

Het kan heel bevrijdend zijn om bepaalde gebeurtenissen die in het geheim zijn gebeurd, in het licht te brengen. Doe dit alleen als je je helemaal veilig voelt bij je mentor.





TEKSTEN LES 11.1

Matt 18:23-35

23 Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren.

24 Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was.

25 Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost.

26 Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: "Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen."

27 Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt.

28 Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: "Betaal me alles wat je me schuldig bent!"

29 Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: "Heb geduld met mij, ik zal je betalen."

30 Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald.

31 Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen.

32 Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: "Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte.

33 Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?"

34 En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald.

35 Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.'

Jak 2:10

Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke.

Rom 3:23

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.

Col 1:13,14

Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.

Hand 26:18

om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren, en van de macht van Satan naar God. Door het geloof in mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden, en samen met allen die mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk."

Mat 26:26-28

26 Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: 'Neem, eet, dit is mijn lichaam.'

27 En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: 'Drink allen hieruit,

28 dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.

1 Joh 1:7-9

7 Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.

8 Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons.

9 Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.



CHEQUE VAN KWIJTSCHELDING

*God de Vader heeft mij vandaag vergeven van:
Onderwerp:*

Datum: _ _ _ _ _

