



Jezus laat zien wie God is

Door het leven van Jezus leren we wie God is. In het OT zien we veel karaktereigenschappen van God. Eén eigenschap ontbreekt nog. God wil namelijk onze Vader zijn. Wij mogen zijn kinderen en erfgenamen zijn. Jezus zegt hier dat als wij hem kennen, we ook de Vader kennen. Jezus en de Vader zijn één. *Joh 14: 7*

De verwachte Messias

We hebben ontdekt dat er in het OT een rijk van vrede wordt voorspeld. In het OT wordt dit rijk ook wel het komende koninkrijk of de dag van de Heer genoemd. Heel veel Joden verwachtten die dag en wisten dat de Messias op die dag zou komen. De Messias zou als koning komen en het rijk van vrede stichten. Het NT zegt op verschillende plaatsen dat Jezus die verwachte Messias is.

Matt 16:16,17

Jezus vraagt aan Petrus wie hij denkt dat Jezus is. Petrus zegt dan: "U bent de Messias, de Zoon van de levende God." Jezus zegt dat alleen de Vader van Jezus dat kan openbaren. Jezus ziet zichzelf hier dus niet als de zoon van Jozef, maar als Zoon van God.

Dit betekent dat Jezus als Zoon van de Almachtige ook de heerschappij op aarde komt herstellen. Hij is dus niet alleen de Zoon, maar ook de verwachte, gezalfde koning.

Jezus, uit het koninklijk geslacht van David, de koning

Zowel Maria als Jozef, de man van Maria, zijn nakomelingen van David. David was de koning van Israël. Maria en Jozef zijn ook nakomelingen van Abraham, de man met wie God een verbond heeft gesloten. Jozef is niet de vader van Jezus, maar wel degene die God heeft gekozen om voor Jezus te zorgen. *Luk 2:48,49,50*

De Joden wisten dat de verwachte Messias uit Abraham en de stam van David zou komen. Zij wisten dat hij in Bethlehem geboren zou worden en dat hij aan een kruis zou sterven.

Wat zeggen profeten over de Messias?

Gen 22:15-18

Jesaja 11:1,2

Micha 5:2

Jesaja 53:5-9

- 1
- 2
- 3
- 4

Toch herkenden veel Joden Jezus niet toen hij op aarde kwam. Waarschijnlijk hadden de Joden een andere voorstelling van de te verwachten Messias of de gezalfde koning.

Dienaar

Voordat Jezus naar de aarde kwam, was Jezus bij God; Jezus was God. Hij was in de hemelse gewesten. Vandaaruit kwam hij naar de aarde.





Wat was de status van Jezus toen hij uit de hemel naar de aarde kwam?

Fil 2:5-8

1

Hij was God en werd een dienstknecht, gelijk aan de mens
De kracht van Jezus op aarde was niet uiterlijk. Hij was een nederige man. Een dienaar van de mensen. Hij had zijn goddelijkheid afgelegd en werd een mens.

Hoe kan Jezus zoon van een mens worden?

We hebben geleerd dat God met Abraham een verbond heeft gesloten. Doordat Abraham zijn zoon in geloof wilde offeren, koos God het geslacht van Abraham uit om zijn aanwezigheid op aarde te brengen. Zoals Abraham bereid was zijn zoon Isaak te offeren, zo was God bereid zijn zoon voor het nageslacht van Abraham te offeren. **Het offer van Jezus zou de mens met God verzoenen en de macht van satan verbreken.**

Maria was een afstammeling uit het geslacht van Abraham. Zij was een jonge vrouw, die nog maagd was. God koos haar uit om door zijn Geest zwanger te worden. De baby in de buik van Maria ontstond door een wonder. Jezus kwam nu als mens op aarde. God kwam op aarde in het lichaam van een mens.

Wat is de reactie van Maria en van Jozef als ze van God horen wat er gaat gebeuren?

Luk 1:30-32,35

Matt 1:18-24

1

2

Jezus, zoon van mensen

Jezus zou leven als mens op aarde. Hij zou voelen en ervaren wat mensen ervaren. Hij zou verleid worden tot zonde, maar zondigde niet. Hij had honger en dorst. Hij werd afgewezen. Hij had angsten. Hij huilde. Hij wist niet alles en moest in kennis groeien. Hij moest pijn lijden en sterven als mens. *Matt 16:13-17*

OPDRACHT:



Heb je door de laatste twee studies een indruk van Jezus kunnen krijgen? Schrijf voor jezelf op wat je nu op dit moment van Jezus kunt geloven. Heb je hem ervaren?



Vertel Jezus wat nu duidelijk voor je is geworden en vraag hem meer van zichzelf te laten zien, zodat je meer van hem gaat begrijpen en hem gaat ervaren. Vertel hem dat je hem graag wil ontmoeten zoals hij is (als je dit met je hart kunt bidden).



Bespreek met je mentor elk onderdeel van de studie en vertel je mentor wat je nog niet duidelijk vindt over Jezus.

Joh 14:7

Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.'

Matt 16:16,17

'U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus.

17 Daarop zei Jezus tegen hem: 'Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.

18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.

Luk 2:48-50

48 Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen hem: 'Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht.'

49 Maar hij zei tegen hen: 'Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?'

50 Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei.

Gen 22:15-18

15 Toen sprak de engel van de HEER opnieuw vanuit de hemel tot Abraham.

16 Hij zei: 'Ik zweer bij mijzelf-spreekt de HEER: Omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden,

17 zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen.

18 En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd.'

Jes 11:1,2

1 Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei.

2 De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied voor de HEER.

Micha 5:2

2 (5:1) Uit jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.

Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.

Jes 53:5-9

5 Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken.

Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.

6 Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg;

maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen.

7 Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open.

Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders

deed hij zijn mond niet open.

8 Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen.

Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad?

Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk werd hij geslagen.

9 Hij kreeg een graf bij misdadigers, zijn laatste rustplaats was bij de rijken;

toch had hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken.

Fil 2:5-8

5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast,

7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen,

8 heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood-de dood aan het kruis.

Luk 1:30-32,35

30 Maar de engel zei tegen haar: 'Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken.

31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen.

32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven.

33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.'

34 Maria vroeg aan de engel: 'Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.'

35 De engel antwoordde: 'De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.





Matt 1:18-24

18 De afkomst van Jezus Christus was als volgt.

Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest.

19 Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten.

20 Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: 'Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest.

21 Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.'

22 Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd:

23 'De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven, 'wat in onze taal betekent: 'God met ons'.

24 Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw,

Matt 16:13-17

13 Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?'

14 Ze antwoordden: 'Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.'

15 Toen vroeg hij hun: 'En wie ben ik volgens jullie?'

16 'U bent de Messias, de Zoon van de levende God,' antwoordde Simon Petrus.