



Jezus, het woord van God - het brood van leven

Jezus vergelijkt zijn woorden met brood. Als we zijn woorden tot ons nemen, het geloven en uitwerken in ons leven, dan zullen deze woorden ons leven geven. Het leven dat hier bedoeld wordt, is ons geestelijke leven. Ons lichaam leeft, maar onze geest moet ook gevoed worden. Jezus' woorden geven eeuwig leven. *Joh 6:48-51*

Jezus, het water van het leven

Jezus wijst erop dat de Heilige Geest na hem zal komen. De Heilige Geest zal ons levend water geven, dit gebeurt in onze geest. Ons verlangen naar God wordt door de Geest voorzien. Hij is als een rivier van water die op dorstig land komt. *Joh 7:37-39*

Jezus, de goede herder

De goede herder is een prachtig voorbeeld van hoe Jezus is. Hij zegt dat we het koninkrijk binnen komen door hem, hij is de deur. Door geloof in Jezus kunnen wij het koninkrijk binnengaan. Jezus zelf wil voor ons sterven. De dood die wij verdienen, door onze zonden, wil hij op zich nemen. Hij stierf in onze plaats. Zoals een herder alles over heeft voor zijn kudde, zo heeft Jezus zelfs zijn eigen leven over voor ons. Hij geeft eeuwig leven.

Jezus kent ons en wij mogen hem kennen en volgen, zoals schapen hun herder kennen en volgen. *Joh 10:7,11-15,27*

Jezus, vrij van zonden

Deze opmerkelijke zin in de Bijbel is misschien wel één van de belangrijkste. Wat bedoelt Jezus hier? Jezus weet dat satan macht krijgt als hij niet op God de Vader zou vertrouwen, niet afhankelijk van zijn Vader zou zijn en zijn eigen weg zou kiezen. Dit laatste noemen we zonde. Als wij in zonde leven, dan zijn wij niet vrij en leven we onder de macht van satan.

Wat zegt Jezus over zijn leven?

Joh 10:18

1

Jezus geeft zijn leven, hij is vrij om het te geven. Jezus deed wat hij de Vader had zien doen en wat de Vader van hem vroeg. Jezus was zonder zonden. Hij was helemaal rein en zuiver, ook in zijn geweten en gedachten. Satan kon niets in Jezus vinden, waardoor hij macht over Jezus zou hebben. Jezus hoefde dus niet te sterven, maar hij koos ervoor om zijn leven te geven.

Wat zegt Jezus over de weg, de waarheid en het leven?

Joh 14:6

Joh 8:31-36

1

2

Jezus is de weg naar de Vader. Niemand kan bij God komen, behalve door het geloof in Jezus. Jezus is de waarheid. Deze waarheid zal je vrijmaken. In ons leven wordt er veel gezegd en beweerd wat men denkt dat de waarheid is. Jezus zegt eenvoudig dat hij de waarheid is. Hij zal je leven geven en je vrijmaken.





Wat zegt Jezus over de ware wijnstok?

Joh 15:1-5

1

Een druivenplant kan alleen maar druiven voortbrengen als de ranken verbonden zijn met de wijnstok. Zo is het ook met ons. Als we als christen, volgeling van Jezus, willen leven, is het belangrijk om met hem verbonden te zijn. Dat betekent dat we dagelijks met hem leven, spreken en naar hem luisteren. Dit is eigenlijk altijd de bedoeling van God geweest. In het OT zien we dat er veel rituelen waren om te volgen. In het NT zien we dat leven met Jezus, elke dag, daarvoor in de plaats komt.

OPDRACHT:



Lees nog eens alle namen van Jezus door en vraag jezelf af welke naam jou het meest aanspreekt. Is er één naam waar je een actie bij wilt ondernemen?

Bid dat Jezus zich aan jou openbaart. Het kan zijn dat je één van de namen sterk ervaart. Als dat zo is, ga hem dan daarvoor danken. Dat is aanbidding. Jezus vindt dat heel fijn. Vaak komt hij dichtbij je als je dat doet.

Probeer dit zelf vaker te doen, bijvoorbeeld voor je het evangelie van Johannes leest.



Bespreek met je mentor welke naam van Jezus voor jou nog vreemd is en praat daarover.

Bespreek acties die je wilt nemen om Jezus beter te leren kennen.

In Joh 1:12 staat dat we Jezus in geloof kunnen ontvangen of aannemen en hierdoor zijn kind kunnen worden. Aannemen betekent dat je instemt met wat je hebt gehoord. Ben je eraan toe om Jezus in geloof in jouw hart aan te nemen als je redder?



We lezen tijdens deze studie het evangelie van Johannes. Schrijf deze keer tijdens het lezen op wat Jezus nog meer over zichzelf zegt.

PRINCIPE 9

Jezus kwam als mens op aarde om aan ieder te laten horen en zien wie God de Vader werkelijk is.

Joh 6:48-51

48 Ik ben het brood dat leven geeft.
49 Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven.
50 Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet.
51 Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.'

Joh 7:37-39

37 Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: 'Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!
38 "Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, "zo zegt de Schrift.'
39 Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.

Joh 10:7,11-15,27

7 Hij ging verder: 'Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen.
11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
12 Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen;
13 de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen.
14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij,
15 zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.
27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij.

Joh 10:18

18 Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen-dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.'

Joh 14:6

6 Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.

Joh 8:31-36

31 En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: 'Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen.
32 U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.'
33 Ze zeiden: 'Wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest-hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?'
34 Jezus antwoordde: 'Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde.
35 Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig.
36 Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.

Joh 15:1-5

1 'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.
2 Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.
3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.
4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.
5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.

