

Een zorgzame Vader

Eén van de leerlingen vroeg aan Jezus: “Leer ons bidden.” Jezus bad op een manier die de leerlingen van Jezus nog niet kenden. De leerlingen hadden veel respect voor God. Zij waren grootgebracht met het beeld dat God de Almachtige, de Heilige, alomtegenwoordig, rechtvaardig en barmhartig is. Jezus sprak anders met God dan zij gewend waren. Mat 6:9,10

Jezus zei: “Bid als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil worden gedaan op aarde zoals in de hemel.”

In het gebed leert Jezus dat God een vader voor ons is. Hij is niet alleen de koning, de Almachtige van het koninkrijk, maar hij is ook de Vader.



Waar denkt de Vader aan?

Mat 6:11-13

God wilde altijd dat we begrepen dat hij onze Vader wil zijn, voor ons wil zorgen, ons wil liefhebben, accepteren en beschermen. Hij verlangt dat wij als zijn zoon of zijn dochter zullen reageren en ontvangen wat hij voor ons heeft. Hij verlangt naar een herstelde relatie met ons, waar wij zijn liefde vrij kunnen ontvangen. Toch begrepen mensen dit principe niet, dus kwam Jezus om dit te herstellen.

Jezus kwam om God als Vader te openbaren

Joh 1:1-5,8,9,10,14

God de Vader wilde onder de mensen leven om zijn stem te laten horen, omdat de mensen meestal zijn stem niet verstonden. Regelmatig stuurde hij profeten die zijn stem hoorden, maar ook deze profeten kenden God maar gedeeltelijk. God de Vader koos er daarom voor om zelf naar de mensen te gaan en onder hen te wonen. Om de mensen niet af te schrikken, kwam hij in het lichaam van een mens, Jezus. Hij was de zoon van Maria. Gods Geest had Jezus in Maria verwekt. Veel Joden verwachtten de Messias, de verlosser. Niemand had verwacht dat de Messias op deze manier, als Jezus de Zoon van God, naar de wereld zou komen. Iedereen dacht dat God zijn koninkrijk op een geheel andere manier zou stichten, namelijk als een machtig koninkrijk. Jezus kwam daarentegen heel onschuldig, niet bedreigend, als een baby zonder uiterlijke macht. Zijn doel was om mensen te laten zien wie God werkelijk is, een liefhebbende Vader, en hoe je in vertrouwen met die Vader kunt leven.

Wat laat Jezus zien over de Vader?

Joh 1:18

Joh 4:34 8:29
Joh 5:19-20
Joh 10:38
Joh 14:9
Joh 14:6

De Vader en Jezus, een voorbeeld voor ons

De Vader spreekt zijn liefde en blijdschap over Jezus uit. **Luk 3:21,22**

Hij erkent Jezus als zijn Zoon. **Matt 17:5**

De Vader beschermt Jezus tegen belagers. **Joh 8:59**

Doordat Jezus in de wil van de Vader leeft, staat de Vader niets toe wat hij niet wil, zelfs de koning kan niets doen tenzij God het toestaat. **Joh 19:10,11**

De Vader zond Jezus en gaf hem zijn macht en gezag. **Matt 28:18**

De Vader is bereid Jezus los te laten om anderen te redden.

God, nu ook een Vader voor ons

Het belangrijkste wat Jezus zijn discipelen vertelt, is dat ook zij nu God als Vader mogen ervaren. **Joh 20:17**

Jezus zegt dat we God mogen liefhebben en net als hem in afhankelijkheid en vertrouwen mogen leven.

De Vader zal zich dan aan ons bekendmaken **Joh 14:18-21**.

De Vader zal dan bij ons komen wonen.

God de Vader houdt van je. **Joh 14:23**

Hoe worden de gelovigen genoemd?

Gal 4:4-7

Dat betekent dat we zijn erfgenamen zijn.

Pijn

Als we zelf niet zo'n goede relatie met onze aardse vader hebben gehad, is dat vaak heel pijnlijk en in sommige gevallen beïnvloedt dat nog steeds ons leven. Vaak projecteren we dat verkeerde voorbeeld op God. Als we bijvoorbeeld heel wettisch zijn opgevoed en veel dingen moesten doen, dan verwachten we dat God ook zo is. Of als we een vader hebben gehad die vaak boos of zelfs agressief was, dan is het moeilijk om God de Vader als liefdevol en zorgzaam te zien.

Genezing is mogelijk

Luk 15:11-24

In dit verhaal zien we dat de vader wacht op de zoon. De vader blijft van zijn zoon houden, ondanks zijn slechte leven. Zo wacht God als een vader op je. De vader geeft de zoon nieuwe kleren, een ring en sandalen. Ook organiseert de vader een feestmaal. Zo wil God de Vader ook jou ontvangen



OPDRACHT:

Vraag aan God of Hij je deze komende week Zijn vaderhart wil openbaren.

Wil je op je aardse vader lijken? Wat gebeurt er in je hart als je daaraan denkt? Bedenk welke mooie momenten je hebt gehad met je vader. Zijn er karaktertrekken die je ook in jezelf ziet? Bedank God voor de mooie momenten en goede karaktertrekken van je vader. Als je vader nog leeft, dan kun je dit misschien in een brief of kaart aan hem verwoorden. Natuurlijk kun je ditzelfde doen voor iemand die als een vader voor je heeft gefunctioneerd.

Vraag God je te laten zien of je misschien zaken uit het verleden moet rechtzetten met je vader. Neem de tijd om samen met God over deze vraag te spreken. Doe niets als Hij je niets laat zien.

Bespreek met je mentor wie je vader voor je was. Vraag of de Geest van God je wil laten zien wat hij uit je verleden wil genezen.

Zijn er situaties waar je plotseling aan moet denken? Heb je moeite met bepaalde karaktertrekken van je vader? Zijn er pijnlijke gebeurtenissen in verband met je vader die genezing nodig hebben?

PRINCIPE 6

God de Vader houdt van je. Hij vindt je waardevol en bevestigt je als zijn kind, net zoals Hij dat bij Jezus, Zijn zoon deed.



Mat 6:9,10

9 Bid daarom als volgt:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
10 laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.

Mat 6:11-13

11 Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
12 Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
13 En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.

Joh 1:1-5,8-10,14

1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en
het Woord was God.
2 Het was in het begin bij God.
3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan
van wat bestaat.
4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor
de mensen.
5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft
het niet in haar macht gekregen.
8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te
getuigen van het licht:
9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de
wereld kwam.
10 Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem
ontstaan en toch kende de wereld hem niet.
14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons
gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben
zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon
van de Vader.

Joh 1:18

Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die
zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem
doen kennen.

Joh 4:34 8:29

34 Maar Jezus zei: 'Mijn voedsel is: de wil doen van hem
die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien.
8:29 Hij die mij gezonden heeft is bij mij; hij heeft me niet
alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hij wil.'

Joh 5:19,20

19 Jezus reageerde hierop met de volgende woorden:
'Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf
doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en
wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier.
20 De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles
zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten
zien, u zult verbaasd staan!

Joh 10:38

38 maar als dat wel het geval is en u gelooft me toch
niet, geloof dan tenminste wat ik doe. Dan zult u
begrijpen dat de Vader in mij is en dat ik in de Vader
ben.'

Joh 14:6

Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Niemand komt bij de Vader dan door mij.

Luk 3:21,22

Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was
gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel
geopend 22 en daalde de heilige Geest in de gedaante
van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de
hemel: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik
vreugde.'

Mat 17:5

Petrus was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een
stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk
een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik
vreugde. Luister naar hem!'

Joh 8:59

Toen raaptten ze stenen op om naar hem te gooien. Maar
Jezus wist onopgemerkt uit de tempel te ontkomen.

Joh 19:10,11

10 'Waarom zegt u niets tegen mij?' vroeg Pilatus. 'Weet
u dan niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of u te
kruisigen?'
11 Jezus antwoordde: 'De enige macht die u over mij
hebt, is u van boven gegeven. Daarom draagt degene die
mij aan u uitgeleverd heeft de meeste schuld.'

Mat 28:18

28:18 Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht
gegeven in de hemel en op de aarde.

Joh 20:17

'Houd me niet vast,' zei Jezus. 'Ik ben nog niet
opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en
zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader,
die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God
is.'

Joh 14:18-21

18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie
terug.
19 Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien,
maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie
zullen leven.
20 Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie
in mij zijn en dat ik in jullie ben.

Joh 14:23

Jezus antwoordde: 'Wanneer iemand mij liefheeft zal hij
zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem

liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.

Gal 4:4-7

4 Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, 5 maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden.

6 En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die 'Abba, Vader' roept.

7 U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God.

Luk 15:11-24

11 Vervolgens zei hij: 'Iemand had twee zonen.

12 De jongste van hen zei tegen zijn vader: "Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb." De vader verdeelde zijn vermogen onder hen.

13 Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte.

14 Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden.

15 Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden.

16 Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem.

17 Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger.

18 Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: "Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, 19 ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners."

20 Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader.

21 "Vader," zei zijn zoon tegen hem, "ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden."

22 Maar de vader zei tegen zijn knechten: "Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen.

23 Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren,

24 want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden." En ze begonnen feest te vieren.

