



De geboorte

Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt meestal negen maanden voordat de groeiende baby geboren wordt. De geboorte wordt door weeën op gang gebracht en kan heel pijnlijk zijn voor de moeder.

Eigenlijk lijkt de natuurlijke geboorte van een kind heel erg op de weg naar het koninkrijk van God. Het begint allemaal met liefde. God is als een liefhebbende Vader. Hij houdt van de mensen. Hij verlangt ernaar om een relatie met de mens te hebben. Hij wil graag dat de mens in zijn koninkrijk leeft, daarom stuurt hij het Woord. Het Woord is heel belangrijk om onze ogen te openen voor God, want de mensen zijn blind geworden voor Gods koninkrijk, zoals we eerder gezien hebben.

Wat brengt Jezus als het Woord?

Joh 1:1-4 en Joh 1:14
Rom 5:5 en 8:6

1
2

God stuurt niet alleen zijn Woord, maar ook zijn Geest. De Geest van God is een Geest van liefde en leven. In het volgende verhaal lezen we hoe het Woord en de Geest samen nieuw leven in ons hart brengen.

Het koninkrijk binnengaan

Er was een man die veel over Jezus had gehoord. Hij wilde meer van hem weten, dus bezocht hij Jezus. Deze man had veel geleerd van de wetten van God. Toch wist hij dat die wetten heel moeilijk uit te voeren waren en dat veel mensen die wetten probeerden te houden, maar het niet konden. De boodschap van Jezus maakte hem nieuwsgierig.

Jezus zei tegen hem dat hij opnieuw geboren moest worden om het koninkrijk van God binnen te gaan. Lees het verhaal maar.

Joh 3:1-18

Hoe word je opnieuw geboren?

We zien in dit verhaal dat Jezus zegt dat je water nodig hebt. Het woord water wordt in de bijbel gebruikt voor schoonmaken. Water en het woord reinigen allebei.

Ef 5:25,26
Tit 3:5-7

1
2

Onze tekst uit

Joh 1:1-4 heeft laten zien dat Jezus het Woord is. Zijn woorden brengen nieuw leven en maken ons schoon. Hetzelfde doet de Heilige Geest. De Geest geeft ons openbaringen en gedachten over wie God is. De Heilige Geest werkt in ons hart en vernieuwt ons hart met gedachten over God. Als de woorden van Jezus en zijn Geest in ons hart komen en wij dit geloven, dan zal ons hart gaan veranderen. Wij zullen die geestelijke wereld zien, waar eerder onze ogen voor gesloten waren.

Wat moeten wij doen om het koninkrijk binnen te gaan?

Joh. 3:16

1





Deze tekst laat ons zien wat we moeten doen om dat eeuwige leven te ontvangen. Het vertelt ons dat we moeten geloven dat God Jezus heeft gezonden om zijn liefde te laten zien. Jezus ging uit liefde voor ons aan het kruis en nam onze schuld op zich. Door geloof in Jezus en wat hij voor ons heeft gedaan, worden we gered.

Rom 10:10

Geef antwoord aan God en probeer te ontdekken wat je nu echt zelf gelooft. Spreek dat in je eigen woorden uit naar God.



Niet de wet.

Nikodemus kende de wet heel goed. Hij wist dat Jezus sprak over een tekst uit Ezechiël

Ez 36:26,27.

In het Oude Testament zien we dat de mensen zelf probeerden de wetten te volgen, maar steeds ging dat weer fout. In deze tekst zien we dat God ons een nieuw hart wil geven en dat de Geest van God ons helpt te leven zoals God dat graag wil.

Adam en Eva leefden samen met God, maar na hun keuze om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad, werd het leven anders. Ze wilden niet langer afhankelijk zijn van Gods instructies en kozen hun eigen weg.

Jezus wilde Nikodemus en ons weer terugbrengen naar de tijd dat Adam en Eva samen met God waren, hem vertrouwden en in afhankelijkheid van hem wilden leven. Besef goed dat het naar een kerk gaan en christelijke dingen doen, je leven niet kan veranderen. Net zomin kan het houden van christelijke geboden je leven veranderen.

Opnieuw zien we dat keuzes maken heel belangrijk is. Wil jij dat God je hart verandert? Wil jij dat de Heilige Geest je gaat leiden? Weet je, God roept je vandaag om die keus te maken om naar zijn stem te luisteren. Hij houdt zoveel van je en heeft het beste met je voor.

Toen Jezus zijn discipelen uitkoos, zei hij: "Volg mij". Niet meer en niet minder. Dit zegt hij nu ook tegen jou. In de volgende hoofdstukken zien we de zegen die deze keus geeft, maar ook dat daarvoor een prijs betaald moet worden. Deze beslissing kost je alles.

OPDRACHT:



Besprek met je mentor of je de stap wilt nemen om het koninkrijk van God binnen te gaan.

Je hebt nu geleerd wat het koninkrijk is en wie de God van het koninkrijk is. Nu komt het erop aan of jij een volgeling van de koning wilt worden. Je kunt dit alleen doen als je gelooft wat er besproken is. Als je dit nog niet met je hele hart kan, neem dan de tijd om God te vragen voor een openbaring door de Heilige Geest. Hij is je helper en hij zal je laten zien wie Jezus is.



Lees tijdens de studie van deel 3 het evangelie van Lucas en let vooral op hoe de volgelingen van Jezus steeds weer keuzemogelijkheden kregen om het koninkrijk van God binnen te gaan. Probeer dit in je gebedsboek bij te houden.

PRINCIPE 13

We gaan het Koninkrijk van God binnen door opnieuw geboren te worden, door het woord en Zijn Geest.

Joh 1:1-4

1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. * 4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.

Joh 1:14

14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

Rom 5:5

5 Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.

Rom 8:6

6 Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.

Joh 3:1-18

1 Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2 Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. 'Rabbi,' zei hij, 'wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekens doen die u verricht.' 3 Jezus zei: 'Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.' 4 'Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?' vroeg Nikodemus. 'Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?' 5 Jezus antwoordde: 'Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.' 9 'Maar hoe kan dat?' vroeg Nikodemus. 10 'Begrijpt u dit niet,' zei Jezus, 'terwijl u een leraar van Israël bent?' 11 Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12 Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? 13 Er is toch nooit iemand

opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon?

14 De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, 15 opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. 16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. 18 Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.

Ef 5:25,26

25 Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven 26 om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden.

Tit 3:5-7

5 en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest, 6 die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. 7 Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen.

Joh 3:16

16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Rom 10:10

10 Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

Ez 36:26,27

26 Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. 27 Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen.

