



Ons hart

Matt 5:3

Mensen die nederig van hart zijn, mogen het koninkrijk van de hemel binnengaan. Er zijn verschillende manieren om naar nederigheid te kijken. Vandaag willen we vooral kijken naar de houding van ons hart.

Je hart gesteldheid is volgens Jezus heel belangrijk. De nederigheid die Jezus bedoelt, leeft hij zelf voor. Toch spreekt Jezus heel duidelijk over wie hij is. Lees maar in de volgende voorbeelden.

Wie denkt Petrus dat Jezus is?

Matt 16:16,17

1

Jezus gelooft werkelijk dat hij de Zoon van God is. Dat is nogal wat. Wat een bijzondere positie heeft Jezus. Ondanks dat weet Jezus heel goed wat zijn plek is. Hij vertrouwt helemaal op God de Vader.

Joh 5:19

Het hart van Jezus is nederig. Hij is niet trots op wie hij is. Hij ontvangt de kracht en wijsheid van de Vader. Daarvoor moet je nederig willen zijn. Met andere woorden: vrijwillige afhankelijkheid. Jezus steunde niet op zijn positie, op zijn kracht of kennis. Hij erkende tegenover iedereen dat die van de Vader afkomstig zijn. Jezus ging nog veel verder.

Wat zegt Jezus over zijn houding?

Fil 2:6-9

1

Jezus deed afstand van zijn goddelijke gedaante en werd een mens. Hij koos ervoor om zich te vernederen voor ons en was bereid om voor ons te sterven.

De vrucht

Luk 6:43-45, Spr 4:23

Waar loopt de mond van over?

Matt 7:15-20

Waar moeten we voor oppassen?

Jezus spreekt met zijn discipelen over het vrucht dragen. Wat voor vrucht zie je in je leven en hoe ontstaat die vrucht? Jezus spreekt direct over het hart. Het hart is waar de vrucht in ons leven ontstaat. Als je hart vol is van Jezus, zal dat zichtbaar en hoorbaar zijn in wat je zegt en doet. Jezus waarschuwt voor mensen die namens God spreken, maar het zelf niet naleven.

Het is dus heel belangrijk dat we onszelf afvragen wie er invloed in ons leven krijgt. Welke persoon laten we toe in ons hart? Oftewel, wie geloven we?

Welke 2 dingen werken samen voor onze redding?

Rom 10:8-10

Luk 2:46-49,

Luk 4:16

1

2





Jezus was als tiener heel verlangend om meer te leren. Omdat hij nederig van hart was, wist hij dat hij het nodig had. Hij wilde de Vader kennen en deed daar alles voor. Hij wilde zijn hart laten vormen. Zijn hart was open om te leren.

Datzelfde is nodig voor ons. Zijn we nederig genoeg om van God te willen leren? Willen we ons hart laten vormen door zijn woorden?

Probeer diep in je hart te kijken, naar wie wil jij luisteren? Wie mag jouw hart vormen? Mag God dat?

♡ Of denk je dat je het zelf allemaal al weet? Of zijn er andere filosofieën, vrienden, etc. die bepalen wat je gelooft en dus wat voor vrucht je draagt?

Het zaad

We weten allemaal dat als je een appelpit in de grond zaait, er na een poos een appelboom uit de grond gaat ontstaan. Aan die appelboom komen appels. Niemand kijkt ervan op.

Jezus wilde voor hij ging sterven zijn discipelen nog een hele belangrijke les leren over nederigheid.

Wat zei Jezus in vers 17?

Joh 13:1-9,14,15

Jezus kiest ervoor om de voeten van de discipelen te wassen. Hij die hen alles had geleerd wat hij van de Vader had gehoord, liet nog een voorbeeld na.

Gods ingrijpen in je hart

Is het mogelijk dat je kunt veranderen? Hoe kan je nu plotseling nederig zijn als je trots bent en alles altijd zo goed weet? Moet je dan heel hard je best doen? Ja en nee!

Het hart is de oorsprong van alles. Het is Jezus die daar wil wonen met zijn Geest. Deze Jezus heeft de geest van nederigheid in zich. Hij is als een zaad dat in je hart komt. Je hart is de grond waar dat zaad in terecht komt. Zijn vrucht van nederigheid gaat in je groeien en bloeien.

Jij hebt daar wel een keuze in. Jij bent degene die kiest wat er in je hart komt. Jij bent degene die bepaalt wie tot je spreekt en naar wie je luistert.

Je hart is de plaats van het nieuwe leven dat Jezus je wil geven. Hij vraagt een hart dat nederig is en zegt: "Ik vertrouw u, ik kan het niet, wilt u het in mij doen? Ik wil u als koning in mijn leven, ik wil u volgen."

Voor de groep

Toen ik net christen was, begon Jezus in mij te spreken over nederigheid. Op een dag vertelde ik een groep mensen iets wat niet echt zo was gebeurd. De Geest van God begon tot mij te spreken dat het niet waar was. Voor die tijd zou ik gewoon net doen alsof er niets was gebeurd. Niemand wist er iets van. Maar deze keer drong de Geest van God mij om te belijden dat ik niet de volle waarheid had verteld. Ik kon kiezen om de vrucht van nederigheid in mijn hart te laten groeien. Maar ik kon ook kiezen om gewoon door te gaan. Ik heb toch maar voor het eerste gekozen en de groep beleden dat het verhaal anders was dan ik had verteld.

OPDRACHT



Als je echt in het koninkrijk wil leven, is deze houding van essentieel belang. Jij mag vandaag die keuze maken om Jezus te volgen met een nederig hart. Vraag hem om dat in jouw hart te planten.



Bespreek met je mentor welke gebieden van je hart nu opbloeien. Waar zie je de vruchten van het volgen van Jezus? Bespreek hoe je tegen nederig zijn aankijkt. Begin je te begrijpen wie je bent? En van wie wil je leren?

PRINCIPE 16

Jezus was arm van geest door nederig te zijn. Hij vraagt ons om zijn voorbeeld te volgen en onze erfenis zal het Koninkrijk der hemelen zijn.





Matt 5:3

3 'Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Matt 16:16,17

16 'U bent de messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. 17 Daarop zei Jezus tegen hem: 'Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.

Fil 2:6-9

6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8 heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis.

9 Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,

Luk 6:43-45

43 Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. 44 Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven. 45 Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.

Spr 4:23

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

Matt 7:15-20

15 Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.

16 Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? 17 Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten.

18 Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. 19 Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.

20 Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.

Luk 2:46-49

46 Na drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde.

47 Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden.

48 Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen hem: 'Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht.'

49 Maar hij zei tegen hen: 'Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?'

Luk 4:16

Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge.

Joh 13:1-17

1 Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 2 Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. 3 Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4 stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5 en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. 6 Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: 'U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?' 7 Jezus antwoordde: 'Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.' 8 'O nee, 'zei Petrus, 'mijn voeten zult u niet wassen, nooit!' Maar toen Jezus zei: 'Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,' 9 antwoordde hij: 'Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!' 14 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.