

Jezus stierf

Joh 12:24-26

In de natuur zien we een prachtig voorbeeld van vermenigvuldiging. Een boer gaat in het voorjaar naar zijn land om het te bewerken. Hij doet er alles aan om de grond klaar te maken voor zijn graankorrels. De korrels worden in de grond gezaaid. Er zit namelijk leven in die korrel. Als de buitenkant afsterft, dan komt het leven van de binnenkant naar buiten. Er komen prachtige planten tevoorschijn uit de vele korrels.

Jezus is hierin zelf het voorbeeld. Hij kwam naar de wereld om anderen te redden. Dit deed hij door de straf van alle mensen te dragen. Hiervoor stierf hij aan het kruis. Het grote wonder was dat hij niet doodbleef, maar weer tot leven kwam. Iedereen die dit gelooft, krijgt ook dat leven.

Je leven verliezen

In de tekst hierboven lezen we dat wij ons leven niet moeten liefhebben. Dit wordt door Jezus gekoppeld aan het zijn zoals hij. In het volgen van Jezus zullen we geconfronteerd worden met zaken die we liever niet zouden kiezen.

Charles Simpson zei: "Een gekruisigd leven is daar waar jouw wil en de wil van Jezus elkaar kruisen." Je leven verliezen betekent niet doen wat je zelf wilt, maar wat God wil.

Het is belangrijk de wil van God voor je leven te zoeken. Zijn wil volgen kan veel kritiek van anderen veroorzaken. Mensen lachen om je, misschien bespotten ze je.

Door alle eeuwen heen heeft de levende kerk met ernstige vervolging te maken gehad en dat is nog steeds zo. Jezus had al tegen de discipelen gezegd dat dit zou gebeuren. *Matt 5:10,11*

Lijden? Hoe gaan we het koninkrijk van God binnen?

Hand 14:22

Jezus geeft zelf het voorbeeld van volharding. Zijn boodschap maakt veel mensen blij, maar er zijn ook tegenstanders die niets van zijn woorden geloven. Soms willen ze hem doden of stenigen. Uiteindelijk lukt dat ook en Jezus sterft aan het kruis.

In het boek Handelingen zien we dat de discipelen regelmatig vervolgd worden. Sommigen vluchten, anderen worden gevangengenomen.

Waar is de schrijver van de brief trots op?

2 Tess 1:4,5

De gemeente in Tessalonica groeit sterk, maar al snel komt er ook tegenstand en lijden. Toch groeit de gemeente. De discipelen waren bereid om door te gaan, niet hun eigen wil te volgen, maar Gods wil



te blijven zoeken en uit te voeren. Lijden is niet iets waar je graag voor kiest, het is een stukje van jezelf verliezen.

Roemenië

In 1989 ontmoette ik broeder Benjamin. Hij woonde in Roemenië in de tijd dat dit land met ijzeren hand geregeerd werd door dictator Ceaușescu. Deze man ontketende tijdens zijn regering een ware razzia tegen de christenen. Vele christenen vonden de dood en velen verbleven lange tijd in de gevangenis onder erbarmelijke omstandigheden.

Na achtervolgd te zijn door de gevaarlijke securitate, de geheime politie, ontmoette ik broeder Benjamin. De angst zat nog in mijn lichaam toen ik zijn huis binnenstapte. Nooit eerder besepte ik hoe vervolging mensen dichterbij God brengt. Broeder Benjamin begon te bidden en direct ervoer ik Gods aanwezigheid in zijn huis. Spontaan rolden de tranen over mijn wangen. Alles leek even op de hemel. De rust die over me kwam was zo bijzonder, dat ik die dag nooit zal vergeten.

Saoedi-Arabië

In 2005 had ik een ontmoeting met een man in een Arabisch land. Hij was heel geïnteresseerd in het christelijk geloof. Hij kwam uit Saoedi-Arabië. Via internet had hij iets geleerd over Jezus. Toch kon hij niet geloven dat Jezus God was. Die nacht kreeg hij een visioen van een man gekleed in een wit gewaad. Deze man had tegen hem gezegd: "Volg mij."

Tijdens het gesprek werd het plotseling stil. De ogen van de man werden groter toen hij het kleine schilderijtje van Jezus zag. Hij werd bleek en knielde op de grond. De man van het schilderijtje leek op de persoon uit zijn visioen. Kort daarna gaf hij zijn leven aan Jezus en vertrok naar Saoedi-Arabië.

Daar werd het leven heel moeilijk. Zijn vrouw kwam snel achter zijn beslissing. Na 5 maanden werd hij verraden en kwam voor een tijd in de gevangenis.

Tot op vandaag is hij nog steeds een belijdende christen. Maar de prijs was heel hoog.

Jezus was bereid te lijden, en jij?

Wat zegt Jezus dat ze met ons zullen doen?

Joh 15:18-20

Tegenwoordig hoor je ook een boodschap over de hele wereld: Geef je leven als een offer voor de Islam; als je in de heilige oorlog sterft, zal je in de hemel komen. Toch is er hier een heel groot verschil tussen wat Jezus zegt en wat sommige moslims bedoelen. Jezus heeft nooit iemand gedood. Hij gaf zijn leven uit liefde, zonder iemand in de dood mee te nemen. De apostelen van Jezus hebben nooit iemand gedood of gedwongen hen te volgen. Maar het is bekend dat ze alle 12 hun leven opofferden.

Toch moeten we erkennen dat naar mate het christelijk geloof zich door de eeuwen heen verspreidde, christenen wapens gingen gebruiken om anderen te dwingen het geloof aan te nemen. Jezus en zijn discipelen hebben dat nooit gedaan. Jezus vroeg zijn volgelingen hun leven te geven, niet een oorlog te beginnen.



OPDRACHT:

De opdracht van Jezus is duidelijk. Het kost je alles. Dat kan alleen maar als je de liefde van God echt kent. Net zoals een man die echt van zijn vrouw of kind houdt, er alles voor over zal hebben om zijn vrouw en kind te beschermen. Hij zal er alles voor doen om het hen goed te laten gaan. Bedenk goed wat Jezus zegt en vraagt. Wat heb jij ervoor over? Ga je hem radicaal volgen?

Vraag Jezus om met je deze weg te gaan en je kracht te geven. Vraag zijn hulp zodat je moedig kunt zijn op momenten dat het erom gaat. Momenten waarin je voor of tegen hem moet kiezen.

Praat samen met je mentor over de prijs die we moeten betalen om het koninkrijk binnen te gaan. Bespreek wat je moeilijk vindt.

PRINCIPE 17

Om het koninkrijk binnen te gaan moeten we onze levens afleggen en dit betekent soms dat we zullen lijden voor de koning. Een gekruisigd leven is daar waar jouw eigen wil en de wil van de Heer elkaar kruisen.



Joh 12:24-26

24 Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. 25 Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. 26 Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.

Matt 5:10,11

10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.

Hand 14:22

22 Ze bemoedigden de leerlingen en spoorden hen aan te volharden in het geloof, maar wezen hun erop 'dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan'.

2 Tess 1:4,5

4 Wij spreken dan ook in de gemeenten van God vol trots over uw standvastigheid en trouw onder de vervolgingen en onderdrukking die u moet doorstaan. 5 Ze zijn het bewijs dat God rechtvaardig oordeelt door u zijn koninkrijk, waarvoor u nu lijdt, waardig te achten.

Joh 15:18-20

18 Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie. 19 Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. 20 Denk aan wat ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen; maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden.