



Een goede relatie heeft alles te maken met goede communicatie. Géén communicatie of verkeerde communicatie leidt tot verstoring van relaties. De Vader en Jezus communiceerden beiden goed en duidelijk.

God is een communicator

Hij communiceert bijvoorbeeld:

Joh 3:16

Openb 19:7

Hebr 3:10

Joh 12:27

Matt 24:2

Met wie deelt Jezus zijn hart?

Joh 15:14-17

Jezus vertelt niet alles aan iedereen. Hij is daarin selectief. Zijn discipelen, de mensen die hem niet alleen volgen, maar ook gehoorzamen, krijgen meer te horen.

Matt 17:1

Jezus vertelt verhalen, maar er zijn ook momenten dat hij de meest intieme dingen vertelt aan zijn vertrouwelingen. In het leven van Jezus is een duidelijke lijn te vinden als we hem als een voorbeeld nemen van een goede communicator. We leren uit zijn leven een paar krachtige lessen in communicatie. Leer je mee?

Waar ligt de basis van communicatie?

John 1:1-4,10

Jezus was het Woord en was bij God. Jezus was één met God. Hierdoor is alle wijsheid en kennis vanaf het begin in Jezus. Er staat zelfs dat Jezus, het Woord, leven is.

- *Het Woord is krachtig en kan scheppen. Dingen ontstaan door het Woord.*

Luk 3:21-23

Jezus wist wie hij was, hij wist waar hij vandaan kwam en hij wist waarom hij gekomen was op aarde. Dit kwam omdat hij een eenheid met God was, wat betekent dat de woorden van God regelmatig door hem werden ontvangen. Voor Jezus sprak, wilde hij weten wat God dacht. Hij wilde eerst leren en begrijpen.

- *De basis van goede communicatie ligt in het verbonden zijn met God. Tijd met hem hebben, hem leren kennen, weten wat hij denkt. Hierdoor leren we wie wij zijn, ontvangen we onze missie in het leven en krijgen we ook inzicht over andere mensen. Van daaruit spreken we. Jezus wist dat zijn woorden leven brachten, maar soms ook scheiding. Beseffen wij dat ook?*

1. Met wie sprak Jezus?: zijn ouders en familie

Luk 2:48-52

Jezus vond het belangrijk te weten wat de wil van Zijn vader was. Hij maakt dit ook duidelijk naar zijn ouders.

De les die we hier van Jezus leren is dat hij al op 12-jarige leeftijd weet wie hij is. Toch onderwerpt hij zich aan het gezag van zijn ouders. Jezus luistert naar hen totdat hij volwassen wordt.

- *Jezus communiceert zijn afhankelijkheid naar zijn Vader en hij communiceert zijn respect naar zijn ouders en blijft onder hun gezag.*

Joh 2:1-5,12

Jezus begint zijn bediening op aarde met wonderen. In dit verhaal zien we dat de aardse familie van Jezus ook een duidelijke plaats heeft. Wanneer Maria, de moeder van Jezus, zich wil bemoeien met





de bediening, zegt Jezus duidelijk waar het op staat. Hij weet dat hij afhankelijk is van God de Vader, niet van zijn aardse moeder. Nu is hij volwassen.

- *Zijn handelen wordt bepaald door de woorden die God tegen hem spreekt, niet door wat zijn moeder tegen hem zegt.*

Luk 14:26,27

In deze tekst zien we hoe belangrijk Jezus het vindt dat we hem op de eerste plaats zetten. Dit geldt voor al onze relaties, ook met diegene die ons het meest dierbaar zijn.

Dit lijkt respectloos als je zo omgaat met je ouders, je vrouw en kinderen. Toch geeft Jezus ons het voorbeeld om God op de eerste plaats te zetten. Dit betekent niet dat we onze familie moeten afwijzen, hen weg moeten sturen of slecht over hen moeten praten.

- *Jezus wil de eerste plaats in ons leven, zelfs boven onze ouders, vrouw of kinderen. Hij spreekt daar duidelijk over.*

Joh 19:25-27

Jezus kiest niet tegen zijn moeder, maar voor zijn hemelse Vader. Maria weet dit en blijft Jezus volgen tot zijn dood. Doordat Jezus duidelijk is over zijn opdracht, heeft hij zijn moeder niet verloren. Hij regelt zelfs dat er voor haar gezorgd wordt na zijn dood. Ook de natuurlijke broer van Jezus, Jacobus, blijft Jezus volgen na de opstanding en wordt zelfs één van de leiders van de kerk in Jeruzalem.

- *Kiezen voor Jezus betekent niet dat we ons van onze aardse familie af moeten keren.*

2. Met wie sprak Jezus?: Zijn bruid

Ef 5:25-27

Openb 19:7,8

Jezus kwam met een doel: Het koninkrijk van God vestigen op aarde. Vanaf het begin van zijn bediening sprak hij hier regelmatig over. Maar er was nog een ander doel en dat was zijn toekomstige bruid. In Openbaringen lezen we over een bruiloft voor het lam van God. Jezus wordt het lam van God genoemd. Paulus vergelijkt in zijn brief aan Efeze, Jezus en de kerk met een man en een vrouw. In Openbaringen zien we dat de bruid, de gemeente, gekleed is met linnen, dat zijn de goede daden (HSV rechtvaardige daden). Dit is gelijk weer de koppeling met het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid.

Ef 5 laat zien hoe Jezus vanuit liefde tot zijn bruid spreekt. De mensen die vastzitten in het koninkrijk van satan, bevrijdt hij. Door zijn liefdevolle woorden wordt deze "bruid" schoongemaakt, getroost opgebouwd en apart gezet. Zo zeer dat ze zich helemaal mooi voelt. Deze liefde zie je terug in hoe Jezus omgaat met al die mensen die bij hem komen. Hij veroordeelt hen nooit, zelfs de meest slechte mensen ontvangen genade en liefde.

Jezus doet er alles aan om zijn bruid te winnen met woorden van liefde, genade en bemoediging. Hij gaat zelfs zover dat hij wil sterven voor deze bruid. Hij heeft alles voor haar over, ALLES! Hij is heel open tegen de mensen en wil graag dat ze hem volgen. Nooit is er dwang, hij heeft respect voor hun keuze. Het volgen is helemaal vrijwillig. Jezus ging 100% voor hen. Maar hij communiceerde heel duidelijk dat zij ook 100% voor hem moeten gaan. Het was zijn keuze om zich op te offeren voor zijn bruid, het is de keuze van de bruid om zichzelf te geven aan Jezus.

- *Jezus spreekt liefdevol, vanuit genade tegen hen die behoren tot zijn toekomstige "bruid". Hij discrimineert niemand die slecht is of er raar uitziet. Hij strekt zich juist uit naar de behoeftigen.*

GROEPSOPDRACHT:

*Woorden hebben kracht. Bespreek met elkaar hoe dat in jouw leven functioneert. Spr 18:20,21
Vergelijk met elkaar wanneer er dood is in je woorden en wanneer er leven is in je woorden.*



Neem tijd om elke persoon van de groep in het midden te zetten en woorden van leven uit te spreken. Denk daarbij aan dingen die positief zijn, teksten die te binnen schieten, gedachten die Gods Geest aan je geeft voor die persoon.