



3. Met wie sprak Jezus?: zijn leerlingen

Matt 5:1,2

Luk 12:1,2

Jezus maakte duidelijk onderscheid tussen hoe hij omging met zijn leerlingen en wat hij deelde met de menigte. Zijn leerlingen waren mannen die hij zelf had uitgekozen en die hem overal volgden. Deze groep werd zeer regelmatig apart genomen en kreeg inzicht in de essentiële zaken van het koninkrijk van God. Jezus leerde hen wat de waarden waren in het koninkrijk. Ook hoe ze met elkaar om moesten gaan. Hij leerde wat waar was en wat niet waar was. Hij waarschuwde zijn leerlingen voor bepaalde mensen.

Er was duidelijk een gezagsverhouding. Jezus was de meester, hij bepaalde het beleid en stippelde de route uit. De leerlingen of discipelen mochten volgen. Als ze luisterden en deden wat er werd gedemonstreerd, kwam er een uitleg die de menigte niet meekreeg. De discipelen kregen de opdracht om hetzelfde te doen als wat Jezus deed. Ze kregen zelfs autoriteit.

- *Jezus communiceert zijn gedachten, zijn plannen met mensen die hem willen volgen en gehoorzamen.*

Luk 10:3-11

Jezus geeft zijn leerlingen duidelijk opdracht wat ze moeten doen met mensen die willen luisteren en mensen die dat niet willen. Hij wijst erop dat niet iedereen hen vriendelijk zal ontvangen. Ze moeten bij de mensen blijven die dat wel doen.

- *Jezus geeft duidelijke instructies hoe ze de opdracht moeten uitvoeren en met wie ze om moeten gaan.*

Joh 15:14-17

In deze tekst zegt Jezus dat zijn discipelen ook zijn vrienden zijn. Hij vertelt hen alles wat hij van de Vader heeft gehoord.

- *Jezus deelt zijn hart met vertrouwelingen.*

Hand 1:3-8

Nadat Jezus is opgestaan uit de dood, spreekt hij nogmaals over het belang van het koninkrijk van God. Hij vertelt dat hij weggaat, maar ook dat hij hen niet alleen achter zal laten. De relatie zal blijven.

- *Jezus begrijpt de angsten van zijn vrienden en vertroost hen, maar belooft ook uitkomst*

Ook in ons leven hebben we met veel mensen te maken. Denk aan werkgever – werknemer, onderwijzer – leerlingen, ouders – kinderen, voorgangers – gemeenteleden, er zijn er altijd een paar die onder ons gezag komen, die we mogen leren wat wij hebben geleerd. Mensen die we zelfs met ons eigen leven liefhebben. Hen kunnen we de geheimen vertellen. Met hen kunnen we omgaan zoals Jezus met zijn discipelen omging.

4. Met wie sprak Jezus?: zijn tegenstanders

Luk 11:37-39

Luk 14:2-6

Luk 15:1-3

Jezus was zeer duidelijk tegen zijn tegenstanders. De belangrijkste reden is dat ze de waarheid niet verkondigden. Ze legden de mensen wetten op, waardoor ze van God werden afgehouden. Door zijn uitleg liet hij de tegenstanders duidelijk zien hoe God het had bedoeld en hoe zij de waarheid hadden verkracht. Toch bleef hij hen opzoeken en at regelmatig met hen, maar hij moest niets hebben van hun opgelegde regels.

- *Jezus verzette zich tegen deze regels en liet dat op vele plaatsen duidelijk horen. Hij maakte zich bij zijn tegenstanders niet populair. Hij vermeed zijn tegenstanders echter niet, hij bleef met ze in contact.*





Luk 22:3,4,21,22

Judas, één van zijn discipelen keerde zich tegen Jezus en besloot Jezus te verraden. Jezus wist wat de bedoeling was. Hij wist dat zelfs deze slechte daad in het plan van God gebruikt zou worden. Hij werd niet bitter van de afwijzing. Hij werd niet boos van het verraad, hij accepteerde het.

- *Jezus geeft ons het voorbeeld hoe we met onrechtvaardige mensen om moeten gaan. Hij spreekt duidelijk de waarheid, maar wordt niet bitter, noch afgewezen. Jezus houdt zijn doel en bestemming voor het leven steeds voor ogen.*

5. Met wie sprak Jezus?: de overheid

Matt 22:19-21

Joh 19:6-11

In zijn hele leven heeft Jezus niet één keer opgeroepen om in opstand te komen tegen de overheid. Niet tegen de Romeinen en niet tegen de Joodse overheden. Integendeel, hij liet zijn discipelen duidelijk zien dat hij zich voegde naar de wetten die de overheid heeft opgesteld.

Dit betekende niet dat hij het met alles eens was. Soms sprak hij duidelijke taal. Pilatus wil Jezus laten kruisigen. Jezus laat weten dat God de uiteindelijke regie heeft. Pilatus kan dit doen omdat God in controle is en zijn wil op aarde zal worden gedaan.

- *Jezus geeft zichzelf helemaal over aan de foltering en het doodsvonnis. Hij zegt niet dat hij onschuldig is. Soms zwijgt hij zelfs.*

GROEPSOPDRACHT:



Bespreek met elkaar hoe belangrijk het is om open met elkaar te communiceren. Bespreek ook de houding van Jezus ten opzichte van Judas, die als een vertrouwenspersoon overal bij was. Jezus deelde veel met hem terwijl hij wist dat alle informatie tegen hem gebruikt werd.



Bespreek hoe jij omgaat met kritiek en tegenspraak. Welke lessen kun je leren van Jezus op dit gebied.