



Mijn vriend Jan Pool heeft een prachtig boek geschreven dat mij heeft geholpen om toekomstige dienstbare leiders te trainen. Hier volgt een korte samenvatting van de principes die we gebruiken bij de geestelijke ontwikkeling van hen.

Gods droom

God heeft als Vader een prachtig plan voor onze wereld en de samenleving. Hij kiest hiervoor mensen om dat plan te communiceren en voor te leven. Wij kunnen in dat prachtige plan meedoen. God heeft in Zijn droom een plaats voor ieder van ons.

Als wij op zoek gaan naar Gods droom en bestemming voor ons leven, zal dat een zegen in ons leven brengen. Zijn uiteindelijke plan zal in vervulling gaan. Wij kunnen daarbij horen, maar ook niet. De mens is van nature niet altijd betrouwbaar en te verleiden om andere wegen te gaan.

Coach en mentor

Gelukkig geeft God mensen die ons kunnen helpen volwassen volgelingen van Hem te worden en in Zijn plan voor ons leven te wandelen.

Er zijn vijf gebieden waarin coaching kan plaats vinden om in Gods droom voor ons leven te wandelen en vooral om daarin te blijven wandelen:

1. Wandelen met God
2. Afrekenen met het verleden
3. Ons karakter en vooral het versterken van Gods karakter in ons
4. Geloof
5. Gaven en talenten herkennen en gebruiken.

1. Dienstbare leiders wandelen met God

➤ *Hand 7:2,3*

Abraham had het vermogen om naar Gods stem te luisteren en daarna te doen wat hij God hoorde zeggen.

➤ *Hand 10:17-22*

Petrus zag een visioen en vroeg zich af wat God wilde zeggen, terwijl hij daarover nadacht sprak de Geest van God. Petrus was in staat te horen en te doen wat de Geest hem vertelde.

➤ *Hand 8:29-35*

Fillipus hoorde de Geest spreken en kon de tekst uit het oude testament uitleggen.

Als dienstbare leider is het belangrijk om niet je eigen verhaal alleen te vertellen, maar om degene die je zendt te kennen! Gods woorden in jou zullen kracht hebben. Zijn woorden kennen en ernaar handelen, helpt ons om met God te wandelen.

Zijn woorden brengen liefde en rust. Door Zijn woorden weten we ons veilig en groeit ons vertrouwen.

2. Dienstbare leiders rekenen af met hun verleden

➤ *Hand 9:10-19*

Paulus staat eerst bekend als de vervolger van de eerste christenen. Hij is er zelf bij als Stefanus wordt gestenigd. Zijn radicaliteit is alom bekend. Niemand vertrouwt Paulus. Gelukkig is daar een man, Ananias die God durft te vertrouwen. Hij gaat naar Paulus toe. Paulus was blind, maar heeft God ontmoet.

➤ *Hand 9:26-28, Gal 1:13-18*

Barnabas helpt Paulus los te komen van zijn verleden. In Paulus brieven lezen we dat hij veel spijt heeft van die periode in zijn leven. Hij moest vergeving ontvangen voor zichzelf en vergeving krijgen van anderen.





Bitterheid

➤ *Jak 3:9-16*

Jakobus wijst erop dat we moeten afrekenen met bitterheid in ons hart. Het zal aanzetten tot wanorde en veroorzaakt kwaadwilligheid en egoïsme.

Ieder doet er dan ook verstandig aan om regelmatig zijn hart te onderzoeken.

Afwijzing

Jezus werd door veel mensen afgewezen. Zijn identiteit echter stond vast als een rots, zijn handelen werd nooit beïnvloed door de pijn van afwijzing. Jezus wist er goed mee om te gaan. En jij?

Lees nog eens de lessen over vergeving deel 2, les 7

"Marta"

Ze zat in een team dat ik mee had genomen naar Almaty, Kazachstan. Op een podium vertelde ze voor het eerst haar verschrikkelijke verhaal. Terwijl de vertaler haar verhaal in het Russisch vertelde, begreep ik de enorme pijn die er was geweest in haar leven. Ze was jarenlang misbruikt door een familielid en daarna door een geestelijke leider. Tranen liepen over de wangen van vele gelovigen die het verhaal hoorden. Ook Marta zelf moest huilen. Er was géén bitterheid te zien, noch te horen. Door haar verhaal klonk de boodschap van vergeving. Hierdoor kwam ze in een nieuwe vrijheid. De plaatselijke voorganger kwam naar mij toe en vertelde dat hij die onschuld en zuiverheid die hij in deze vrouw zag ook wilde.

De lessen in seminar 5 en 6 vertellen hoe met zonde, pijn en verkeerde patronen uit je verleden af te rekenen. Laat je door de Heilige Geest leiden of je iets met deze lessen persoonlijk moet doen.

3. Dienstbare leiders strekken zich uit naar een goddelijk karakter

➤ *1 Sam 15*

In dit droevige verhaal zien we een leider, Saul, die door God is aangesteld om koning te zijn. Saul handelt niet helemaal naar de opdrachten die hij krijgt. Hij luistert vooral in moeilijke momenten naar wat het volk wil (vers 24). Ook spreekt hij tegen Samuel halve waarheden (vers 13).

Als Saul neer valt om berouw te tonen, vraagt hij of Samuel hem niet in het bijzijn van de oudsten wil vermanen. Zijn zorg voor zijn eigen reputatie is groter dan zijn zorg om God te gehoorzamen. (vers 30)

➤ *Joh 21*

Petrus heeft het ook bont gemaakt. Hij heeft nota bene Jezus beloofd om hem altijd te volgen en te verdedigen. Als hij het moeilijk krijgt en verhoord wordt, liegt hij en vervloekt zichzelf. Hij zegt dat hij Jezus niet kent!

Toch zien we berouw bij Petrus. Hij breekt vanbinnen. Zodra Jezus weer verschijnt, vlucht Petrus niet, hij rent juist naar zijn meester toe en er volgt herstel.

Goddelijk karakter ontwikkelen is steeds meer gaan lijken op de meester. Het betekent niet heel hard je best doen om een kopie van Jezus te worden. Je eigen kracht zal falen. Als je hierin faalt, probeer dan niet net te doen alsof, maar erken je falen en ga terug naar Hem voor herstel.

Als we niet in eigen kracht werken, maar in verbrokenheid ons aan God overgeven, zal Zijn kracht in ons zichtbaar worden.

4. Dienstbare leiders dienen vanuit geloof

➤ *Hebr 11:6, 7, 8, 11, 29, 30*

In hoofdstuk 11 van Hebréeën zien we de namen van vele mannen en vrouwen die God dienden. Het gaat om hun daden die ze door te geloven hebben uitgevoerd. Meestal vroeg God hen iets wat niet mogelijk was of heel erg moeilijk.

- Noach bouwde een ark, waarin hij later met zijn gezin werd gered. (Vers 7)
- Abraham verliet zijn vaderland en moest naar een onbekend land om te wonen. (Vers 8)
- Sara ontving een kind, terwijl zij onvruchtbaar was. (Vers 11)
- Mozes trok door de rode zee met een heel volk achter zich aan en de vijand werd verslagen in diezelfde zee. (Vers 29)
- De muren van Jericho stortten in toen het volk onder aanvoering van Jozua 6 dagen om die stad had gelopen. (Vers 30)

In deze lijst staan ook mensen die vermoord, gepijnigd en gemarteld zijn. Ze hebben nooit hun geloof op aarde vervuld zien worden. God had iets beters voorzien. Anderen kregen de zegen door het offer wat zij hadden gebracht.

➤ *Jac 2:18*

Jacobus verbindt geloof en daden aan elkaar. Als God spreekt, vraagt Hij ook een actie. Hierdoor ga je in de zegen wandelen die Hij heeft voor jou en degenen die in jouw domein behoren. De bijbel belooft nooit een makkelijke overwinning, integendeel, we zien juist veel tegenstand als we Gods weg inslaan. Het is voor God niet belangrijk of je het doel haalt, maar vooral hoe je naar je doel toegaat! Geloof geeft God vreugde. Wie Hem zoeken worden door Hem beloond.

Bijlage 1 vertelt het verhaal van Jozef, hoe hij als slaaf onderkoning werd en vooral de lessen die hij moest leren om daar te komen.

5. Dienstbare leiders kennen hun gaven en talenten.

Mozes was een leider die eerst vanuit zijn eigen kracht een oplossing probeerde te brengen voor zijn volk. Hij zag het probleem van de slavernij en werd zo boos toen een slavendrijver iemand van zijn volk sloeg. Hij nam het op voor deze man en sloeg de slavendrijver dood. Het gevolg daarvan was dat Mozes moest vluchten. Hij had niets bereikt.

40 jaar later heeft Mozes geleerd *wie hij niet is, wie God is en wat zijn talenten en gaven zijn*.

- **Wie hij niet is.**
Hij is geen farao met een positie die alles maar kan eisen wat anderen moeten uitvoeren.
- **Wie God is**
Mozes heeft geleerd wie God is. God is in staat alles te doen wat Mozes niet kan. Mozes heeft geleerd dat God hem de kracht wil geven. Hij heeft geleerd naar die stem te luisteren.
- **Welke talenten hij heeft gekregen.**
In de woestijn leert hij een kudde te weiden in het natuurlijke. Hij heeft geleerd om de schapen van de ene plaats naar de andere te brengen. Hij heeft geleerd om een hele kudde te voeden. Hij kent de woestijn.

Bijlage 2 bevat een aantal simpele testen die je kunt gebruiken om meer inzicht te krijgen in wat je talenten en gaven zijn, je sterkte karaktertrekken en je meest ideale werk omstandigheden.





OPDRACHT



Kies in bepaalde momenten van je leven één van de vijf punten en ga daar dan mee aan het werk. Welk van de vijf punten zou Gods Geest deze komende periode willen uitwerken in je leven?



Heb je misschien hulp nodig om één van de vijf punten uit te werken in je leven, wie zou je daarvoor kunnen vragen?