



## Macht

2 Kron 26:15

2 Kron 19:6

Joh 19:10,11

In deze drie teksten lezen we dat er macht is gegeven die van God komt.

## Boom

Als je in de kracht van het Koninkrijk van God wil leven, kun je niet alleen vanuit je eigen kracht aan de gang gaan. Het is net als een boom. De wortels halen water en mineralen uit de grond. De bladeren halen hun voedingsstoffen uit de lucht. Hierdoor ontstaat er groei. Je weet dat de boom zal sterven als ze géén water op kan nemen of als de bladeren niet meer de lucht kunnen inademen en het zonlicht er niet meer zou zijn.

Zoals de boom afhankelijk is van het water en de zon, zo zal eenieder die in het Koninkrijk van God wil groeien verbonden moeten zijn met God de Vader. Zijn woord en Geest brengen leven.

## Keuze

Het Koninkrijk van licht en het Koninkrijk van duisternis opereren door keuzes. Door keuzes open en sluit je deuren. Je verstand en je gevoelens zijn hierin belangrijk, maar wil je in de kracht van het Koninkrijk van God leven, zal je je verstand en gevoelens moeten laten leiden door de Geest van God. Je zult op de golflengte van het Koninkrijk van God moeten afstemmen. Net zoals de zwaartekracht op de aarde in het natuurlijke geldt, zo gelden er in het Koninkrijk van God wetten. In het Koninkrijk van God gelden andere regels, dan in het koninkrijk van satan. De eerste wet is afhankelijk zijn van God en de tweede, vertrouwen op Hem. Het begint met de erkenning dat God alle autoriteit heeft. Hij is de schepper van autoriteit.

## Autoriteit

Autoriteit wordt gegeven door God. Hij is de bron van alle macht. Laten we teruggaan naar de hof van Eden.

➤ *Gen 2:16,17*

We zien twee sprekende personen in de hof. God en de slang (satan).

### 1. God

God zegt: vertrouw Mij. Met andere woorden: wees afhankelijk van Mij. Hij weet iets wat jij niet weet. Hij heeft kennis die je leven zal geven. Dan zal je vruchten voortbrengen die goed zijn. Als je niet doet wat Hij zegt, zal je iets leren kennen van de vrucht van die andere boom. Je zult kennis krijgen van goed en kwaad. Jij zult door het eten van die verboden vrucht gaan beoordelen. Jij zult bepalen wat goed is en kwaad! Dit geeft macht.

Waarom wil God dan alle macht? Hij wil het gebruiken om ons vrij te maken. Vrij zijn om lief te hebben vanuit een vrijwillige keuze. Leven om liefde te geven en liefde te ontvangen. Leven in gerechtigheid.

Hoe deed Jezus dat? Hij leefde vanuit de keuze om God de heerschappij en autoriteit te geven in zijn leven en van daaruit te doen wat Hij de Vader hoort spreken!

➤ *Gen 3:1-7*

### 2. Satan

Satan spreekt door de slang.

Hier zien we een totale andere invulling van macht. God gebruikt zijn macht om te beschermen en te geven wat goed is voor de mens. God geeft overvloed.

Satan komt in een dier, de slang.

*Maar daar in de hof was hij "de stralende" (Ez 28:13)*





Satan verleidt Eva en later Adam door een list. Satan heeft dan nog niet de macht over de aarde, hij is uit op macht. Hij gebruikt halve waarheden. Hij gebruikt leugens om te krijgen wat hij wil hebben: toegang tot het domein van de mens en macht daarover.

Hier zien we de twee totaal verschillende machthebbers.

God, die alles goed heeft gemaakt voor de mens. Satan, die mensen aan zich wil binden, omdat hij niet heeft wat God wel heeft; aanbidding, relatie, goedheid en bovenal liefde.

➤ *Joh 19:10,11*

Jezus vertelt Pilatus dat hij zijn macht van God gekregen heeft, maar dat deze beperkt is.

### **Autoriteit die God geeft**

*Matt 8:6-9*

De Romeinse centurio begrijpt heel goed dat hijzelf autoriteit heeft gekregen van de keizer om een bepaald gebied te beschermen en te onderwerpen. Maar hij beseft ook dat Jezus een andere autoriteit heeft dan hijzelf.

Hij herkent de bestemming en opdracht die Jezus van God kreeg. Deze autoriteit kun je niet zelf creëren, je krijgt het. Het vermeerdert zich als je er goed mee om gaat.

### **Menselijke autoriteit**

Deze autoriteit is gebaseerd op populariteit, woorden die mensen spreken, leiderschapskwaliteiten, prestaties die men haalt (woorden, opleiding, daden)

### **Domein, gebied van verantwoordelijkheid**

Domein, het gebied dat God ons geeft om te verzorgen en beschermen. Bijvoorbeeld je familie, je baan, alles wat je gekocht hebt, je geld, je huis, je auto. Alles waar je voor gewerkt hebt.

Maar ook je kennis, talenten, ideeën, je ervaringen uit het leven.

Autoriteit is door God gegeven om je domein te vermenigvuldigen, te verzorgen en te beschermen. God geeft je autoriteit over het gebied, domein dat van jou is.

Gods domein is de hemel. Daar heeft Hij autoriteit, de hemelse gewesten heeft God aan de engelen gegeven en het domein van de aarde heeft God aan de mens gegeven.

### **Bestemming**

*Johannes 12:27:*

*Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen.*

*1 Sam 16:12:*

*Isaï laat David halen. Het is een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de HEER zei: 'Hem moet je zalven. Hij is het.' Deze zalving was het begin van het komende koningschap voor David.*

*Luk 9:1:*

*Hij riep de twaalf bij zich en gaf hun macht en gezag over alle demonen, en de kracht om ziekten te genezen. 2 Daarna zond hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen.*

Elk mens heeft een bestemming van God gekregen. Bij deze bestemming hoort autoriteit.

De autoriteit kan dan gebruikt worden om het domein dat bij de bestemming hoort te besturen.

De mens heeft de keuze om hier goed of slecht mee om te gaan. God zal het autoriteitsgebied respecteren. Zowel van engelen als mensen. Zelfs erkent God het gebied van satan, ondanks dat satan het door een list heeft verkregen.

## Macht

Macht is het middel om iets voor elkaar te krijgen. Denk aan overredingskracht, informatie, wijsheid, kennis, status, geld, wapens, charisma, dreigementen, occulte krachten, strategie. Autoriteit is de toestemming die je van een hogere autoriteit hebt gekregen om machtsmiddelen te gebruiken. Je hebt inzicht nodig om te onderscheiden of macht goed gebruikt wordt of niet. Waar macht gebruikt wordt, is de vraag: "door welke autoriteit is deze macht gegeven?"

## Vliegtuig

Het vliegtuig is het domein van de piloot. Deze zal ervoor zorgen dat het vliegtuig op de juiste plek aankomt, zoals afgesproken. Ook neemt hij de verantwoording om te zorgen dat de passagiers goed aankomen. Hij heeft de macht gekregen om dit te doen.

Een kaper echter gebruikt zijn macht om binnen te dringen door geweld. Hij neemt iets dat hem niet is gegeven. De kaper kan geleerd hebben om het vliegtuig te besturen, toch misbruikt hij zijn macht op dat moment. De passagiers gaan tegen hun wil in naar een andere locatie.

God heeft alle machtsmiddelen die je hebt gekregen, gegeven om een bepaalde bestemming te bereiken. Dit is echter altijd met respect voor het domein van de ander.

## Autoriteit en woorden

Woorden creëren. Ze geven richting en leven. Als wij woorden van God spreken, de bron van alle autoriteit, komt het Goddelijke leven door ons in het domein wat God ons heeft gegeven.

- *Matt 5:21-43 vooral 34 en 41*  
Jezus zijn domein was het gebied Israël. In dat domein woonden de Joden, de mensen die behoorde tot het volk van God. Jezus bestemming was om het Koninkrijk van God aan hen te laten zien. Jezus sprak woorden van leven. Wat hij zei gebeurde, omdat hij de macht gebruikte die God de Vader Hem had gegeven.
- *Hand 10:44-46*  
Petrus heeft door de Heilige Geest begrepen dat hij naar een ander gebied moet gaan. Hij gaat naar het huis van de Italiaanse Cornelius. Petrus autoriteit is al lang daarvoor gegeven, maar nu door zijn gehoorzaamheid, kan hij de macht gebruiken om door zijn woorden het Koninkrijk van God te verkondigen. Het resultaat is dat velen tot geloof komen.
- *Hand 27:9-26*  
Paulus voorziet dat het niet goed zal gaan met de vaart van het schip maar de centurio luistert niet. Paulus respecteert de autoriteit van de centurio. Deze man heeft de macht om Gods woord serieus te nemen, maar doet dit niet. Het schip raakte in zwaar weer. Weer spreekt Paulus en zegt duidelijk dat hij heeft gewaarschuwd, maar dat ze niet bang hoeven te zijn, want Paulus opdracht is nog niet af. Hij moet naar Rome gaan en voor de keizer verschijnen. De andere opvarenden zullen daarom ook gespaard worden. Dat heeft God gezegd.

Dit is een mooi voorbeeld van twee domeinen waar iemand over verantwoordelijk kan zijn. De een luistert naar God en krijgt bescherming, de ander luistert niet naar de woorden en verliest alles behalve zijn leven.

## OPDRACHT



*Welk domein heeft God jou toevertrouwd? Denk aan je privéleven, je gemeenschap en je werk.*



*Zijn er bepaalde woorden die God tot je heeft gesproken? Welke autoriteit heb je hiervoor ontvangen. Wandel je daarin?*

