



1 Tess 1:2-7

Elke keer als ik voor jullie bid, dank ik God voor jullie allemaal. 3 Ik dank God dat het geloof jullie veel goede dingen gebracht heeft. Dat jullie uit liefde veel voor elkaar doen. En dat jullie erop blijven vertrouwen dat de Heer Jezus Christus jullie zal redden. Zo dank ik onze God en Vader steeds voor jullie. 4 Vrienden, God houdt van jullie. Ik weet dat hij jullie uitgekozen heeft. 5 Dat heb ik gemerkt toen ik jullie het goede nieuws bracht. Want de heilige Geest zorgde ervoor dat mijn woorden jullie overtuigden. Jullie weten vast nog wel hoe bijzonder dat was. 6 Jullie hebben hetzelfde meegemaakt als ik en als de Heer Jezus. Toen jullie gingen geloven, hadden jullie het heel erg zwaar. En toch waren jullie blij! Daar zorgde de heilige Geest voor. 7 Jullie zijn een voorbeeld geworden voor alle christenen in de provincies Macedonië en Achaje.

Ekklesia - Gods sleutel om de wereld het Koninkrijk van God te laten zien.

Matt 16:16, 18-20

Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. 19 En ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. 20 Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was. 21 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij moest lijden.

Matt 18:17-20

Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. 18 Voorwaar, ik zeg u: Alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. 19 Verder zeg ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 20 Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden.

Ekklesia

Jezus spreekt maar drie keer over de gemeente, de kerk.

Wat Jezus bedoelde met Ekklesia was een heidens gebruik, bekend bij het Joodse volk. Daar waar twee of drie Romeinen bij elkaar waren, was het Romeinse rijk vertegenwoordigd door het volk. Daar kon de groep besluiten nemen als vertegenwoordigers van hun rijk. Ze hadden macht van de Romeinse keizer gekregen om deze besluiten uit te voeren.

Denk even aan Paulus die zonder veroordeling werd gegijzeld. Dit was volgens de Romeinse wet niet toegestaan.

De Ekklesia kon overal samenkomen, in bedrijven, het leger, de school, de familie enzovoorts. Jezus stelde iets revolutionairs in. Hij sprak dus niet over de tempel waar aanbidding was en de ark in het heilige der heilige stond. Hij sprak ook niet over de vele synagogen waar de Thora werd onderwezen. Jezus zei dat de Ekklesia daar zou zijn waar mensen in naam van de Koning bij elkaar zouden zijn. Niet alleen priesters konden dienen voor God, maar iedereen, de gewone mens. De Heilige Geest werd niet uitgestort in de tempel of de synagoge. Niet op de wetsgeleerde, de Hoge Priester, de priesters. Maar gewoon in de bovenzaal waar mensen in opdracht van Jezus verzameld waren.





Kenmerken in het boek Handelingen van de Ekklesia

1. Ze kwamen regelmatig bij elkaar om te fellowshipen en dat gebeurde meestal rond de maaltijd.
2. Er werd veel gebeden.
3. Ze volgden het onderwijs van de apostelen over het Koninkrijk van God

Waar stond de Ekklesia om bekend bij het volk

1. **Wonderen en tekenen** waren normaal. Onder andere door genezingen, bevrijdingen, vergeving van zonden. Opwekken van doden, verplaatsing in de geest, engelen
2. **Zorg voor weduwen, wezen, behoeftigen.** Er werden mannen en vrouwen aangesteld om voor de noden in de gemeenschap te zorgen. Vooral hen die arm en zonder voorziening waren.

Hoe werd er in de Ekklesia gebeden

1. Proclamatie van **Jezus als Koning** van het Koninkrijk op aarde. Jezus zei waar Hij was of Zijn discipelen, het Koninkrijk van God was gekomen. De discipelen volgende dit voorbeeld. Overal waar zij waren, proclameerden ze het Koninkrijk en Jezus als Koning.
2. **De lege stoel.** De discipelen kende het principe van de man van vrede. Ze waren altijd open om door de Geest geleid naar mensen van invloed te gaan. Denk aan Lydia, Cornelius (hand 10,16) Door deze mensen te ontmoeten, ging er een nieuw gebied van invloed open. Ze begrepen goed dat geesten invloed op mensen en gebieden hebben. Door de juiste mensen te introduceren met het Koninkrijk van God, werden zij de open deur voor de Geest in hun gebied van autoriteit.
3. Jezus leerde om **te binden** – poorten van Hades en de invloeden van het rijk der duisternis en **te ontbinden** – de zegeningen vanuit de hemel.
4. Zegeningen van Abraham. Jezus en de apostelen wisten dat als je in gehoorzaamheid aan God leefde dat de gunst van God op je leven komt. Daarom schrijft Paulus dat wij mede-erfgenamen van Abraham, onze vader in gehoorzaamheid aan God, zijn. De zegeningen die God aan Abraham heeft gegeven, komen via Jezus ook op ons leven, onze gezinnen, bedrijf, opleidingsinstituut, buurtvereniging, sportvereniging, straat etc.

Wat is het onderwijs dat de apostelen gaven, zodat hele steden en gebieden veranderden?

Net als Jezus begrepen de apostelen dat je mensen niet thuis bij God kon brengen, als je zelf niet thuis bij God de Vader bent. Daarom spreken Jezus en de apostelen veel over God als Vader. Relatie, samen zijn en samen beleven is dan ook de manier om het apostolische onderwijs te ondergaan. De apostelen kozen overal mensen die hen wilden volgen. Vooral Paulus had bijna uit elke stad waar hij kwam discipelen die hij mee nam. Samen op weg, samen leren, samen beleven en samendoen.

In het onderwijs van Jezus en later van de apostelen zien we dat ze altijd spreken over de betekenis van het Koninkrijk van God. En ze demonstreerden dit ook. Hun onderwijs was vooral gericht op eerst horen en dan toepassen. Het was niet klassikaal lessen leren. Maar vooral in de praktijk toepassen was werd onderwezen.

Drie fases van Discipelschap:

FOLLOW - In de eerste fase was vrijwillig volgen (Follow) het kenmerk van de oproep van Jezus. Er was geen dwang of verplichting. Dit was voor de massa. Het onderwijs was vaak simpel over wat het Koninkrijk van God nu eigenlijk was. Jezus was er zelfs niet heel concreet over. Leaders laten hun volgelingen iets beters zien, iets wat waard is om te volgen.

DISCIPLE - In de tweede fase kiest Jezus mannen uit en gaat Hij ze meer direct trainen. We weten dat veel mannen en vrouwen deze groep regelmatig volgden. Deze fase vraagt Jezus niet alleen te volgen, maar toe te passen wat Hij onderwees. Horen, kijken en doen was het motto.

SERVE - In de laatste fase geeft Jezus zijn autoriteit en macht (Serve) om rond te gaan, te prediken en wonderen te doen. Hij geeft ook zijn Heilige Geest om zonder hem verder te gaan.

PRINCIPE

Ekklesia is de sleutel die God geeft om steden, stammen en volkeren te bereiken met het goede nieuws van Zijn Koninkrijk. In Ekklesia komen mensen samen voor relatie, gebed en onderwijs over het Koninkrijk van God. Samen beleven ze daar de Koning op aarde.

