



VERDIEPING

Wat is Gods plan met ons?

Luk 15:11-32

Iemand had twee zonen...

2 Cor 7:10

Verdriet dat God geeft leidt tot redding en inkeer die nooit berouwt. Verdriet dat de wereld geeft leidt alleen maar tot de dood.

Redding (sozo) heeft een bijzondere betekenis.

1. Bevrijding, bewaring, veiligheid, behoud, heil, bevrijding van de overlast van vijanden.
2. Heil als het tegenwoordige bezit van alle ware gelovigen.
3. Toekomstig heil; het geheel van de zegeningen dat de gelovigen, verlost van alle aardse kwaad na de zichtbare terugkeer van Christus uit de hemel, zullen genieten in het eeuwig koninkrijk van God.

De verloren zoon is een voorbeeld van ons

Er zijn drie fases terug te vinden in het verhaal van de jongste zoon die zijn thuis en vader verlaat.

Fase 1

- De zoon verlaat de vader en zijn thuis.
Hij denkt alles te hebben, maar raakt alles kwijt.
- Dan denkt hij terug aan wat hij had en is kwijt geraakt.
- Er is geen veiligheid en voorziening.
- Hij is alleen.
- Alles leidt uiteindelijk tot een mislukking van zijn plan om gelukkig te zijn en de wereld te verkennen.

Waar begint Gods plan?

De jongste zoon zegt tegen zichzelf: „ik zal opstaan en teruggaan naar mijn vader“.

Hij beseft dat hij gezondigd heeft tegen zijn vader en tegen God. Hij keert zich om. 'Metanoein' betekent bekeren. Je verandert van richting door een besluit te nemen. Het begint met een verandering in je denken! Deze verandering in het denken wordt gevolgd door een besluit om terug te keren. De jongste zoon heeft oprecht berouw van zijn daden en wil zich vernederen door terug te keren naar zijn vader.

Fase 2

- De zoon komt terug bij de vader.
- De vader staat te wachten en geeft ondanks wat er gebeurd is nog steeds zijn liefde, maar bovenal zijn genade.

Wat zijn de gevolgen van genade?

Je krijgt iets wat je niet verdienen kunt: Kwijtschelding van je zonden en de straf die daarvoor staat. Genade helpt je af van veroordeling en schuldgevoel, genade helpt je af van schaamte, genade helpt je af van angst voor afwijzing en een hart van steen (gevoelloosheid), genade breekt de muur af van scheiding tussen jouw en je geliefden, genade herstelt je in de familie die je kwijt was.





De vader is een voorbeeld van God

- Hij kijkt steeds waar zijn kinderen zijn.
- Als ze terugkeren, staat Hij klaar
- Hij wacht in liefde en genade om ze te herstellen
- De vader spreekt niet over straf of veroordeling
- Hij is verheugd dat de verloren zoon thuis is gekomen
- De vader laat duidelijk merken dat de zoon zeer welkom is en vergeving ontvangt.

Fase 3

- De zoon krijgt schone kleren, een ring en schoenen.
- Er wordt een feestmaal bereid en gevierd dat hij is teruggekomen.

Wat zijn de gevolgen van rechtvaardigheid?

Rechtvaardigheid betekent recht staan voor God. Gerechtigheid is doen wat Gods wil is.

De zoon ontvangt *nieuwe kleren*. Dit is het eerste teken van herstel.

Bij het kruis werden de kleren van Jezus afgenomen en verdeeld. Jezus stierf voor ons, de oude kleren bleven achter. Jezus maakt ons door zijn dood rechtvaardig en geeft ons nieuwe kleren. Kleren maken de man, zij geven vaak uiting aan wat onze identiteit is.

De jongste zoon verwisselt zijn kleren die hij bij het varkenshoeden heeft gedragen en krijgt kleren die bij het herstelde zoonschap horen.

De ring, in dit geval een teken van herstel van zoonschap en autoriteit. Je hoort er niet alleen bij maar alles wat van de Vader is, is van jou. Het huis is weer een thuis. Alle goede dingen die bij deze vader zijn, zijn nu toegankelijk voor de zoon.

Een feestmaal; dit spreekt van de overvloed, het goede, de zegen, blijdschap en feestvieren hoort daar dan bij. God laat hier nog eens duidelijk zien dat feesten belangrijk zijn voor Hem.

Stappen naar herstel

We bestuderen het plan dat God met ons heeft. Zijn verlangen is dat ieder mens hersteld wordt om in relatie met Hem te leven en Gods plan te vinden en daaruit te leven.

1. *God heeft door het voorbeeld van Jezus de weg laten zien. Jezus heeft de deur geopend naar dit leven met God. Hij is de deur om in die wereld binnen te gaan. Door zijn dood heeft Hij met de grootste vijand in ons leven afgerekend en ons de mogelijkheid gegeven om vrij te komen en in het Koninkrijk van God te leven. Hierdoor kunnen wij genezen worden. Lichamelijk en innerlijk. We mogen, net als de jongste zoon, thuiskomen bij de Vader. De pijn die wij ervaren hebben kan Hij ombuigen in bewogenheid om anderen te helpen.*
2. *Door geloof ga je naar totaal herstel. Jezus geeft je deze mogelijkheid. Het is mogelijk om daar direct vanuit te leven, want je ontvangt een nieuw hart.*
3. *Je gedrag gaat zich aanpassen aan de woorden en natuur van Jezus. Dit is vaak een proces. Een proces dat alle grote leiders in de bijbel ook moesten doorlopen.*
4. *Door wedergeboorte ben je geheiligd en gerechtvaardigd*

GEBED



Vader, ik beseft dat ik als een slaaf van de zonde heb geleefd. Hierdoor ben ik alles kwijtgeraakt. Bovenal mijn relatie met U als Vader. Vandaag besluit ik om terug te keren naar U, naar mijn thuis. Wilt U mij vergeven dat ik mij niet als een zoon of dochter heb gedragen. Dat ik Uw liefde niet als een schat heb bewaard in mijn hart.

Helpt U mij om terug te keren naar U en alle beloften van herstel te ervaren.

Dank U voor een nieuwe kans!