



Wat doet God met ongoddelijk geloof?

Mark 4:39-41

Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer:

'Zwijg! Wees stil!' De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust.

Hij zei tegen hen: 'Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?'

Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: 'Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?'

Mark 9:24,25

Meteen riep de vader van het kind uit: 'Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.'

Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest op strenge toon toe en zei: 'Geest die doof en stom maakt, ik gebied je: ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug.'

1 Tim 1:13

hoewel ik hem vroeger heb bespot, vervolgd en beschimpt. Toch heeft hij zich over mij ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof niet wist wat ik deed.

Gal 5:5

Want door de Geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen.

De teksten vertellen ons dat zelfs als wij zwak zijn en geen geloof hebben, hij ons te hulp komt en zijn Geest geeft.

Hoe kunnen wij reageren als God laat zien dat we ongoddelijk geloof hebben?

Rom 12:2

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

Ef 4:23,24

dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

Het is belangrijk dat we leren om anders te geloven dan toen we géén christen waren. Nu is het belangrijk te ontdekken hoe Christus gezindheid in ons groeit, en ons geloof aan te passen aan zijn gedachten over ons. Oud geloof, dat niet goddelijk is kunnen we veranderen door geloof in God.

Wat is het verschil tussen goddelijk en ongoddelijk geloof?

- Geloof is een overtuiging, een overreding die zich na verloop van tijd ontwikkelt wanneer we de wereld vanuit ons eigen unieke perspectief bekijken. Het is niet alleen gebaseerd op feiten, maar op wat we hebben ontdekt en geleerd.





- Geloof is een samenstelling van wat we echt geloven, beslissen, houding, overeenkomsten, veroordelingen, verwachtingen en innerlijke geloften.
- Goddelijk geloof is in overeenstemming met Gods woord, zijn karakter en de natuur van Jezus Christus.
- Ongeloof is juist niet in overeenstemming met God. Het is gericht op de ervaringen en overtuigingen die jezelf door de loop der jaren hebt gevormd.
- Ongeloof is iets dat waar lijkt te zijn en is gebaseerd op feiten waarvan je denkt dat ze waar zijn, maar toch is het niet gebaseerd op Gods Woord

Hoe ontstaat ongodelijk geloof?

- Door pijnlijke levenservaringen.
- Pijn maakt een zeer sterke indruk op ons. Het laat herinneringen achter, zeker als dezelfde pijn herhaaldelijk in je leven wordt ervaren. Hierdoor gaat het je gedachten vormen. De negatieve ervaring is een feit, maar is niet de waarheid.

Voorbeeld:

Je vader belooft naar de ballet uitvoering te komen. Maar hij vergeet het. Dat gebeurt vaker. De gedachte ontstaat; ik ben niet belangrijk genoeg. Je ongodelijke geloof ontstaat dat je voor niemand belangrijk bent.

- Door het beredeneren met je verstand, natuurlijk denken
- Al heel jong leren we na te denken, naar logica te luisteren. Het is onze omgeving die bepaalt hoe dat denken wordt gevormd. Komen we in een atheïstische omgeving, leren we dat er geen god is.
- Familie erfenis:

Onze familie vormt in zeer sterke mate ons geloof in bijna alles. Denk aan wereldperspectief, religie, hoe je over mensen moet denken, werk, overheid.

Voorbeeld 1:

de overheid plukt ons kaal, je moet uitkijken voor politie, vertrouw niemand.

Voorbeeld 2:

wij zijn arm geboren en we zullen arm sterven. Doe géén moeite om hard te werk, het levert toch niets op.

- Herhaling van gebeurtenissen, cirkel van verwachtingen.

Wat zijn de gevolgen van ongodelijk geloof?

- Je gaat in een cirkel leven van verkeerde verwachtingen.
- Het begint met ervaringen die ons geloof vormen.
- Als deze ervaringen niet overeenstemmen met Gods woord, zijn karakter en zijn natuur, ontstaat er ongeloof.
- Dit ongodelijk geloof vormt ons gedrag en daden.
- Het gedrag en daden bevestigen ons ongodelijk geloof.
- Zoals geloof in God heel krachtig is, zo is ongodelijk geloof heel krachtig in het verwachten van negatieve zaken.
- Ongodelijk geloof blokkeert ons geloof in God en de waarheid van zijn beloften.
- De zegen van God wordt geblokkeerd en verhindert in ons leven te komen.
- Het lijkt erop of ik God niet kan ervaren, hij niet luistert en ver weg is.

Hoe kan Jezus jou helpen je ongoddelijk geloof te veranderen?

Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als wij luisteren naar zijn woorden, deze woorden leren vertrouwen, kunnen we ons denken vernieuwen. Jezus sprak niet alleen 2.000 jaar geleden. Hij doet dat nog steeds. Jezus woorden helpen ons om dat wat we geloven en wat dus in onze gedachten is op één lijn te brengen met Gods waarheid.

Stappen naar herstel

1. *Ontdek samen met Jezus welk ongoddelijk geloof in je gedachten leeft. Kijk naar een gebeurtenis, wat is je gevoel bij deze gebeurtenis en wat zijn je gedachten.*

Voorbeeld:

Met 5 mensen maak je een werkstuk. Bij de presentatie wordt vergeten jouw naam te noemen.

- **gevoel** - buitengesloten, alleen, beroerd
- **gedachte** - ik ben niet belangrijk

2. *Schrijf dat precies op, dit maakt het heel helder voor je.*
3. *Schrijf dan de waarheid van Gods woord over deze gedachten op.*

Voorbeeld:

- **Ongoddelijk geloof** - niemand houdt van me.
- **Goddelijk geloof** - God heeft mij zo lief dat hij Jezus gaf (Joh 3:16)

4. *Ef 4:25,26 laat ons zien dat je je gedachten als oude kleren, mag verwisselen met nieuwe kleren. De oude verwissel je met nieuwe.*
5. *Dit gaat niet vanzelf, regelmatige aandacht en herhaling helpen om oude gedachtenpatronen te vervangen voor nieuwe.*
6. *Ga in de tegenovergestelde geest reageren op gelijke gebeurtenissen.*

Voorbeeld:

- **Gedachte** - niemand ziet me staan.
Ga zelf contact maken met anderen en probeer anderen juist aandacht te geven leg je aandacht niet op jezelf en je ongoddelijk geloof, maar geef je aandacht aan de ander.

GEBED



Vergeef mij Jezus, dat ik ongoddelijk geloof, twijfel (of onzekerheid) in mij heb laten vormen. Dat ik daardoor mijn vertrouwen niet heb gevestigd op u en uw woord. Hierdoor miste ik het doel wat u heeft voor mijn leven.

Ik dank U dat ik vergeven ben en kies ervoor dat ik vergeven ben van het geloven in leugens. Ik herroep elk ongoddelijk geloof en ik verbreek de kracht van deze ongoddelijke geloven. Ik accepteer de waarheid van U Jezus en van Uw woorden.

Help mij Jezus, om mijn oude gedachten steeds te vervangen met de nieuwe gedachten die U over mij heeft.

