



Wat zegt de bijbel over zegen en vloek?

Gal 3:13,14

Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: 'Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.' Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de Geest ontvangen.

Ex 20:5,6

Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.

1 Petr 3:9

Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.

Hand 3:26

God heeft zijn dienaar allereerst voor u laten opstaan en hem naar u gezonden om ieder van u die zich afkeert van zijn slechte daden te zegenen.'

Gods verlangen is altijd geweest om ons als mensen te zegenen. In Christus zijn wij verlost van de vloek en is de zegen van God in ons.

Wat is een zegen?

Een zegen wordt verkregen als je je aan de afspraken houdt die er gemaakt zijn.

Een zegen van God komt in je leven als je op Hem gaat vertrouwen en Hem volgt.

Deut 28:13:

- Je zult verhoogd worden.
- Je zult vruchtbaar zijn.
- Je zult een goede gezondheid hebben.
- je zult voorspoedig zijn in alles wat je onderneemt.
- Gods gunst is op je.
- Je zult het hoofd zijn en niet de staart.
-

Als je in Christus bent zal géén vloek je treffen!

Hoe kunnen wij reageren als God laat zien dat er een vloek op ons leven is?

Gal 3:13

Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: 'Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.'

Wat doet een vloek?

Als er een vloek of vloeken in je leven zijn, kunnen de volgende problemen zich regelmatig voordoen: falen, faillissement, mentale en fysieke ziektes, armoede, verslagenheid, depressie, familieproblemen die tot scheiding leiden, vreemde ongelukken, géén successen in je werk, onvruchtbaarheid, bovenal het ontbreken van Gods gunst.





Wat is een vloek?

- Een middel dat bovennatuurlijke kracht heeft en die ontstaat door uitgesproken of gedachte woorden.
- Door vloeken proberen mensen een ander onder controle te krijgen.
- Vloeken zijn uitspraken gedaan bij overeenkomsten.
- Het is een donkere schaduw over je leven, het kan in je verleden zijn ontstaan.
- Het kan van generatie op generatie doorgaan.

Hoe ontstaat een vloek?

- *Deut 1,2,15:*
Door niet te luisteren naar Gods stem en voor je eigen weg te kiezen.
- *Ex 20:3-5, Deut 18:10,11:*
Door je open te stellen voor occulte praktijken, andere goden te dienen en op hen te vertrouwen, valse goden te aanbidden en een beeld van hen te maken.
- *Deut 27:15-26:*
 - Oneerbiedig naar je ouders zijn.
 - Onnatuurlijke seksueel gedrag (verkrachting, incest, molesteren).
 - Geen respect voor de grenzen van anderen.
 - Mensen die de rechten van de armen, vluchtelingen en weduwen en wezen schenden.
- *Gen 12:3, 27:29:*
Ieder die zich tegen het volk van God, de Joden keert en hen vervloekt.
- *Jer 17:5,6:*
Wie vertrouwt op mensen.
- *Mal 3:8-10:*
Ieder die God beroofd van o.a. tien procent van je inkomen.

Hoe worden vloeken doorgegeven in generaties?

- Bepaalde zondes in de bijbel gaan door tot in de derde en vierde generatie. Dit gebeurt al bij de geboorte. Zoals Ex 20 beschrijft, gaat de invloed van bepaalde zonde door in de volgende generatie.
- Heksen, waarzeggers, kaartlezers, etc. worden soms „ingehuurd” om anderen te vervloeken en dit kan ook doorgaan in de volgende generatie. Als je niet in Christus bent, hebben deze woorden kracht.
- Bepaalde zonden zie je dan ook van generatie op generatie of van volk op volk doorgaan.
- Abraham loog twee keer over zijn afkomst, Izaak zijn zoon doet bijna precies hetzelfde, Jacob krijgt de naam aardsleugenaar.

Hoe heeft Jezus Christus de vloek verbroken over je leven?

- *Gal 3:13,14:*
Jezus is zelf een vloek geworden door op het kruis gemarteld te worden, door een doornen kroon te dragen. Er staat dat ieder die aan een stuk hout hangt vervloekt is. De doornen staan voor demonische verdrukking. Jezus neemt dus jouw vloek mee op het kruis, door dit te geloven, wordt jouw vloek verbroken en verandert in een zegen.
- *Ef 1:7:*
Onze zonden zijn vergeven door te geloven dat Jezus bloed ons rein maakt. Vrij van de werking van de zonden.
- *1 Joh 3:8b:*
Jezus verbreekt de kracht van de zonden en de vloek over ons leven.

- *Luk 10:19:*
Dienaren van God krijgen de macht om de invloed van satan, demonen en vloeken te verbreken.

Stappen Naar Je Vrijheid

1. *Belijd op basis van de woorden van God uit de Bijbel je geloof. Lees nogmaals wat hierboven staat.*
2. *Wijd je toe aan God en doe wat Hij van je vraagt.*
3. *Belijd elke zonde die Gods Geest je nu laat zien en ook de zonde van je voorgelicht.*
4. *Herroep alle beloften die je gedaan hebt in occulte praktijken of uitspraken die je hebt gehoord van toekomstvoorspellers.*
5. *Doe alle objecten die te maken hebben met valse goden of occulte voorwerpen weg uit je woonomgeving.*
6. *Zet jezelf nu vrij in de naam van Jezus Christus.*
7. *Belijd je geloof in Jezus als Heer van je leven en de zegen van Hem zal gaan werken.*

Vernieuw je denken door het woord van God regelmatig te lezen, te memoriseren:

Jes 54:17, 1 Petr 2:24, 2 Cor 9:8, 2 Cor 5:17,18

GEBED



Dank U Jezus dat ik vanaf vandaag onder de zegen van de Vader mag leven. Ik ontvang alles wat U voor mij in de hemel heeft klaarliggen.

Ga door de punten die hierboven zijn beschreven en noem elk punt dat eventueel betrekking heeft op je leven.



Vandaag belijd ik dat Christus Heer is over mijn leven en elke vloek die ik genoemd heb, verbroken is door de kracht van het bloed van Jezus. Elke demonische macht die hieraan verbonden is moet mij verlaten, in Jezus naam.

Dank U dat ik vrij ben, door Jezus Christus.

