



## VERDIEPING

### **Wat is Gods plan met ons?**

*2 Cor 5:17,18*

*Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd.*

*Rom 8:28-30*

*En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister.*

Zodra wij Christus erkennen als onze Heer en geloven in zijn dood en opstanding voor ons, worden wij een nieuwe schepping en een kind van God. De erfenis en de bestemming voor ons leven begint bij deze nieuwe geboorte.

### **De gevolgen van een nieuwe geboorte en erfenis op een rijtje.**

- Je bent totaal vergeven en vrij van veroordeling en schaamte.  
*(Rom 3:23-26, 6:6-11, Ef 1:7,8, Rom 8:1,2)*
- Je kunt in vertrouwen op God leven, je angst en bezorgdheid nemen plaats voor vertrouwen en rust.  
*(Fil 4:6-8, Rom 8:15, 1 Petr 5:7)*
- Je onzekerheid verandert omdat je jezelf kunt zien zoals God je ziet.  
*(1 Cor 1:4-8, Col 1:27)*
- Je bent een nieuwe schepping, fysiek, mentaal en emotioneel.  
*(2 Cor 5:17,18, Rom 8:14-16)*
- Door geloof heb je invloed op de wereld om je heen en kun je deze veranderen.  
*(2 Cor 5:18-20, Joz 1:7-9, Joh 14:12)*
- Je bent volledig hersteld om dat te doen waarvoor God je geroepen heeft.  
*(Hand 7:10, Jes 40:28-31, Rom 8:29,30)*
- Je bent een trouwe vriend, vriendin, medewerker, baas, trouwe echtgenoot(e) en een godvruchtige ouder, je bent gezegend in Christus en anderen worden gezegend door jou heen.  
*(Ef 5:22-25, Col 3:18,19)*
- Je zult toenemen in invloed en gunst in het Koninkrijk van God.  
*(Ps 1, Ps 37, Rom 8:17, Gal 4:29)*
- Je krijgt de wijsheid van God als je hem zoekt, in elke beslissing die je moet nemen.  
*(Jak 1:5, Ef 1:7,8, Hand 6:10)*
- Je bent beschermd tegen satan, Gods vijand.  
*(Ps 91, Jes 54:17, 2 Tess 2:2,3)*
- Je kunt net als Jezus leven met liefde die bereid is zich op te offeren.  
*(Jes 58:6-12, 1 Joh 3:16)*
- Je bent volledig toegerust om Gods plan met je leven te vervullen.  
*(Fil 4:13)*





### **Stappen naar Herstel**

1. *Net zoals een baby leert spreken en lopen, is onze nieuwe wandel met God. Zijn stem herkennen en Zijn taal spreken, in plaats van de oude stemmen. Zijn wegen bewandelen in plaats van je eigen wegen kiezen. Dit vraagt van ons keuzes. Keuzes Zijn weg te gaan en te geloven wat Hij zegt.*
2. *Zoals een baby leert lopen, zo is het ook met ons. Vallen en weer opstaan, totdat je het zelfstandig kunt.*
3. *Het is net als oude kleren uitdoen en nieuwe aan. Oude gedachten de plaats in laten nemen door gedachten van God. Door Gods woord en door naar zijn stem te luisteren krijg je nieuwe gedachten over jezelf en je bestemming.*
4. *Door geloof ga je naar totaal herstel. Jezus geeft je deze mogelijkheid. Het is mogelijk om daar direct in te leven, want je ontvangt een nieuw hart.*
5. *Je gedrag gaat zich aanpassen aan de woorden en natuur van Jezus. Dit is vaak een proces. Een proces dat alle grote leiders in de Bijbel ook moesten doorlopen.*
6. *Door wedergeboorte ben je geheiligd en gerechtvaardigd.*

### **GEBED**



*Vader, leer mij te ontvangen wat ik als zoon/ dochter heb ontvangen als een erfenis. Leer mij om te leven met al die beloften uit Uw woord. Laat Uw woord als een licht zijn en als een kracht in mijn leven. Laat Uw Heilige Geest mij leiden om in de waarheid te leven die ik voor elke nieuwe dag nodig heb.*

*Vader, ik geef mij over aan Uw wil en Uw zegeningen. Ik kies ervoor om het niet meer op mijn manier te doen, maar te gaan leven zoals U dat voor mij heeft bedoeld*

*Satan, ik doe afstand van alle invloeden die jij in mijn leven hebt proberen te krijgen. Ik ga leven voor het koninkrijk van God en verwerp jou uit mijn leven.*

*Heilige Geest, ik ontvang U als mijn Trooster en Helper.*