



In Seminar 2 gaan we in op relaties in het koninkrijk van God. Eén van de belangrijkste lessen in het koninkrijk van God is dat we alles wat we van de Vader en Jezus hebben geleerd, mogen doorgeven.

Jezus had een plan toen hij naar de aarde kwam. Hij koos samen met de Vader zijn leerlingen uit en vertelde hen waarom hij naar de aarde was gekomen. Jezus werd hun leraar en voorbeeld. Hij liet zien hoe je in het koninkrijk gezonde relaties kan ontwikkelen en hoe de Vader relaties heeft bedoeld.

In de volgende fase van onze wandel in het koninkrijk is het belangrijk om dat voorbeeld te gaan volgen.

In de vorige 2 fases hebben we veel geleerd. Nu is de tijd om te blijven leren, maar ook om te beginnen met wat we geleerd hebben door te geven.

Deze fase is dan ook genoemd SERVE, dat betekent: DIENEN. Net zoals Jezus kwam om te dienen, zo zijn ook wij geroepen om anderen te dienen met wat we geleerd hebben.

Zoek iemand die je de komende maanden kan begeleiden met de lessen die jij hebt geleerd.

Probeer zo vaak als het mogelijk is samen te komen en de lessen van Follow en Disciple met deze persoon of personen te bespreken.

Terwijl je dit begint te doen, ga zelf verder met de fase SERVE.

De laatste twee seminars gaan over de bediening van Jezus op het gebied van genezing en bevrijding. Ook daarin wil God ons gebruiken om het koninkrijk van God te laten zien in alle lagen van onze samenleving.

Introductie relaties in het koninkrijk van God

Aan het begin van de schepping was God er al, iets wat wij heel moeilijk kunnen bevatten. Hij is het begin van alles. Hij bedacht het originele plan van de schepping. Hij is de architect, de ontwerper, maar ook degene die alles levend heeft gemaakt. Er was nog iets heel bijzonders. God, die één God is, was al voor de schepping in drie verschijningsvormen. We hebben in deel 2 gesproken over de Geest van God, Jezus, het woord van God en God, de Almachtige en Vader. Deze drie verschijningsvormen van God in de Bijbel worden toch één God genoemd. Er is een volmaakte eenheid in zijn wezen. Eén van gedachten en één in uitvoering van het plan dat er is.

God is niet alleen de ontwerper van de aarde, maar hij is ook de eigenaar van de aarde. Hij is betrokken bij wat er op die aarde gebeurt en geeft de mens instructies over hoe men volgens Zijn plan met elkaar in vrede kan leven. Als wij in onze relaties in eenheid leven, beleven we iets van Gods heerlijkheid op aarde.

God is de eigenaar van alles, maar Hij geeft alles in beheer aan de mens, die voor zijn schepping mag zorgen.

Het is eigenlijk net als met twee ouders die voor hun kind een school zoeken. Ze proberen de beste school te vinden die bij hun kind past. Na enige tijd melden ze het kind aan op de school van hun keuze. De leraren krijgen de bevoegdheid om hun kind te onderwijzen, maar het blijft het kind van de ouders. Verantwoordelijke ouders volgen dan ook met belangstelling wat er met hun kind gebeurt. Ze gaan er





vanuit dat het kind veel op deze school leert. Van de school en het personeel wordt verwacht dat ze respectvol met het kind omgaan en dat de leerstof goed overgedragen wordt. De school is rentmeester van het "eigendom" van de ouders.

Een rentmeester is belast met het goed verzorgen en ontwikkelen van iets wat van anderen is. Zo is God de eigenaar van de aarde en zijn wij de rentmeester van datgene dat God ons heeft toevertrouwd. De relaties die we in ons leven tegenkomen of die onder onze zorg geplaatst zijn, mogen we dan ook als rentmeesters volgens Gods principes verzorgen, ontwikkelen, beheren en vermenigvuldigen. Hierover leggen we verantwoording af aan God, de eigenaar. Dit geeft veel verantwoordelijkheid, maar daar zijn we juist voor gemaakt. Heerlijk om dat te mogen doen.

Als we beseffen dat God de schepper is en wij rentmeester zijn, mogen we ook verwachten dat Gods wezen, zijn liefde en kracht beschikbaar zijn voor dit proces van relaties ontwikkelen.

God schiep Adam en wilde een relatie met hem. Dit is géén keuze; je bent in het leven steeds in relatie met anderen. Je hebt wel het recht om te kiezen of je een goede of slechte relatie met iemand wil hebben. Je hebt een keuze hoe je met anderen omgaat en je wordt hiervoor ook verantwoordelijk gehouden.

In de komende hoofdstukken zullen we eerst naar algemene principes kijken voor het ontwikkelen van gezonde goddelijke relaties. Daarna leren we deze principes toe te passen binnen vier aspecten van samenlevingsvormen binnen het koninkrijk; het gezin, de gemeente, ons werk en tot slot de overheid. In de evangeliën en de brieven van de apostelen wordt daar heel veel over gezegd. Het zal ons helpen om in het koninkrijk te leven en een koninkrijk van rechtvaardigheid, vrede en blijdschap op aarde te beleven.

Perfect zal het nooit op aarde worden, maar het zal ons zeker helpen om onder de zegen van God te leven en te werken.