

Door de jaren heen, na al mijn reizen en de samenwerking met leiders uit allerlei culturen en landen, zag ik dat bijna iedereen door bepaalde steeds terugkerende levenservaringen gaat. Ik noem dit de 'cirkel van het leven'.

Het leven begint met de geboorte en eindigt met de lichamelijke dood. Dit is een gegeven dat iedereen meemaakt, of je nu gelooft of niet. In de natuur zien we deze cyclus op vele manieren terug. Bij planten en bomen zien we dat een zaadje in de grond valt en daar in de grond aan de buitenkant sterft. Neem bijvoorbeeld de zonnebloem. Een zonnebloempit valt op de grond en komt in de aarde. De pit komt van binnenuit tot ontwikkeling en een nieuwe zonnebloem wordt zichtbaar boven de grond. De zonnebloem bevat nieuwe pitten. Door deze pitten kan de cirkel opnieuw beginnen.

Het principe dat we in de natuur zien, is te onderscheiden in vier fases: geboorte, groei, vermenigvuldiging en sterven. *Die cirkel van het leven is ook in het geestelijke terug te zien. Ik zag het zowel in mijn eigen geestelijk leven, als in dat van de leiders die ik mocht trainen, terugkomen.* Door alle vier fases herhaaldelijk te doorleven, ontwikkelt ik ben zich tot de persoon die de Vader had bedoeld voor onze geboorte.

Om te begrijpen hoe ik ben krachtiger gevormd wordt, wil ik allereerst dieper ingaan op de cirkel van het leven.

Abraham

In het Oude Testament zien we de cirkel van het leven bij Abraham, die eerst Abram heette. Hij leefde bij zijn familie, toen God hem riep om weg te trekken uit zijn vaderland. Dit zie ik als een geboorte, een nieuwe tijd. Abram gehoorzaamde en groeide in zijn wandel met God als zijn Meester. Hij groeide naarmate hij leerde als discipel te wandelen in de nieuwe openbaring die hij van God had gekregen. Toen kwam de belofte van een zoon, vermenigvuldiging. Helaas gebeurde dit niet zoals gehoopt. Zij vrouw Sara bedacht een plan: haar slavin zou misschien wel hun kind kunnen krijgen. En dat gebeurde ook, zoals Abram en Sara het bedacht hadden. Toch vroeg God hem om dit kind weg te sturen. Dit zie ik als een soort sterven.

De cirkel is rond. Abram had een Woord van God gehoord: de belofte van een opvolger! Dit is precies wat God bedoeld heeft. Alles waar leven in zit, kan zich vermenigvuldigen. Maar God de Vader wilde niet dat Abram zelf Zijn belofte zou invullen. Hij moest sterven aan zijn eigen inzichten en eigen inspanningen, zodat kon gebeuren wat God diep binnenin hem wilde doen. God wilde hem een zoon geven, ondanks dat dit menselijk gezien mogelijk was. Abram moest leren dat hij en God samen leven voort konden brengen. God met Zijn Geest, Abram met zijn geloof in wat God wilde doen.

Opnieuw sprak God over deze belofte: hij zou samen met Sara een zoon krijgen. Abram geloofde opnieuw, nu zonder zelf initiatief te nemen. In zijn geest ontving hij de woorden en belofte van God de Vader. Zijn geest en Gods Geest brachten samen de belofte tot leven. De innerlijke persoon Abram verbond zich met Gods woorden. Zo ontstaat een nieuw leven, een nieuwe geboorte. We zien de tweede cirkel van leven. Dit keer is Abram de ik ben die God vertrouwt en God gaf Abram zelfs een nieuwe naam: Abraham. Abrahams vertrouwen en geloof groeide nog verder doordat hij met God ging wandelen. God sloot zelfs een verbond met hem.

In de derde fase van vermenigvuldiging zien we inderdaad dat Abraham en Sara een kind kregen. Ze noemden hem Izaäk. Abrahams eerste zoon, Ismaël, moest worden weggestuurd. Dat was hem toen erg zwaar gevallen, maar hij had toch gehoorzaamd. Net als toen vraagt God ook in deze

vermenigvuldigingsfase om een offer. Ook nu gehoorzaamde Abraham. Wat zal dit een moeilijke stap voor hem zijn geweest. Hij verloor Ismaël; die had hij moeten wegsturen en heeft hij nooit meer teruggezien. Nu moest Abraham opnieuw 'sterven'. Dit keer vroeg God aan Abraham Izaäk te offeren, letterlijk. Ondanks alle voorgaande ervaringen geloofde Abraham dat God een wonder kon doen. In gehoorzaamheid deed hij wat God van hem vroeg en God deed inderdaad een wonder. Nu zien we een exponentiële groei en vermenigvuldiging. Een groei die we vandaag nog steeds kunnen bewonderen. Uit Izaäk kwam het volk Israël voort. Ook Ismaël werd een groot volk, hij werd namelijk de voorvader van de Arabieren.

Jozef

Jozef is het tweede voorbeeld dat ik wil gebruiken. In dit geval ging het om erom dat Jozef geroepen was om een leider te worden, zijn volk te bevrijden en in hun levensonderhoud te voorzien.

Jozefs moeder was de geliefde vrouw van Jacob. Jacob was de derde generatie van vaders, van wie allemaal staat beschreven dat zij leugenaars waren. Hij was een bedrieger en werd zelf door zijn schoonvader bedrogen. Nadat Jacob jarenlang had gewerkt om Rachel te mogen trouwen, kreeg hij niet Rachel maar haar zuster Lea tot vrouw. Hij ontdekte dat op de eerste huwelijksnacht. Hij moest nog eens zeven jaar werken om ook met Rachel te kunnen trouwen. Het duurde lang voordat Rachel zwanger werd. Dat gebeurde pas nadat Jacob voor zijn vrouw had gebeden. God verhoorde hun gebed en zij kregen een zoon: Jozef. Jozef werd het geliefde kind. God begon tot Jozef te spreken. Door de dromen die hij kreeg, werd de roeping die op zijn leven lag duidelijk. Vader Jacob deed er nog een schepje bovenop en gaf aan Jozef een zeer bijzondere mantel. Een mantel staat in de Bijbel vaak symbool voor de zalving die op iemands leven rust. Jozef was door de dromen geestelijk in een nieuwe tijd gekomen. Hij groeide in zijn wandel met God. Hij was anders dan de anderen.

De andere zonen van Jacob hadden een hekel aan hun broertje. De broers zochten telkens een manier om van hem af te komen. Op een dag namen ze Jozef gevangen en verkochten ze hem als slaaf. Jozef stierf op dat moment als het ware aan zijn dromen. Hij werd een slaaf in het huis van Potifar, een rijke en machtige Egyptische heer. Jozef leerde snel in deze situatie en hield zich vast aan de principes die hij in zijn jeugd had geleerd. Hij bleef op God vertrouwen. De roeping op zijn leven werd door Potifar herkend. Hij stelde Jozef aan als leider over de andere slaven. Dit is de vermenigvuldiging die God geeft omdat Jozef op God bleef vertrouwen. Hij kreeg zelfs de verantwoordelijkheid over de hofhouding als Potifar weg was.

Dit ging goed totdat de vrouw van Potifar Jozef probeerde te verleiden. Hij bleef echter sterk en ging niet in op haar avances. Daarna werd Jozef wel door haar vals beschuldigd en kwam in de gevangenis terecht. Zijn eigen kracht werd hier voor de tweede keer verbroken en opnieuw stierf hij aan de roeping die op zijn leven lag. Maar Gods plan voor het leven van Jozef bleef voortbestaan. In zijn DNA zat leiderschap.

We zien dat Jozef in de gevangenis snel leerde om zich als dienaar op te stellen. Daardoor kreeg hij de kans om anderen te dienen. Jozefs gaven kwamen goed van pas. Daar werd hij vruchtbaar en kon hij mensen hun dromen uitleggen, met een grote accuratesse. Jozef dacht dat hij hierdoor zijn onschuld kon bepleiten. Toch moest hij opnieuw wachten. Hij werd vergeten door de schenker van de koning. Weer moest hij sterven aan zichzelf en God vertrouwen.

Zijn roeping om zijn volk te leiden kwam onverwachts tot leven, een nieuwe geboorte begon. Hij werd zelf geroepen door de koning. Wat een plotselinge omwenteling. Jozef begon te groeien en zich te vermenigvuldigen. Hij ontpopte zich snel als de rechterhand van de koning en zag vanuit die positie al zijn broers voor zich verschijnen en kon hen zo redden en leiden.

Jezus

Natuurlijk is Jezus zelf het grote voorbeeld van de cirkel van het leven. Hij werd op een bijzondere manier verwekt. Gods Geest zorgde ervoor dat Maria zwanger werd. Het is een duidelijk voorbeeld van hoe God (Ik Ben) met Maria als mens (ik ben) samenwerkt. God de Vader sprak door een engel tot Maria. Zij zei dat ze geloofde wat de engel zei en erop vertrouwde dat het zo zou gebeuren. Ook al begreep ze het niet helemaal, toch accepteerde ze het woord dat tot haar werd gesproken.

Nadat Jezus op die manier door de Heilige Geest was verwekt, volgde al snel het ene rampscenario na het andere. Eerst wilde Jozef, de man die op aarde voor Hem als vader zou zijn, weggaan bij Maria. Hij werd door God via een droom op andere gedachten gebracht en besloot te blijven, ondanks de bizarre situatie dat hij niet de echte vader was van Jezus.

Herodes, de koning, hoorde dat er een nieuwe koning was geboren en besloot in Bethlehem alle jongetjes onder de twee jaar te vermoorden. Mede door de waarschuwing van God vertrokken Jozef en Maria op tijd naar Egypte.

Na Zijn geboorte begon ook bij Jezus de tweede fase: een periode van groei in het kennen van de Vader. Jezus leerde via Jozef en Maria, maar ook bij de Schriftgeleerden, wie God de Vader is en wie Hijzelf is. In het natuurlijke leerde Hij van Zijn vader Jozef houtbewerken en werd Hij een timmerman.

Op dertigjarige leeftijd liet Jezus Zijn oude leven als timmerman achter en werd Hij met de Geest van God vervuld. Dat was een nieuwe geboorte: de roeping die op Zijn leven was gelegd als Zoon van God en als Koning van het hemelse Koninkrijk. In de fase van groei zien we dat Jezus al veel had geleerd over het Woord van God via Zijn vader en van de Schriftgeleerden. Die woorden gebruikte Hij in de woestijn direct tegen satan. Na veertig dagen overwon Jezus satan en begon de vruchtbare periode van vermenigvuldiging. Hij verzamelde leerlingen om zich heen en begon over het Koninkrijk te spreken. Hij deed veel wonderen.

De laatste fase was het sterven van Jezus. Dit sterven heeft een grotere impact dan alles wat Jezus ooit op aarde had gedaan. Hij opende de deur voor allen die in Hem en de hemelse Vader geloven. Dat is de deur naar redding, vergeving, bevrijding en genezing voor alle mensen van toen, nu en de toekomst. De leerlingen die Hem waren gevolgd stonden eigenlijk pas op toen Jezus weg was uit hun leven. Ze gingen hun Meester volgen en deden hetzelfde als ze van Hem hadden gezien en gehoord. Nu begon pas de echte vermenigvuldiging.

OPDRACHT:

Zie je in je leven bepaalde ervaringen die zich blijven herhalen? Ervaringen die ertoe leiden dat zaken die je echt graag doet en wilt bereiken toch niet echt doorbreken, zodat je telkens weer opnieuw moet beginnen. Herken je dat?

Zijn er diepe verlangens en dromen die nog niet in vervulling zijn gegaan, maar waar je wel graag mee bezig zou willen zijn?

Zie je terugkerende problemen, zwaktes, obstakels waardoor je jouw droom nog niet hebt bereikt?

Waarom moet jij sterven om tot jouw bestemming van God in je leven te komen? Waarom?

PRINCIPE 1

God maakte al het leven zo, dat het kan groeien en zich vermenigvuldigen. Dat is een proces waar sterven onderdeel van uitmaakt. Ook jij moet sterven aan eigen kracht om in Gods volle kracht te komen. Waar jouw 'ik ben' en Gods 'Ik Ben' elkaar ontmoeten, kom je tot de bestemming die God in je DNA heeft verweven.