

De innerlijke ik ben komt tot leven

De cirkel van het leven brengt je bij je *innerlijke ik ben*. Het is nu tijd om je wat beter uit te leggen wat ik bedoel met de *innerlijke ik ben* en het verschil met de *uiterlijke ik ben*. Laat ik met het laatste beginnen. Onder je *uiterlijke ik ben* versta ik de optelsom van al je ervaringen, indrukken, kennis, ontwikkelingen tijdens je opvoeding, je jeugd, in het onderwijs en in je maatschappelijke leven, kortom, alles wat zich in jou heeft opgebouwd tijdens je leven. Dat heeft je gevormd tot wie je bent, je zou kunnen zeggen: wat je ziel heeft gevormd. En dat is te zien aan de buitenkant, aan je lichaam. Alles wat je hebt meegemaakt bepaalt hoe je in het leven staat en welke keuzes je maakt. Maar er is ook een *innerlijke ik ben*. Daaronder versta ik de kern van wie je echt bent, wie God je bedoeld heeft. Je zou ook kunnen zeggen: de nieuwe mens, zoals Paulus dat noemt in het Bijbelboek Efeziërs 4:24. Die *innerlijke ik ben* wordt aangestuurd door de communicatie tussen Gods Geest en jouw geest. Daardoor groeit de *innerlijke ik ben* en word je steeds meer de persoon die God heeft bedoeld.

De *uiterlijke ik ben* wordt aangestuurd door de kracht van je ziel: je wil, je gevoelens en je gedachten. Je *uiterlijke ik ben* leeft volgens de opvattingen waar je diep vanbinnen in bent gaan geloven. Deze opvattingen worden aangestuurd door behoeften en gevoelens die gevormd zijn door je ervaringen uit het verleden. Denk aan familietradities, je opvoeding, je omgang met vrienden, de trauma's die je hebt meegemaakt en de kennisoverdracht.

Je *innerlijke ik ben* is wat God zoekt: de persoon die Hij geschapen heeft met een doel. De Vader wil met die *innerlijke ik ben* communiceren en Zijn kijk op het leven en de omstandigheden geven. In die *innerlijke ik ben* woont onze geest. God de Vader zoekt met Zijn Geest contact met onze geest. Hij verlangt ernaar om ons te laten zien wat Hij ziet. God kijkt anders naar de wereld dan wij. Gelukkig krijgen we soms wel openbaringen, want Hij wil dat wij de wereld ook gaan zien zoals Hij hem ziet. Hij wil ons vooral laten weten hoe Hij naar ons kijkt, waarom Hij ons gemaakt heeft en hoe wij in Zijn plan passen. Als je *innerlijke ik ben* groeit, beïnvloedt dat je *uiterlijke ik ben*. Je *uiterlijke ik ben* wordt dan meer en meer onderworpen aan je *innerlijke ik ben*.

Mozes

Mozes was door God apart gezet om een redder te worden van het Joodse volk (ook wel genoemd: de Hebreeën). Hij werd geboren in een tijd dat de Joden als slaven moesten werken voor hun Egyptische overheersers. Egypte was een machtig volk dat verschillende goden aanbad en over andere volken heerste. Zij doodden alle pasgeboren Hebreeuwse jongetjes, maar Mozes werd door een wonder gered. De dochter van de farao vond hem in de rivier de Nijl en nam hem als haar eigen zoon aan. Zo kwam Mozes aan het hof van de farao, waar hij werd opgevoed in de Egyptische cultuur. Mozes leerde aan het hof om net als zijn broer, de zoon van de farao, een machtig man te worden die alles naar zijn hand kon zetten. Maar de Geest van God begon in Mozes te werken. Hij kwam erachter dat de Joden zijn volk waren. Omdat hij geleerd had een sterke leider te zijn, dacht hij het Joodse volk wel eens even te helpen. Dit liep totaal verkeerd af. Mozes sloeg een slavendrijver dood en moest direct vluchten, doordat hij het probleem in eigen kracht probeerde op te lossen.

De *uiterlijke ik ben* van Mozes had lange tijd nodig om afgebroken te worden. Zijn *innerlijke ik ben* moest nog ontwaken. Dit gebeurde plotseling, namelijk op een dag toen Mozes zijn schapen in de bergen aan het weiden was. Hij zag daar een brandende struik. Het vreemde was dat de struik niet verbrandde. Mozes hoorde een stem die hem riep en tot hem sprak. Bij deze brandende struik opende God de Vader zijn ogen. Hierdoor ging hij anders naar het slavenvolk kijken: hij zag dat God een beter plan had met Zijn volk. God liet zien waarom Mozes op deze aarde was. Hij moest de leider zijn die het volk naar het beloofde land zou brengen.

Mozes die zo zijn eigen kracht had gebruikt om een Joodse slaaf te helpen, zag dat idee van God eigenlijk helemaal niet zitten. Uiteindelijk begreep hij dat hij niet in eigen kracht de opdracht kon vervullen. Hij begreep dat hij door die opdracht geroepen werd om met Gods gezag de farao te spreken. Mozes stapte uit in Goddelijke autoriteit. God had hem laten zien wie hij was, welke opdracht hij kreeg, wat zijn talenten waren en wat hij moest doen. Mozes ging heel anders 'zien'. Hij werd daardoor de mens die God de Vader had bedoeld. Zijn *innerlijke ik ben* werd één met zijn *uiterlijke ik ben*.

Maria

Over Maria heb ik al eerder geschreven, namelijk bij de uitleg van Jezus' geboorte. Nu haal ik haar voorbeeld weer aan, maar deze keer om aan te geven hoe anders haar reactie was dan die van Mozes. Zij werd totaal verrast door de boodschap van een engel die haar vertelde dat ze zwanger zou worden van de Heilige Geest. Ze was direct bereid te luisteren, veel meer dan Mozes. Maria zag wat God zag. Zij zou de moeder worden van het lang beloofde Kind dat redding zou brengen. Ze begreep niet hoe dit kon gebeuren, maar haar ogen gingen open voor de woorden die God via de engel tot haar had gesproken. Maria gaf haar *innerlijke ik ben* snel over. Hoe ouder haar Zoon werd, hoe groter haar geloof in Hem werd. Tijdens een bruiloftsfeest zag ze dat de wijn op was. Ze geloofde dat Jezus het probleem op kon lossen. Ze had geleerd om anders naar zaken te kijken. Net zo onverwachts als de boodschap van de zwangerschap kwam, kwam ook het eind van het leven van haar Zoon. Maria begreep net als de anderen niet wat er gebeurde, maar haar geest bleef vertrouwen en verwachten dat er een wonder zou gebeuren. Haar *innerlijke ik ben* bleef dan ook trouw aan wat God de Vader haar had laten zien. Haar Zoon zou verlossing brengen. In dit verhaal zien we dat Maria al heel jong vertrouwde op het spreken van God. Haar *uiterlijke ik ben* was al vroeg onderworpen aan haar *innerlijke ik ben*. Het ging niet om wat zij wilde, maar om wat Hij wilde.

Paulus

Paulus was een ervaren schriftgeleerde. Hij was zeer gedreven en dacht dat het vervolgen van de nieuwe sekte volgelingen van Jezus een nobele daad was. Hij zag het vanuit zijn oude belevingswereld, de *uiterlijke ik ben*. Hij had de Schriften bestudeerd en wist goed hoe het allemaal zat. Zijn *uiterlijke ik ben* werd zichtbaar in zijn ijver. De reden waarvoor hij leefde, was nog niet tot vervulling gekomen.

Op de weg naar Damascus hoorde hij een stem zeggen: 'Paulus waarom vervolg je Mij?' Paulus had geen idee waarover dat ging. Ook kon hij door het felle licht niet meer zien. De volgende drie duistere dagen werden voor Paulus de ommekeer van zijn leven. Er kwam een profeet bij hem en God opende zijn ogen, zodat hij weer kon zien. Paulus ging totaal anders kijken naar de wereld om zich heen. Zijn *innerlijke ik ben* ging door de Geest van God ook 'zien'. Zijn *uiterlijke ik ben* vertoonde direct ander gedrag.

ik ben

God heeft je met een doel geschapen. Je bent hier niet zomaar. God zoekt een weg naar je geest om je kijk op jezelf en de wereld te veranderen. Wat je met je natuurlijke ogen ziet, is niet altijd Gods realiteit. Hij wil je Zijn werkelijkheid laten zien. Deze werkelijkheid gaat veel verder dan wat onze natuurlijke ogen kunnen waarnemen.

Vooraf hoe je naar jezelf kijkt, is bepaald door gebeurtenissen in je leven. De lessen die je hebt geleerd, de ervaringen die je hebt doorleefd, de invloed van je opvoeding en omgeving, enzovoort, bepalen hoe je naar jezelf kijkt en hoe je over jezelf denkt. Zoals gezegd noem ik dit de *uiterlijke ik ben*. Misschien heb je niet geleerd om met Gods ogen naar jezelf en de wereld om je heen te kijken. God ziet je *innerlijke ik ben* vaak anders dan hoe jij het ziet. Wil je gaan zien met Gods ogen?

OPDRACHT:

Heb je al geleerd om met Gods ogen naar jezelf te kijken?

Heb je door deze les gezien of je meer leeft vanuit je 'uiterlijke ik ben' die wordt aangestuurd door je ervaringen uit het verleden? Of kan je met Gods ogen naar jezelf kijken en zie je wie de echte 'innerlijke ik ben' eigenlijk is?

Vertel welke ontdekkingen je over jezelf hebt gedaan door deze les. Is er iets wat je zou willen leren over die 'innerlijke ik ben' die God ziet?

PRINCIPE 2

God heeft je met een doel geschapen. Je bent hier niet zomaar. God zoekt een weg naar je geest om je kijk op jezelf en de wereld te veranderen. Wat je met je natuurlijke ogen ziet, is niet altijd Gods realiteit. Hij wil je Zijn werkelijkheid laten zien. Deze werkelijkheid gaat veel verder dan wat onze natuurlijke ogen kunnen waarnemen.