

Bevruchting

God heeft in de schepping orde aangebracht. Hij heeft in de natuur allerlei systemen gecreëerd waardoor leven kan ontstaan. Een bekend voorbeeld is de bij die naar de bloem vliegt, nectar uit de bloem haalt en daardoor stuifmeel meeneemt naar de volgende bloem. Daar blijft dit stuifmeel achter op de stempel en een nieuwe 'geboorte' begint. Bij sommige planten kan de wind een goede hulp zijn om bevruchting plaats te laten vinden.

Bij de mens zien we dat seksuele gemeenschap zowel bedoeld is voor liefdevolle intimiteit waar je van kunt genieten, als voor bevruchting. Het mannelijke zaad bereikt het eitje en bevruchting kan plaatsvinden. Een vrouw kan niet zonder mannelijk zaad zwanger worden.

In de natuurlijke wereld zien we dat nieuwe geboorte regelmatig plaatsvindt. In de geestelijke wereld gebeurt dit ook. Gods Woord heeft dezelfde functie als sperma bij de bevruchting die plaatsvindt tussen man en vrouw. Jezus, het levende Woord, spreekt tot Zijn erfgenamen, Zijn gemeente, Zijn bruid. Dat geeft leven en een nieuwe geboorte. God spreekt op verschillende manieren: door dromen, visioenen, teksten uit de Bijbel, woorden diep in ons binnenste, prediking, profetische woorden en ga zo maar door. Het doel van God is om ons zwanger te maken van Zijn gedachten over wie wij zijn, wie Hij is en wat Zijn plannen zijn. Om ons een andere kijk op onze *innerlijke ik ben* en de wereld om ons heen te geven. Dit is het nieuwe leven!

Alles wat leeft, heeft het vermogen om zich te vermenigvuldigen. Vermenigvuldiging is een opdracht sinds het begin van de schepping. Dat past in het grote plan van God. Het Woord van God heeft een ontvanger nodig: een bruid, een gelovige, een gemeente. De ontvanger kan genieten van God, net zoals seks is gegeven om te genieten van de liefde tussen twee geliefden. God wil woorden geven om zich daardoor voort te planten op aarde. Hij zoekt een partner die Zijn leven wil ontvangen. Dit ontvangen komt door vertrouwen en geloof in de woorden die Hij spreekt en vooral door dat geloof in gehoorzaamheid uit te voeren. Actie is een reactie op de ontvangen woorden. Net zoals er in de natuurlijke wereld meerdere geboortes plaats kunnen vinden, wil God ook meerdere woorden aan ons geven, zodat we kunnen vermenigvuldigen wat Hij in ons gelegd heeft.

Noach

Noach hoorde van God dat hij een ark moest bouwen om de mensheid en de dieren te redden. Hij begreep denk ik niet helemaal wat de bedoeling was, maar hij geloofde en vertrouwde de woorden die hij hoorde. Hij nam stappen die grote consequenties hadden voor de rest van zijn leven. Hij kon zowel de woorden als de consequenties niet overzien. Maar Gods woorden waren als een brandend vuur in hem, die de rest van zijn leven in vlam zetten. Hij bouwde in reactie daarop een ark zoals God die had laten zien. Hij nam niet zomaar een stap en bouwde een bootje, maar het werd een mammoettanker. Hij werd uitgelachen, want in de ogen van de mensen leek hij wel een idioot. Hij bouwde de ark zelfs op het vasteland. Dit was helemaal zot. We kennen de afloop. De ark redde een hele familie van de verdrinkingsdood.

Petrus

Ook Petrus hoorde Jezus' woorden. Hij wist dat er ooit een Messias zou komen. Toen Jezus hem riep om Hem te volgen, deed hij dat. Net als Noach overzag hij niet wat er kon gebeuren. Zijn actie bevestigde het geloof en vertrouwen in de opdracht. De volgende drie jaren hoorde Petrus steeds woorden over het Koninkrijk van God.

Zijn *uiterlijke ik ben* had bepaalde ideeën over dat Koninkrijk van God, maar door de omgang met Jezus en Zijn uitleg over dat Koninkrijk van God werd de *innerlijke ik ben* van Petrus bevrucht met hemelse inzichten. Petrus' *innerlijke ik ben* (zijn geest) stond helemaal open voor God *IK BEN* (Zijn Geest). Hierdoor werd Petrus' *innerlijke ik ben* afgestemd op God *IK BEN* en werd zijn *uiterlijke ik ben* getransformeerd en in lijn gebracht met zijn *innerlijke ik ben*.

Wat Petrus al wist uit de Joodse boeken, de Thora, kwam tot leven en veranderde zijn *innerlijke ik ben*. Hij ontving leven door de woorden van Jezus. Het leven in hem was van God, zijn actie was zijn keuze om te volgen. Petrus' geest en Gods Geest vormden samen de *ik ben* die God had bedoeld. Door de Geest en het Woord van God in Petrus, kwam hij helemaal tot zijn bestemming. Hij werd de persoon die God naar veel plekken zou sturen. Hij heette eerst Simon en kreeg zelfs een andere naam: Petrus. Hij werd aangesteld als een van de apostelen van de eerste kerk.

Het leven van het Koninkrijk wordt naar de aarde gestuurd door woorden. Het zijn woorden van leven die ons totaal kunnen veranderen. Als de ontvanger erin gelooft en erop vertrouwt, begint het leven van binnenuit als een mosterdzaad te groeien en komt de ontvanger tot zijn bestemming. Het Koninkrijk wordt op aarde zichtbaar. Veel mensen gaan week in week uit naar de kerk om God te aanbidden, maar zijn niet bereid te doen wat Hij van ons vraagt. God de Vader vindt het fantastisch als we bij Hem zijn en genieten van Zijn aanwezigheid, maar de belangrijkste vraag is: 'Wil jij als bruid Zijn woorden ontvangen om zwanger te raken van Zijn leven?'

OPDRACHT:

Herken je in je eigen leven het principe van zwanger worden van Gods woorden? Schrijf op welke woorden, dromen, profetische gedachten God de Vader al aan je heeft toevertrouwd.

Welke stappen heb je al kunnen zetten om die woorden in je leven toe te passen?

Welke hindernissen ben je tegengekomen op je weg met God, waardoor deze woorden nog niet in vervulling zijn gegaan?

Vraag God welke stappen er nodig zijn om te bewegen in de richting die Hij heeft laten zien.

PRINCIPE 3

God de Vader spreekt op vele manieren Zijn woorden tot ons. Deze woorden hebben kracht en leven. Ze helpen ons op weg naar onze bestemming en hebben het potentieel om tot vruchtbaarheid in ons leven te komen.