

Wij zijn gemaakt naar het beeld van God. Wij lijken dus veel op Hem. Bij het beeld van God zou je kunnen denken aan huidskleur, mannelijk of vrouwelijk, grootte van de neus, groot of klein postuur. Maar nee, nergens in de hele Bijbel is te lezen hoe God er fysiek uitziet. Hij heeft geen lichaam. God is Geest. Als we het hebben over 'gemaakt zijn naar het beeld van God', dan zeggen we eigenlijk, dat we op Zijn wezen lijken. Als je wilt weten hoe je eruitziet, kun je in de spiegel kijken. De spiegel geeft dat precies weer. Wil je weten wat de oorspronkelijke bedoeling is van jouw *ik ben*, dan vind je die in de ontmoeting met God. God is dan jouw spiegel, want wij lijken op Hem.

Liefde

Als je naar God kijkt, zie je dat Hij een God van liefde is. Hij is een God die je aanmoedigt om van jezelf en van anderen te houden. God heeft je gemaakt om samen met Hem te zijn, Hij houdt van je. God stuurde Jezus naar de mensen om Zijn liefde zichtbaar te maken op aarde. Aan de prostituee die door de geestelijke leiders werd veroordeeld, liet Jezus geen veroordeling merken. De melaatse raakte Hij aan, terwijl dit voor de wet verboden was. Hij riep een belastinginner, die door iedereen werd gemeden, en zei: Ik wil vandaag in je huis zijn. Hij noemde Zijn discipelen Zijn vrienden, aan wie Hij alles vertelde wat Hij wist. Zijn liefde was en is zonder voorwaarden, ook voor jou.

Waardigheid

Als je naar God kijkt, zie je dat Hij ons vraagt om Hem te aanbidden. Hij vindt dat Hij onze aanbidding waard is. Dit vind ik iets bijzonders. God ziet het goede in zichzelf en Hij verlangt naar jouw aanbidding. Je bent gemaakt naar Zijn beeld en dus mag je ook jouw eigenwaarde ontdekken. Leer zo naar jezelf te kijken. Dankbaar zijn voor wie je bent en wat je kunt. Ga staan op de plek die je wordt gegeven, in het vertrouwen dat God de Vader je hiertoe heeft bestemd. Hij kan jou die waardigheid laten zien.

Unieke bestemming

God is ook de Schepper. Hij bedenkt, maakt en doet steeds nieuwe dingen. Zo heeft God jou creativiteit gegeven om met je talenten en gaven dingen te bedenken, te ontwikkelen, te verzorgen of door te geven. Jij bent hierin uniek. God de Vader heeft met iedereen een uniek plan. Jouw talenten en gaven horen bij jouw DNA, dat is gecreëerd door God. Met dit DNA, jouw gaven en talenten, mag je anderen dienen en doorgeven wat je hebt ontvangen. Hierdoor vermenigvuldigen jouw talenten en oefen je je gaven.

Goedheid

God is goed en rechtvaardig. Op de zesde dag schiep Hij de mens, zoals we lezen in Genesis 1:31: 'God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was.' Dus God maakte de mens goed. Helaas zul je door verkeerde besluiten en gebeurtenissen vaak iets anders ervaren. Je voelt je dan 'niet goed'. Jezus wil jouw *innerlijke ik ben* graag levend maken, zodat je weer een hersteld persoon bent die goed over zichzelf kan denken.

Keuzevrijheid

Vreemd genoeg heeft God jou, Zijn schepping, de vrije keuze gegeven om zo te zijn zoals Hij is. Niets moet, net zoals dat voor Adam en Eva gold. Zij kregen in de hof alle ruimte om te kiezen om wel of niet te eten van wat God gaf. De bomen, ook de boom van het leven, waren speciaal voor Adam en Eva gemaakt om van te eten, behalve de boom van kennis van goed en kwaad. God zei daar niet veel over, behalve dat ze er niet van mochten eten. God zette er geen hek of schrikdraad omheen, er stond geen leger of engel voor. God gaf hun de vrijheid om zelf te kiezen. Zo geeft Hij ook jou de vrijheid om zelf te kiezen. Hierdoor laat Hij Zijn liefde zien.

Identiteit in Oude en Nieuwe Testament

Jij bent gevormd door de opvoeding die je thuis in je familie hebt gekregen en door de omgeving waarin je bent grootgebracht. Je bent gevormd door leraren op school, door familie en door vrienden. En voor sommigen geldt dat ze zijn opgevoed door pleegouders of andere opvoeders. Ook de cultuur waarin je bent grootgebracht heeft een groot effect op hoe je gevormd bent. Al deze factoren bepalen hoe wij over onszelf denken.

In het Oude Testament zien we op verschillende plekken dat God graag wil dat je de persoon wordt zoals Hij heeft bedoeld. Dat er liefde is voor jezelf, liefde voor elkaar en voor God. God geeft regels waarin duidelijk staat dat we elkaar moeten respecteren en liefhebben, waardering moeten hebben voor anderen en hun bezit, dat gaven en talenten ingezet mogen worden. We zien echter al in het begin van de Bijbel dat onze vrije keuze direct gebruikt is om voor eigen verlangens te gaan. Adam en Eva deden al heel snel wat ze juist niet moesten doen. Ze aten van de boom van kennis van goed en kwaad. Eigenlijk doet ieder van ons dat ook. Het betekent dat je zelf graag wilt bepalen wat goed en niet goed is. Ook in de kerk doen we dat graag. We bepalen wat een christelijk leven is, wat christenen eigenlijk zouden moeten doen, hoe een kerkdienst eruit zou moeten zien. In bedrijven gebeurt vaak hetzelfde. Er wordt bepaald wat het beste is voor het bedrijf. We bepalen wat goed is, zonder daar Gods waarden bij te betrekken.

Als we teruggaan naar het begin van de schepping, dan zien we dat God vooral verlangt naar een relatie met Hem. Niet het volgen van regels die bepalen wat goed en kwaad is. Hij verlangt ernaar dat we verbonden zijn met Hem, zodat we op Hem gaan lijken. Dit is mogelijk gemaakt doordat wij in Jezus Christus gaan geloven. Hierdoor zijn we opnieuw verbonden met de Vader. Hierdoor zijn wij zonen en dochters, erfgenamen van de Vader.

Daniël

Daniël was een man die God had uitgekozen om in een goddeloos koninkrijk te laten zien wie God is. Daniël kreeg tot twee keer toe bezoek van een engel, toen hij probeerde te ontdekken wat Gods plannen waren met het volk Israël, dat op dat moment in ballingschap leefde. De engel begon beide keren te vertellen wat God van Daniël vond. Niet alleen wat hij deed was belangrijk, maar wie hij was: geliefd door God! Door Daniël werd het volk gezegend. Door zijn wijsheid, door zijn talent om dromen en visioenen te krijgen en uit te leggen. Deze beide eigenschappen - geliefd zijn door God en Zijn wijsheid bezitten - openden voor Daniël de deuren om in zijn bestemming te wandelen en autoriteit te ontvangen over de verantwoordelijkheid die hem gegeven was.

Jezus

Jezus wist heel goed waar Hij vandaan kwam en wat het doel van Zijn leven op aarde was. Ik heb me er altijd over verbaasd dat Jezus zo ontzettend duidelijk spreekt over wie Hij is. Hij zegt: 'Ik ben de Zoon van God, Ik doe alles wat Ik van de Vader hoor.' In het evangelie van Johannes zegt Hij: 'Ik ben het licht van de wereld', en: 'Ik ben de deur voor de schapen om binnen te komen.' Ook zegt Hij: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, Ik ben de Opstanding en het Leven.' Een tweetal andere benamingen die Johannes gebruikt zijn Jezus Christus en Christus Jezus. Jezus noemt zich de Zoon van God en de Zoon van mensen. Hij vertelt ons dat Vader, Zoon en Geest één zijn, niet in één lichaam, maar in één wezen. Met andere woorden: Jezus vindt er geen doekjes om wat Zijn afkomst is en waar Hij voor gekomen is.

Jezus wist, dat Hij de Zoon van God was. Op twee plaatsen kunnen we lezen dat de Vader van Jezus houdt. Op twee momenten laat Vader God duidelijk merken, dat Jezus Zijn geliefde Zoon is, dat Hij plezier heeft in Hem en achter Zijn besluiten staat. We zien dat Jezus de Geest van de Vader ontving en zo de werken van de Vader kon gaan doen.

Als je het leven van Jezus in een paar woorden probeert op te schrijven, kun je zeggen dat Hij liefhad wie misvormd waren door het leven. Hij reikte juist uit naar degenen die in zonden waren gevallen en gaf hun een nieuwe kans. Hij vond mensen waardevol en gaf ze een kans om te groeien en te doen wat Hij liet zien. Jezus genas en bevrijdde mensen, wekte doden op, vergaf, gaf richting aan velen door de principes van Gods Koninkrijk uit te leggen. Jezus herstelde zo de identiteit van de mensen die Hij ontmoette.

Petrus

In het Nieuwe Testament lezen we over Petrus. Hij was een visser die geleerd had door hard werken de vangst binnen te halen en voor zijn gezin te zorgen. Dat was zijn oude identiteit. Toen Petrus Jezus ging volgen, zei Jezus al snel dat Petrus een visser van mensen zou gaan worden. We lezen twee keer dat Petrus niets ving. De eerste keer was dat nadat Jezus hem had geroepen Hem te volgen. Petrus had de hele nacht gevist zonder resultaat. Jezus stond aan de kant en zei dat Petrus het net aan de andere kant moest uitgooien. Een grote vangst was het gevolg van zijn gehoorzaamheid. De netten scheurden bijna, door de grote hoeveelheid vissen. Petrus leerde om naar Jezus te luisteren. Hij leerde dat luisteren naar Jezus' stem een grote oogst tot gevolg had. Jezus, het Woord van God, de *Ik Ben* sprak, Petrus de ontvanger van het Woord, werd geïnspireerd en bevestigd met een grote oogst.

De tweede keer dat Petrus weer een hele nacht had gevist zonder iets te vangen, was na het sterven van Jezus aan het kruis. Petrus was verdoofd door alles wat was gebeurd. Hij, de sterke rots, die alles wist en direct wilde handelen, had het bij de gevangenneming van Jezus helemaal verprutst. Hij liep rond met het grote schuldgevoel van een verrader. Hij beseftte goed dat Jezus had gezegd dat Petrus zou ontkennen bij Jezus te horen. Toen Jezus eerder had gezegd dat Petrus Hem zou verraden, ontkende Petrus dat, zo stoer als hij was. Hij zei dat hij liever zijn leven zou geven dan Jezus te verraden. Toen gevaar voor eigen leven dichterbij kwam, verraadde Petrus zijn meester. Daarom wendde Petrus zich weer tot zijn oude beroep: visser! Maar Jezus was nog niet klaar met Petrus. Hij kreeg een nieuwe kans. Petrus had niets gevangen en een 'vreemde' op de oever riep hem toe dat hij de netten aan de andere kant moest uitgooien. Petrus luisterde en opnieuw was er een grote vangst. De netten scheurden niet. Hoe mooi is de symboliek: Het net was breekbaar toen Petrus nog niet klaar was voor de taak, maar toen hij ontdekte dat het niet om zijn eigen kracht ging, maar om het Woord van Jezus in hem, was hij klaar voor de job! Het net was sterk. De identiteit van Petrus werd hersteld en hij werd de rots waarop de gemeente werd gebouwd.

OPDRACHT

Als je voor de spiegel staat, zie je dan de persoon die God heeft bedoeld? Zie je een persoon die geliefd is, een persoon die waardevol is en die een bestemming heeft om goed te doen?

Kun je in die spiegel zien dat je goed bent gemaakt, om goed te doen?

PRINCIPE 4

God heeft ons een herstelde identiteit in Christus gegeven. We zijn geliefd, waardevol en hebben een bestemming. Wij mogen ervoor kiezen om dit te omarmen of niet!