

God hecht vanaf het begin van de schepping waarde aan de zorg voor de aarde. Hij heeft haar aan de mensen toevertrouwd. God is de eigenaar, jij en ik zijn de rentmeesters; we krijgen ieder een deel. God de Vader geeft ons niet alleen een stuk grond, maar Hij geeft hierbij ook de opdracht om daarvoor te zorgen, het te ontwikkelen, te vermenigvuldigen en te beschermen. Adam en Eva kregen de autoriteit om dat te kunnen doen. Net zoals identiteit en DNA hand in hand gaan, zo gaan autoriteit en verantwoordelijkheid ook hand in hand. Je kunt ze niet losmaken van elkaar. In dit hoofdstuk noem ik 'je tuin' het gebied waarvoor je verantwoordelijk bent. In het Oude Testament geeft God aan het volk veel instructies over autoriteit en verantwoordelijkheid. God geeft instructies om goed voor je bezit te zorgen en respectvol met het bezit van anderen om te gaan. Je mag heersen over 'jouw tuin' en met je talenten en gaven dienen in 'de tuin' van je medemens, onderneming, school en kerk. Heersen betekent hier dus niet overheersen of macht misbruiken, maar met alle kracht, alle mogelijkheden die in je zijn te zorgen voor 'jouw tuin', met een hart dat het beste wil voor de ander in dat verantwoordelijkheidsgebied.

### Stammen

We zien dat alle elf stammen van Israël een stuk grond kregen. Zij kregen land toegewezen om voor te zorgen, het te ontwikkelen, te beschermen en vruchtbaar te laten zijn. Eén stam werd apart genoemd, omdat zij in de tempeldienst moesten doen. Het brengen van offers en aanbidding stond hierbij centraal. Zij hadden duidelijke regels hoe zij God en het volk konden dienen. Zo kwam eigenlijk de priester tussen het volk en God in te staan. Mozes gaf ook aan het volk belangrijke gedragsregels: de tien geboden en vele andere regels. Daarbij gold het principe van zegen en vloek: als je binnen de regels leeft, komt er zegen in je leven, als je dat niet doet en de regels overtreedt, volgt er straf en in sommige gevallen ben je vervloekt. Het hele leven werd in feite geregeld door die wetten. De autoriteitsdragers hielden daarmee toezicht op het volk, of over hun 'tuin'.

### Jezus

In het Nieuwe Testament zien we hoe Jezus deze wet vervult, maar Hij houdt zich niet aan de door de mens gemaakte regels. Jezus maakte alles heel simpel. Hij verkleinde de wet eigenlijk tot twee punten: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. We lezen dat Mozes de wet heeft gegeven en Jezus met genade en waarheid kwam. In een andere vertaling staat: liefde en toewijding. Vervolgens zei Jezus dat we net zo van elkaar moeten houden, zoals Hij van ons houdt. Dit noemde Hij een nieuw gebod. Jezus hield niet alleen op een gezonde manier van zichzelf, maar Hij was ook bereid om voor Zijn vrienden en voor ons te sterven. Dit nieuwe gebod ging niet meer alleen over jezelf, maar juist over die ander. Denk bijvoorbeeld aan 'heb je vijanden lief, vergeef hen die je pijn doen en kwetsen.' Of vergelijk het oudtestamentische 'oog om oog, tand om tand' met het nieuwtestamentische 'als je geslagen wordt op je linkerwang, keer de ander dan je rechterwang toe'.

Jezus' innerlijke Ik Ben was heel zelfverzekerd in wie Hij was, namelijk de Zoon van God. Niemand kon Hem meer kwaad doen dan de Vader toestond. Hij was bereid om Zijn leven te geven voor jou, zodat je terug kon komen bij de Vader en de identiteit die God voor jou bedoeld had weer te ontvangen. Jezus' uiterlijke Ik Ben was compleet in harmonie met de Vader en Zijn innerlijke Ik Ben. Zo wil God jouw *uiterlijke ik ben* in harmonie brengen met jouw *innerlijke ik ben*.

### Twee bomen

In het Oude Testament leefde de mens, ook degenen die in God geloofden, onder de wet. Adam en Eva kozen hun waarden zelf, ze aten van de verboden boom: de boom van kennis van goed en kwaad. Deze stond in hun 'tuin', de plek waarover ze verantwoordelijkheid hadden gekregen. Dat was de plek waar ze vanuit hun innerlijke ik ben aangestuurd werden om zelf te kiezen voor de boom

van kennis van goed en kwaad of voor de boom van leven. Ze kozen voor kennis van goed en kwaad. Hun uiterlijke ik ben werd daarna door die kennis aangestuurd. Al snel zagen we in hun gezin problemen: de competitie tussen Kaïn of Abel en hoe door jaloezie uiteindelijk de dood zijn intrede deed. Dit had God gezegd. Als je in 'je tuin' de kennis van goed en kwaad toestaat, zal dood volgen. Of je nu ondernemer, schoolleraar, werknemer, ontwikkelaar, tekenaar of huisvrouw bent, de uitkomst van het werk in 'je tuin' wordt bepaald door de keuze die je zelf maakt: laat je je leiden door je uiterlijke ik ben of door je innerlijke ik ben? Als je je door de innerlijke ik ben laat leiden, dan eet je van de boom van leven en dat geeft als vrucht: leven! Maar wordt jouw ik ben aangestuurd door waarden van de boom van goed en kwaad, dan zal dit in je uiterlijke ik ben ook als vrucht zichtbaar worden, en die vrucht zal bitter smaken.

Jezus koos ervoor om van de boom van leven te eten. Jezus' innerlijke Ik Ben werd uitsluitend gevoed door de Vader die via Zijn Geest tot Jezus' Geest sprak. Hierdoor ontstond een gezonde innerlijke ik ben die gericht was op het wezen van God de Vader. Hij die liefde, waarde en goedheid is en ons een vrije keuze geeft. Zijn aard is geven, niet nemen. We zien hoe allerlei mensen Jezus volgen: vrouwen, mannen, geestelijke leiders, ondernemers, leraren en armen. Zij doen dat altijd vrijwillig, nooit onder dwang. Jezus' 'tuin' is het Koninkrijk van God waarbinnen Hij autoriteit heeft. Daar waar Hij als Koning wordt erkend komt de zegen en vermenigvuldiging. Als Hij je Koning is, is er een verbondenheid met Zijn woorden. Dit brengt het leven naar de tuin die Hij jou toevertrouwt. Daar komt vrede, die diep in de innerlijke ik ben begint. Hieruit komt vrucht voort. Deze vrucht zal zichzelf ook vermenigvuldigen in 'je tuin'. Als je docent bent zal dit vrede in je klas brengen. De leerlingen zullen hun eigenwaarde vinden, ze zullen de liefde ervaren en een goed gevoel over zichzelf krijgen. Ze zullen de wereld als een uitdaging zien, in plaats van een bedreiging. Als je een mondhygiëniste bent en Jezus je Koning is, zal het Koninkrijk door jou in je praktijk zichtbaar worden. De patiënten op je stoel zullen de zegen in hun leven gaan ervaren. Als je ondernemer bent, zal het Koninkrijk van God via je bedrijf zichtbaar worden naar je medewerkers toe, naar je klanten, naar je vertegenwoordigers toe. Je community zal weten dat het Koninkrijk van God in de stad is. Ben je moeder en kies je ervoor om Jezus Koning in je leven te laten zijn, dan open je de deur voor het Koninkrijk en de zegen van de Koning in je gezin.

## **OPDRACHT**

*Beschrijf over welke gebieden je van God verantwoordelijkheid hebt gekregen. Bij welke gebieden heb je die verantwoordelijkheid goed gebruikt? Beschrijf de resultaten van de gebieden waar je verantwoordelijkheid hebt genomen.*

*Over welke gebieden waar je autoriteit over hebt, heb je niet de juiste verantwoordelijkheid genomen?*

*Beschrijf de consequenties van je passiviteit of het niet nemen van je verantwoordelijkheid.*

## **PRINCIPE 7**

*God geeft je autoriteit, maar ook de verantwoordelijkheid om die autoriteit in te zetten om anderen tot geestelijke volwassenheid te brengen, en om je 'tuin' te laten groeien en te vermenigvuldigen.*