

In de Hof van Eden schiep God planten, dieren en als kroon op Zijn schepping: de mens. In die tuin maakte God twee extra bomen, de ene is de boom van leven en de andere boom is de boom van de kennis van goed en kwaad. Toen God met Adam en Eva sprak, waarschuwde God hen niet te eten van die laatste boom, want dat zou de dood voortbrengen. De boom van leven stond er ook, maar daar heeft God niets over gezegd.

God gaf Adam en Eva de keuze te eten van de boom van het leven óf van de boom van kennis van goed en kwaad. Hij zette geen hek om de boom van de kennis van goed en kwaad. Er stonden geen engelen voor om Adam en Eva tegen te houden, er was geen schrikdaad omheen gespannen. God liet de keuze aan Adam om het wel of niet te doen. Deze keuze was wel bepalend voor de rest van hun leven en voor de hele schepping. Het was een keuze die gevolgen zou hebben voor hun autoriteitsgebied, de tuin waar ze verantwoordelijk voor waren. Het was een keuze die bepaalde wie mocht regeren in hun leven: God of satan.

### Vrije keuze

In het Oude Testament zien we het volk Israël op een bepaald moment in ballingschap gaan. Dat betekende dat ze in een ander land, onder een andere heerser gingen leven. Dat kwam omdat ze God hadden verlaten en zich niet aan de wetten en regels uit de Bijbel hadden gehouden. Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, gold er voor Israël een bepaalde regel: als de wet zou worden nageleefd, zou er vrede en vruchtbaarheid komen. Je leest regelmatig over koningen die het volk goed bestuurden en het volk onder de Joodse wetgeving hielden. Deze perioden waren heel vruchtbaar. Het waren jaren waarin het volk zich toewijdde om de God van Israël te aanbidden en te dienen. Maar als zij ervoor kozen om dat niet te doen en andere goden gingen aanbidden, zien we de situatie snel veranderen: allerlei vijanden kwamen en overheersten het volk met geweld of brachten ze soms zelfs naar hun eigen land om daar over hen te heersen. Zo werden ze uiteindelijk ballingen, ver weg van hun eigen land.

In het Nieuwe Testament zien we een Romeinse overheerser die het Joodse volk onder de duim hield. Vele Joden werden gemarteld en gevangengenomen. Er was ook een legertje rebellen die probeerde tegen de Romeinen te vechten voor hun vrijheid. Toen Jezus Zijn bediening begon, gaf Hij een hele duidelijke boodschap over een ander Koninkrijk. Het Oude Testament sprak daar al over: er zou een Vredevorst komen. Toen Jezus kwam, had bijna niemand in de gaten dat Hij die persoon was. Jezus kwam niet met regels waaraan mensen zich moesten houden. Hij liet ze vooral zien wat het Koninkrijk van God op aarde inhoudt en hoe je erin kunt komen. De waarden van het Koninkrijk waren tegenovergesteld aan de wetten die de Joden kenden. Jezus liet zien dat het Koninkrijk van God vooral om de houding van de *innerlijke ik ben* in je hart gaat. Hij gaf mensen altijd de keuze om Hem al dan niet te volgen. Hij zal niemand dwingen om dit te doen. Ook toonde Hij genade aan wie door de wet veroordeeld werden, als ze hun vertrouwen in Jezus stelden. Zo hief Hij de gevolgen van de keuze van Adam en Eva op. Door de keuze van Adam kwam er dood op aarde, door Jezus' keuze is het mogelijk om voor eeuwig te leven in de tegenwoordigheid van de Vader. Het is een vrije keuze, maar heeft een enorm gevolg.

## **OPDRACHT**

*Ervaar je in je leven dat je vrij bent om keuzes te maken? Zo ja, welke persoon en levensvisie volg je? Heeft dit je vrijgemaakt om de persoon te worden die God heeft bedoeld?*

*Ben jij ook iemand die anderen de keuze geeft om zelf beslissingen te nemen?*

## **PRINCIPE 8**

*Jezus vroeg ons om Hem te volgen. Dit is een keuze die je zelf mag maken. Als je Zijn wegen volgt in Zijn Koninkrijk zul je als een erfgenaam in vrijheid kunnen leven.*